

PRSRT STD
U.S.POSTAGE
PAID
MORTON
GROVE, IL
PERMIT
NO. 14



ΜΟΓΕΝΕΙΑ

HELLENIC LIFE

Change Service Requested

VOL. 28 NO. 8 MORTON GROVE IL ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, 2018

ΦΩΤΟ-ΓΕΓΟΝΟΤΑ



Από τους ωραιότατους γάμους της Πατρίσιας Μάνου και του Γεράσιμου Λιβεράτου. Στο τραπέζι από Αρ.: η Πόλα, η παιδίατρος από την Κρήτη, το ζεύγος Μανόλης και Όρσα Βελισσαράκη, το ζεύγος Βασίλης και Σούζιν Ματαράγκας, η Γενική Πρόξενος Σικάγου κα. Πολυξένη Πετροπούλου και όρθιοι η οικογένειά της, η Χριστίνα, ο Κωνσταντίνος και ο σύζυγος Μιχάλης.



Η ετήσια χοροεσπερίδα της Ελληνικής Αμερικανικής Ακαδημίας που έλαβε χώρα στις 17 Φεβρουαρίου στο Loews Chicago O'Hare εστέφη με επιτυχία και επτετεύθησαν οι αντικειμενικοί της οικονομικοί σκοποί. Στην φωτογραφία από Αρ.: ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Βασίλης Ματαράγκας ο Υποπρόξενος κ.Στάθης Λουκόπουλος, η σύζυγός του Μαρία Μπαράδακη, η Πόλα και ο Παύλος Κοτρώτσιος, εκδότης της εφημερίδας "Hellenic News of America".



Στο τραπέζι των επισήμων η "Ο" διέκρινε το Ζεύγος Πήτερ και Έθερ Παρθένης και τον επιχειρηματία Δρ. Σταύρο Μπασέα. Και οι δύο είναι σημαντικοί οικονομικοί υποστηρικτές της Ελληνικής Αμερικανικής Ακαδημίας που τώρα, χάρις σε μερικούς δωρητές σαν τον εικονιζόμενους η Ακαδημία έχει το δικό της ιδιόκτητο κτίριο και προσβλέπει σε ένα λαμπρό μέλλον.

Το μεγάλο πολιτικό ρίσκο με την Προανακριτική

Στα ύψη εκτοξεύεται το πολιτικό θερμόμετρο, καθώς η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής της Βουλής για την υπόθεση της Novartis, θα γίνει σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς σημειώνεται κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας σε Αιγαίο και Κύπρο, ενώ η διαπραγμάτευση για το ονοματολογικό της ΠΓΔΜ εισέρχεται σε ιδιαίτερα λεπτή φάση.

Η κυβέρνηση πήρε το μεγάλο ρίσκο να ζητήσει τη σύσταση Προανακριτικής για δύο πρώην πρωθυπουργούς και οκτώ πρώην υπουργούς, ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου, και πλέον για τις επόμενες εβδομάδες η πολιτική ζωή θα κινείται στον αστερισμό της Novartis: Ως πιθανότερο σενάριο εμφανίζεται η Προανακριτική να συνεδριάσει για μερικές εβδομάδες, με κλήτευση μαρτύρων, μπαίνοντας και στην ουσία της υπόθεσης, και στη συνέχεια η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. **Όμως, η συγκεκριμένη επιλογή εμπεριέχει πολλαπλούς κινδύνους για την κυβέρνηση:**

Πρώτον, όπως αναγνωρίζουν κυβερνητικά στελέχη, με τους χειρισμούς του στο Σκοπιανό, ο κ. Τσίπρας είχε για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια επιτύχει να «σπάσει» το σχεδόν γενικευμένο αντιπολιτευτικό μέτωπο κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Το Ποτάμι και μια σειρά από προβεβλημένα στελέχη του Κινήματος Αλλαγής, μεταξύ των οποίων οι πρώην πρωθυπουργοί Κ. Σημίτης και Γ. Παπανδρέου, εμφανίζονταν να κινούνται πλησιέστερα στις κυβερνητικές θέσεις, απ' ό,τι προς τη Ν.Δ. Όμως, **με τη σύσταση της Προανακριτικής το αντιπολιτευτικό μέτωπο επανασυγκροτείται**, καθώς Πειραιώς και Χαρ. Τρικούπη θα στηρίξουν μέχρι τέλους τα στελέχη τους, υιοθετώντας πολεμική ρητορική κατά της κυβέρνησης.

Δεύτερον, η συγκρότηση της Προανακριτικής αναστέλλει άλλους κυβερνητικούς σχεδιασμούς που είχαν στόχο τη δημιουργία όρων ανασύνθεσης του πολιτικού σκηνικού, όπως η αναθεώρηση του Συντάγματος. Είναι προφανές πως η συνταγματική αναθεώρηση, που κατ' εξοχήν αποτελεί πεδίο αναζήτησης συναινέσεων, δεν μπορεί να δρομολογηθεί εν μέσω του σκηνικού ακραίας πόλωσης που πυροδοτεί η Προανακριτική.

Τρίτον, το σκηνικό ακραίας πολιτικής έντασης, έως και αστάθειας, έχει επίπτωση και στη διεθνή εικόνα της χώρας, καθώς και στην οικονομία, όπως καταδεικνύει η ανοδική πορεία της απόδοσης του ελληνικού επταετούς ομολόγου. Όπως αναγνωρίζεται, η παράταση του υφιστάμενου σκηνικού υπονομεύει τον στόχο για αυτόνομο δανεισμό από τις αγορές μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος, τον προσεχή Αύγουστο.

Η στάση της Ν.Δ.

Τέλος, το Μέγαρο Μαξίμου καλείται να προσμετρήσει και την «ομογενοποιημένη» στάση της Ν.Δ. στην υπόθεση της Novartis. Ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυρ. Μητσοτάκης, με την άμεση αποτομή του κ. Ευ. Αντώνη, έστειλε σαφές μήνυμα ότι δεν θα ανεχθεί παραφωνίες όσο το θέμα παραμένει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Επίσης, η ομιλία του την περασμένη Πέμπτη στην Κ.Ο., αλλά και η μήνυση που κατέθεσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς κατά του κ. Τσίπρα, δείχνει πως είναι αποφασισμένος να σηκώσει το γάντι που πέταξε η κυβέρνηση. Στο ίδιο πλαίσιο, και καθώς το αίτημα στην ψηφοφορία για την Προανακριτική να υπάρξει μία και μόνο κάλπη για όλα τα πολιτικά πρόσωπα απορρίφθηκε από την κυβέρνηση –με απόφαση της ελεγχόμενης από ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ διάσκεψης των προέδρων στη Βουλή–, το πιθανότερο είναι η Ν.Δ., που βεβαίως θα μετάσχει στη συζήτηση, να απόσχει όταν έλθει η ώρα της ψήφου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πέτρος Φιλακουρίδης.....	2	Μύκονος: τουριστικό Πρώτο.....	22
Οι γάμοι Πατρίσιας - Γεράσιμου.....	3	Προσοχή στις κομπίνες.....	22
Στηβ Θεοφάνους.....	5	Ιονιστής καθαρίζει τον αέρα πόλης...25	
Χρήσιμες Υπηρεσίες.....	6	Διάσημοι που ξεκίνησαν από μηδέν...25	
Γεωργία Καραβέργου.....	7	Η αγνότητα στην οικογένεια.....	29
Διαπλόγος Ιωάννα Βασιλακοπούλου..8		Γύρισε με τα πόδια απ' το Νταχάου..29	
Το Ισλαμικό Κράτος απειλεί.....	10	Περί ανατροφής διδύμων.....	30
Μοσχαράκι λεμονάτο με λαχανικά.....	12	Ρεβίθια λεμονάτα.....	31
Ζωνταεύοντας την ιστορία.....	14	Ο χασάπης των Βαλκανίων.....	32
Το γέλιο μακραίνει την ζωή.....	15	Ο θάνατος στην αρχαία Ελλάδα.....	32
Γιώργος Σκλαβούνης.....	16, 17, 18, 19	Ατάκες διασήμων.....	33
Το φάσμα της ιστορίας.....	20	Τυφλοπόντικας ο γρήγορος φαγάς...34	
Ένα ιπτάμενο πατίνι.....	21	Οι θησαυροί της Μεσογείου.....	34

Ακούτε το ραδιόφωνό μας καθαρά από την
ιστοσελίδα

www.thechicagogreekhours.com

Επίσης δοκιμάστε και την συχνότητα 99.1 FM

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

THE HELLENIC LIFE
A monthly Community Newspaper

Sotiris Rekoumis, Publisher-Editor

7902 Maple St., Morton Grove, IL.60053
Office: (847) 967-8798, Fax: (847) 966-6985
Studio: (847) 967-1830, Cell: (847) 361-1236
Website www.thechicagogreekhours.com
E-mail: Sotiris07@comcast.net

Denise Rekoumis, John Rekoumis Associate Editors

Athens Bureau Chief: George Sklavounis
Filippou Litsa 21, Halandri, Athens 15234
Phone: (011-30-210-682-3995

Contributing Editors

George Sklavounis, Steve Theofanous, John Rekoumis, Kostas Rekoumis, Chris Merentitis, K. Konstantinidis, Mariyana Spyropoulos, Maria Pappas, Nikos Gavaris, Dr. Stavros Basseas, Dr. Pantelis Vasdekis, Dr. Louis Palivos, Legal advisor.

Bulk Rate permit: 12 paid in Morton Grove, IL.
Annual Subscription: \$30.00

Τα χειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη δεν επιστρέφονται. Οι επιστολογράφοι και οι συνεργάτες μας εκφράζουν της προσωπικές τους γνώμες, απόψεις και ιδεολογίες που δεν ταυτίζονται πάντοτε με αυτές της εφημερίδας μας.

Η ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ



Μέσα από την πλούσια διακόσμηση η "Ο" διέκρινε τον δικηγόρο Γιώργο Ρεβελιώτη και την χαριτωμένη σύζυγό του.



Η Ελληνική Αμερικανική Ακαδημία επιβίωσε και τώρα έχει καινούργιες κτιριακές εγκαταστάσεις και αυτό οφείλεται στην γεναιοδωρία αυτών που κάθησαν στο τραπέζι των επισήμων. Από Αρ.: το ζεύγος το Δημήτρη και της Μαριάνθης Λογοθέτη, η κα Ελένη Μπούση και η κα Βούλα Λειβαδίτη.

ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ

Ωρα λυτρωμού



Δεν υπάρχει αμφιβολία σε κανέναν μας ότι όλος ο κόσμος αντιμετωπίζει ταυτόχρονα, μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση. Η κρίση αυτή γίνεται πιο επικίνδυνη διότι δεν προβλέπεται, τουλάχιστον σε σύντομο χρονικό διάστημα, η οικονομική επανόρθωση. Κάθε μέρα, με πόνο και απογοήτευση βλέπουμε και ακούμε τα νέα απ' την γαλάζια πατρίδα μας. Γεγονότα που προκαλούν την κατάθλιψη και την απελπισία όχι μόνο σε φτωχές

οικογένειες, αλλά και σε εύπορες. Πότε ξανακούσαμε απελπισία σε βαθμό αυτοκτονίας των γονιών, επειδή δεν μπορούν να φροντίσουν τα παιδιά τους; Αγνοώντας, λόγω της απόγνωσης, ότι τώρα τα αθώα παιδάκια τους, θα στερηθούν ακόμα και τους γονείς τους; Τί πρέπει να κάνουμε εμείς τώρα;

1^ο Να βοηθήσουμε στέλνοντας από το περίσσειμά μας ή και από το υστέρημά μας, όσο μπορούμε και όσους μπορούμε, αρχίζοντας από τώρα.

2^ο Να γονατίσουμε σώμα και καρδιά στον Παντοδύναμο, Σωτήρα Χριστό και ας ζητήσουμε να δώσει χάρη και έλεος, για επανόρθωση και αποκατάσταση της γλυκειάς μας πατρίδας.

3^ο Να τον ευχαριστήσουμε γιατί είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε.

Τώρα είναι ανάγκη να δώσουμε και ας μην ξεχνάμε ότι ίσως αύριο εμείς είμαστε στην ίδια θέση και έχουμε ανάγκη να λάβουμε.

Ο ψαλμωδός Δαυίδ γράφει στην Αγία Γραφή για τον δίκαιο πιστό που δίδει: Ψαλμός 37: 21, 23-28: «Δανείζεται ο ασεβής και δεν αποδίδει, ο δέ δίκαιος ελεεί και δίδει. Όταν υπό Κυρίου κατευθύνονται τα διαβήματα του ανθρώπου, η οδός αυτού είναι αρεστή εις αυτόν. Εάν πέση, δεν θέλει συντριφθή, διότι ο Κύριος υποστηρίζει την χείρα αυτού. Νέος ήμην, και ήδη εγήρασα, και δεν είδον δίκαιον εγκαταλειμμένον, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτον. Όλην την ημέραν ελεεί και δανείζει, και το σπέρμα αυτού είναι εις ευλογίαν. Έκκλινον από του κακού και πράττε το αγαθόν, και θέλεις διαμένει εις τον αιώνα. Διότι ο Κύριος αγαπά κρίσιν, και δεν εγκαταλείπει τους οσίους αυτού, εις τον αιώνα θέλουσι διαφυλαχθή, το δέ σπέρμα των ασεβών θέλει εξολοθρευθή».

Είναι αναγκαίο να τονίσουμε, πως ο Χριστός μας αναφέρει για τα μεγάλα προβλήματα που παρουσιάζονται στον πλανήτη μας, χωρίς όμως να μας δείξει τον ακριβή χρόνο, όπως επίσης, μας αναφέρει τα σημεία πριν την δεύτερη έλευσή Του, στο κατά Λουκάν ευαγγέλιο 21: 26-28: «Οι άνθρωποι θα κοντεύουν να πεθάνουν από το φόβο κι από την αγωνία γι' αυτά που πρόκειται να συμβούν στην οικουμένη, γιατί οι ουράνιες δυνάμεις, που κρατούν την τάξη του σύμπαντος, θα διασαλευτούν. Τότε θα δουν τον Υιό Του Ανθρώπου να έρχεται πάνω σε σύννεφο με δύναμη και με μεγάλη λαμπρότητα. Όταν αυτά αρχίσουν να γίνονται σηκώστε τα κεφάλια σας και αναθαρρήστε, γιατί πλησιάζει η ώρα του λυτρωμού σας».

Η ώρα του λυτρωτή πλησιάζει. Αυτή είναι η σημερινή μας αξία. Στέλνουμε δωρεάν μια Καινή Διαθήκη σε όποιον το ζητήσει.

Πέτρος Φιλακουρίδης

Τηλ. επικοινωνίας: 866 960 2140



Η κα Βούλα Σελλούντου, Διευθύντρια των Ελληνικών Σχολείων της Ελληνικής Αμερικανικής Ακαδημίας περιστοιχιζόμενη με μαθήτριες της, λουλούδια που ανθίζουν μόνο στον κήπο του Δίγλωσσου Ημερήσιου Σχολείου της Ακαδημίας ποτ προσφέρει μια μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία που έχει αποσπάσει τον θαυμασμό και τους επαίνους από όλους. Είναι εκείνο το ζεστό και ασφαλές περιβάλλον που ενεργοποιεί τις υψηλές επιδόσεις των μαθητών της. Είναι ο σεβασμός και η αναγνώριση στην μοναδικότητα κάθε παιδιού που δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχημένη φοίτηση των παιδιών στα γυμνάσια και τα πανεπιστήμια.

Οι γάμοι της Πατρίσιας και του Γεράσιμου



Το Σάββατο 27 Ιανουαρίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα ετελεσθησαν οι γάμοι του Γεράσιμου Λιμπεράτου και της Πατρίσιας Μάνου. Το Μυστήριο παρσκολούθησαν πολλές εκατοντάδες προσκεκλημένοι.



Όπως είθισται πρώτοι μπήκαν στο Ιερό Ναό οι γονείς του γαμπρού, ο Γιώργος και η Σπυριδούλα Λιμπεράτου.



Ακολούθησε η είσοδος της μητέρας της νύφης Έλενας Μάνου που την συνόδευσε ο γιός της, το λεβεντόπαιδο Γιώργος Μάνος.



Η τέλεση του Μυστηρίου άρχισε με τους κουμπάρους των μελλονύμφων Γιώργο και Μισέλ Μαρνελάκη παρόντες και το γαμήλιο ζεύγος να αστράφτουν από χαρά και ευτυχία.



"Αραβωνίζεται ο δούλος του Θεού Γεράσιμος την δούλη του Θεού Πατρίσια" λέγει ο Π. Καλόμας, ευλογώντας τα δαχτυλίδια σύμβολο αιώνιας ένωσης.



Ο Επίσκοπος Ζέλας Σεβασπιανός στεφανώνει τους νεόνυμφους με τα βασιλικά σύμβολα των στεφάνων γιατί είναι "βασιλιάδες" το ζεύγος στο νέο τους σπίτι. Στο αποκορύφωμα αυτό του ιερού Μυστηρίου συμμετέχουν ο Πατήρ Νικοκάβουρας, και οι Διάκοι Βασίλειος και Χρήστος. "Στέφεται η δούλη του Θεού Πατρίσια τον..."



Ο Πατήρ Νικοκάβουρας και ο Πατήρ Ανδρέας Γεωργανός, βοηθούντων των ά ιερδιακών και του Επισκόπου, τελούν την τελευταία φάση του Μυστηρίου τον "Χορό του Ησαΐα" όπου η εκκλησία συμβολικά οδηγεί τα πρώτα βήματα των νεονύμφων στην ζωή και τους προτρέπει να θυσιάζονται ο ένας για τον άλλο όπως οι "Άγιοι Μαρτυρες."



Οι ευτυχισμένοι Γονείς, ο πατέρα της νύφης, Αρχων του Πατριαρχείου Γιάννης και η Έλενα Μάνος σπεύδουν να συγχαρούν τους νεονύμφους Πατρίσια και Γεράσιμο Λιμπεράτο και να καλοσωρίσουν τον "γαμπρό" στην οικογένειά τους. Δίπλα ο γιός τους Γιώργος και η συνοδός του Ειρήνη.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ



Η Μητρόπολη του Σικάγου γιορτάζει κάθε χρόνο τα Ελληνικά Γράμματα με μια σειρά από εκδηλώσεις που αποκορυφώνονται στο Γεύμα στο Chateau Ritz. Στην φωτογραφία από Αρ. : ο Διάκος Χρήστος, ο Επίσκοπος Δημήτριος, ο Πατήρ Αλικάκος και οι Πατέρες Αθανάσιος Μινέτος, Δημήτριος Μπουρίκας και Γιώργος Λαμπήρης.



Την εορτή τίμησε με την παρουσία της η Γενική Πρόξενος στο Σικάγο κα. Πολυξένη Πετροπούλου, που σε σύντομη ομιλία της τόνισε την σημασία της γιορτής.



Συνοδίστρια του όλου Προγράμματος των Ελληνικών Γραμμάτων της Μητρόπολης είναι κάθε χρόνο η εκπαιδευτικός Μαρία Χατζηνάκου-Λίτσα που στην ομιλία της τόνισε το πόσο απαραίτητη είναι η υποστήριξη όλων μας στην διατήρηση της Ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού μας στην θετή μας πατρίδα και πόσο ωφέλιμο είναι τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να γνωρίζουν τις παραδόσεις μας, την γλωσσική μας κληρονομιά και την μακραίωνη ιστορία μας.



Ο κύριος ομιλητής, ο πατήρ Στέφανος Αλεξόπουλος ανέτρεξε στην εποχή των Μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας μας τους τρεις Ιεράρχες, τον Βασίλειον, τον Γρηγόριο και τον Ιωάννη που ένωσαν αρμονικά τον Ελληνισμό με τον Χριστιανισμό.



Το σκεπασμένος με τη βρετανική σημαία φέρετρο που αναπαύεται ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός και ένας εκ των νικητών του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, Ουίνστον Τσόρτσιλ, περνά τις πύλες της Αίθουσας του Ουέστμινστερ, με κατεύθυνση τον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου, όπου θα διεξαχθεί η κηδεία του ιστορικού πολιτικού, το 1965.



Τρία μέλη της «οικογένειας» του διαβόητου κατά συρροή δολοφόνου Τσαρλς Μάνσον ράβουν ένα πολύχρωμο γιλέκο για τον «Μεσσία» τους, ο οποίος βρίσκεται σε δίκη ως ηθικός αυτουργός στις δολοφονίες Τέιτ - Λα Μπιάνκα, μαζί με τρεις γυναίκες «ακολούθους» του, το 1971. Ορισμένες γυναίκες, «πιστές» στον Μάνσον, και μέλη της σέχτας του, κατασκήνωναν για μεγάλο χρονικό διάστημα έξω από το δικαστήριο που διεξαγόταν η επτάμηνη δίκη, στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας, το 1971



Με έναν άνδρα της προσωπικής του ασφάλειας στο πλάι του, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος κάνει τζόκινγκ σε μία βάση του στρατού στην Ουάσιγκτον, τη μόλις τέταρτη μέρα της προεδρικής θητείας του, το 1989.



ΠΟΛΛΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ
ΛΗΛΑΦΕΡΟΥΝ
ΟΤΙ Ο ΒΟΥΚΕΦΑΛΛΙΣ
ΦΟΒΟΤΑΝ ΤΟΝ ΙΣΚΙΟ ΤΟΥ
ΚΑΙ ΓΙ' ΑΥΤΟ
Ο ΜΕΓΑΛΕΙΟΣ
ΟΤΑΝ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΑ ΜΜΕ
ΤΟΝ ΕΒΑΖΕ ΝΑ ΚΟΙΤΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ.

ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ένα μηνιαίο άρθρο για την Ελληνική οικογένεια που δίνει συμβουλές για το γάμο, για τις οικογενειακές σχέσεις, και για την ανατροφή των παιδιών.

Γέμισε τους 4 θαλάμους της καρδιάς του άντρα σου



Να δούμε πρώτα Τι είναι η καρδιά. Η καρδιά που έχουμε στο σώμα μας είναι ένας μυσ που αντλεί αίμα σε όλο το σώμα. Αλλά η λέξη καρδιά χρησιμοποιείται χιλιάδες χρόνια τώρα για να περιγράψει τον πυρήνα του εαυτού σου, τον "πραγματικό εαυτό σου". Είναι το κέντρο που δίνει εντολή για όλες τις σκέψεις σου, τις επιθυμίες σου, τα συναισθήματά σου, τη συνειδησή σου, και τα κίνητρά σου.

Όπως η φυσική καρδιά έχει τέσσερις θαλάμους που πρέπει να είναι συνέχεια γεμάτοι με αίμα, έτσι και στην καρδιά του



κάθε άντρα υπάρχουν τέσσερις συναισθηματικοί θάλαμοι που πρέπει να είναι γεμάτοι. Αυτοί οι τέσσερις θάλαμοι είναι η εκτίμηση, ο σεβασμός, η πιστότητα, και η εμπιστοσύνη. Και όταν αρχίσεις να γεμίζεις ανιδιαιτέρως και με θυσία τον κάθε θάλαμο, θα αγαπήσεις τον άντρα σου αληθινά.

Θάλαμος 1: Εκτίμηση—Εκτίμησε την αξία του, τα χαρίσματά του, και τον ανδρισμό του.

Ο κάθε άντρας θέλει η γυναίκα του να αναγνωρίζει την αξία του. Όταν χρησιμοποιούμε τα ταλέντα και τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός και πετύχουμε κάτι, θέλουμε οι γυναίκες μας να το προσέξουν και να μας επιβραβεύσουν. Δώσε πνοή ζωής στον άντρα σου λέγοντάς του λόγια σαν κι αυτά, "Ωραία τα κατάφερες με το παιδί μας για τον τρόπο που πρέπει να χειριστεί εκείνο το θέμα" ή "Μου άρεσε ο τρόπος που χειρίστηκες εκείνο το περιστατικό στη δουλειά σου σήμερα".

Ακόμα θέλουμε η γυναίκα μας να εκτιμάει τον ανδρισμό μας. Ο σύζυγος θέλει να είναι ήρωας για τη γυναίκα του. Ο σύζυγος επίσης θέλει να είναι και επιθυμητός. Αυτή είναι μία σημαντική μορφή εκτίμησης για έναν άντρα. Θέλει να ξέρει ότι η γυναίκα του τον θέλει και τον επιθυμεί. Αυτή η εμπιστοσύνη στο άτομό του εκτός από την εδραίωση της σχέσης τους, έχει σαν αποτέλεσμα να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και σε άλλους τομείς της ζωής.

Θάλαμος 2: Σεβασμός—Να σέβεσαι την κρίση του, τις αποφάσεις του, και τις ικανότητές του.

Ο άντρας θέλει η γυναίκα του να εκτιμάει και να εμπιστεύεται τη γνώμη του και τις αποφάσεις του, ακόμα κι όταν αποδειχτούν λανθασμένες μερικές φορές.

Αυτό σημαίνει να μην αμφισβητείς συνέχεια τις γνώσεις του μ' ένα, "Είσαι σίγουρος ότι είναι σωστό;" Ή "Γιατί το λες αυτό;" Ή συχνά να αμφισβητείς την απόφασή του και να του λες, "Γιατί δε σταματάς να ρωτήσεις κάποιον να σου δώσει οδηγίες;" Αυτό δε σημαίνει ότι παραβλέπεις κάποια ανόητη απόφαση που πήρε. Μπορεί να χρειάζεται με ευγενικό τρόπο να την αμφισβητήσεις και να τη διορθώσεις μερικές φορές.

Ακόμα θέλουμε οι γυναίκες μας να σέβονται τις ικανότητές μας. Ο άντρας δε θέλει ν' ακούει κάτι σαν κι αυτό, "Εσύ δεν τα καταφέρνεις, θα φωνάξω υδραυλικό" ή "δεν ξέρεις από ποδόσφαιρο εσύ. Θα παρακαλέσω τον Κώστα να δείξει στο παιδί πώς κλωτσάνε τη μπάλα". Ο κάθε άντρας δε θέλει να τον προσβάλλουν πριν ακόμα του δώσουν μια ευκαιρία.

Θάλαμος 3: Πιστότητα—Να του είσαι πιστή και να τον υποστηρίζεις σε κάθε περίπτωση.

Είμαι πολύ αυστηρός στο θέμα της πιστότητας στις σχέσεις και θα κάνω το παν για να προστατέψω την οικογένειά μου και τους φίλους μου. Αν απειλείται η φυσική ή συναισθηματική ακεραιότητα της γυναίκας μου ή των παιδιών μου, θα φροντίσω να εξαλείψω αυτήν την απειλή. Αν χρειάζονται βοήθεια, θα βρεθώ δίπλα τους. Δε θα επιτρέψω τίποτε να μπει ανάμεσα σε μένα και στην οικογένειά μου.

Κι ο σύζυγος θέλει να ξέρει ότι είσαι στην ομάδα του. Θέλει να ξέρει ότι όταν κάνει κάποιο λάθος, δε θα τον καταδικάσεις, αλλά θα βρεις τρόπους να τον αθλώσεις. Θέλει να ξέρει ότι είσαι μαζί του, και θα περπατάς δίπλα του και στους εύκολους και στους δύσκολους, πάντα στηρίζοντάς τον. Θέλει να ξέρει ότι θα του είσαι πιστή, και θα κάνεις εκείνον και το γάμο σας πρώτη προτεραιότητα.

Θάλαμος 4: Εμπιστοσύνη—Να τον εμπιστευτείς και να του δείχνεις ότι κι εκείνος μπορεί πάντοτε να σε εμπιστευτείται.

Την εμπιστοσύνη πρέπει να την κερδίσει κανείς. Πρέπει να είσαι αξιόπιστος για να σε εμπιστευτούν. Και, αν με τον καιρό, ο άντρας έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της γυναίκας του, τότε εκείνη θα πρέπει να τον εμπιστευτεί τελείως εκτός και αν ή μέχρι να παρουσιαστεί κάποια παραβίαση της εμπιστοσύνης.

Ο σύζυγος δε θέλει μόνο η γυναίκα του να τον εμπιστεύεται, αλλά κι εκείνος θέλει να της έχει εμπιστοσύνη. Θέλει να είναι πάντοτε ελικρινής μαζί του και να μην έχει μυστικά. Να του είναι πιστή, να μην τον απειλεί με διαζύγιο απλά επειδή δε νιώθει συναισθηματικά γεμάτη, και να κάνει ό,τι τον ενδιαφέρει.

Όπως ακριβώς η ανθρώπινη καρδιά, έτσι κι η καρδιά του άντρα πρέπει να έχει και τους τέσσερις θαλάμους της γεμάτους για να μπορεί να τροφοδοτεί κάθε ανάγκη. Κι όταν είναι γεμάτοι, μια ζωντανή αγάπη θα πλημμυρίσει τη σχέση σας.

Όταν η πρώτη σου προτεραιότητα είναι η οικογένειά σου, τότε είσαι στο σωστό δρόμο, στο δρόμο που οδηγεί σ' έναν ακλόνητο γάμο και σε μια ευτυχισμένη οικογένεια.

ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ



Η δεξίωση του Γάμου έγινε στο πολυτελέστατο Westin O'Hare όπου 500 προσκεκλημένοι τίμησαν τους νιόπαντρους με την παρουσία τους. Στην φωτογραφία η θριαμβευτική είσοδος των νεονύμφων.



Στο χορό που επακολούθησε το πάρτυ του γαμπρού και της νύφης και οι λοιποί συγγενείς στην αρχή και οι υπόλοιποι αργότερα γλέντησαν με την καρδιά τους, ευχόμενοι ευτυχία και πρόοδο στους νεονύμφους. Στην φωτογραφία διακρίνεται ο ευτυχισμένος πατέρας, η νύφη και οι λοιποί συγγενείς.



Μέρος από τα έθιμα του γάμου είναι και η κοπή της Τούρτας εκ μέρους των νεονύμφων. Και οι δυο νεόνυμφοι, κρατώντας το ίδιο μαχαίρι κόβουν ένα κομμάτι από το κέικ και ο ένας δίνει στον άλλο ένα κομμάτι που συμβολίζει μια ευχή όλα να πάνε καλά στο μέλλον τους.

10	MR. & MRS. ANDY ROBOFF	14
3	MS. HELEN ROBOFF	12
6		
15	MR. & MRS. SAM SARAVANOS	23
HT	MR. & MRS. BILL SARIKAS	19
15	MR. & MRS. KOSTA SAVAKIS	26
KARAKIS	MR. KOSTEE SCHOINAS	
26	& MS. MARISA SERRATO	6
& GUEST	MR. & MRS. STAVROS SEMANDERES	
12	& FAMILY	4
29	MR. & MRS. THEODORE SEPSIS	13
2	MRS. EVA SIFANTONAKIS	29
2	MR. SIFI SIFANTONAKIS	
29	& VICTORIA CASADOS	29
28	MR. & MRS. PETER SIKARAS	17
IS	MR. STAVROS SKENDERIS	21
HT	MRS. VERA SKENDERIS	21
5	MS. ELENI SKOULAKIS	28
25	MR. & MRS. NEKTARIOS SKOULAKIS	27

Να και μια πρωτοτυπία: τα ονόματα των προσκεκλημένων ήσαν κατά αλφαβητική σειρά τυπωμένα σ' ένα γυαλί στον τοίχο της εισόδου έτσι απεφεύχθη οποιοσδήποτε συνωστισμός εύρεσης των ονομάτων.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

GREEK AMERICAN REHABILITATION & NURSING CENTER
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
220 N. FIRST AVE., WHEELING, IL. 60690. PHONE: (847) 459-8700

METROPOLIS OF CHICAGO
40 E. BURTON PL. CHICAGO, IL. 60610. PHONE: (312) -337-4130
FAX: (312) 337-9391

GREEK CONSULATE
650 N. ST. CLAIR ST., CHICAGO, IL. 60611. PHONE: (312) 335-3915,
FAX: (312) 335-3958

HOLLYWOOD HOUSE
5700 N. SHERIDAN RD., CHICAGO, IL. 60660. PHONE: (773) 728-2600

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

ANNUNCIATION CATHEDRAL
1017 N. LASALLE DRIVE , CHICAGO, IL. 60610
PHONE: (312) 664-5485. REV STAMATIOS SFIKAS
ASSUMPTION CHURCH OF CHICAGO
601 S. CENTRAL AVE., CHICAGO, IL. 60644. PHONE: (773)
626-3114. REV. TIMOTHY BAKAKOS
HOLY APOSTLES
2501 S. WOLF RD., WESTCHESTER, IL. 60154
PHONE: (708) 562-2744. REV.NICHOLAS GEORGIU.

HOLY CROSS
7560 S. ARCHER RD., JUSTICE, IL. 60458
PHONE: (708) 594- 2040. REV. DEMETRIOS KOUNAVIS

HOLY TRINITY
6041 W. DIVERSEY, CHICAGO, IL. 60607
PHONE: (773) 622-5979. REV. GEORGE KALOUDIS

ST. ANDREWS
5649 N. SHERIDAN RD., CHICAGO, IL. PHONE: (773) 334-4515
REV. IOANNIS KALOMAS

STS. ATHNASIOS & IOANNIS
4200 N. KEELER AVE. CHICAGO, IL. 60641. PHONE: (773) 283-1997
REV. GEORGIOS KOSTOPOULOS.

ST. BASIL
733 S. ASHLAND AVE. CHICAGO IL. 60607. PHONE: (312) 243-3738
REV. PANTELEÏON DALIANIS

STS CONSTANTINE & HELEN
11025-45 S. ROBERTS RD. PALOS HILLS, IL. 60464
PHONE: (708) 974-3400.

ST. DEMETRIOS CHURCH-CHICAGO
2727 W. WINONA ST CHICAGO, IL. 60645. PHONE: (773) 561-5992
FR. APOSTOLOS N. GEORGIAFENTIS

ST. DEMETRIOS CHURCH-ELMHURST
893 CHURCH ST., ELMHURST IL. 60626. PHONE: (630)834-7256.
REV. PANAGIOTIS MALAMIS- REV. ANDREW G. GEORGANAS

ST GEORGE
2701 N. SHEFFIELD, CHICAGO, IL 60614 PHONE: (773) 525-1793
REV. CHRYSANTHOS KERKERES

ST. HARALAMBOS
7373 CALDWELL AVE., NILES, IL. 60714 PHONE: (847) 647-8880.
REV. CONSTANTINE BOTSIS

ST. JOHN THE BAPTIST
2350 DEMPSTER ST. DES PLAINES, IL. 60016
PHONE: (847) 827-5519. REV. JOHN RALLIS

ST. NECTARIOS
133 . S. ROSELLE RD., PALATINE, IL. 60067 PHONE: (847) 358-5170.
REV. PETER BAKAS

STS PETER AND PAUL
1401 WAGNER RD., GLENVIEW, IL. 60067. REV. PANAGIOTS BOZDOS
PHONE: (847) 729-2235

ST. SPYRIDON
12307 S. RIDGELAND AVE. PALOS HEIGHTS, IL. 60463
PHONE: (708) 385-2311 REV. TILEMAHOS ALIKAKOS

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

CHATEAU RITZ
9100 N. MILWAUKEE AVE., NILES, IL. 60714. PHONE: (847) 298-0700

CONCORD BANQUETS
20922 N. RAND RD., KILDEER, IL. 6004. PHONE: (847) 438-0025

EMPRESS BANQUETS
200 E. LAKE ST., ADDISON, IL. 60101 PHONE: (630) 279-5900

BRISTOL PALACE BANQUETS
828 E. RAND RD. MT. PROSPECT, IL. 60056 PHONE: 847) 749-5832

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Βραχυχρόνιες και Μακροχρόνιες Υπηρεσίες Φροντίδας για Υπερήλικες

Οι Έλληνες απ' όλη την Αμερική το αποκαλούν «το σπίτι τους» Όταν θα επισκεφθείτε το Κέντρο Υγείας μας, θα σας εκπλήξει το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρει και η ατμόσφαιρα της Ελληνικής φιλοξενίας..

- * 24ωρη περίθαλψη και εξειδικευμένο προσωπικό
- * Αποκατάσταση / Αποθεραπεία
- * Περίθαλψη ατόμων με απώλεια μνήμης ή τη νόσο Αλτσχάιμερ

- * Βραχυπρόθεσμες υπηρεσίες για υπερήλικες κατά την απουσία (διακοπές κλπ) συγγενών

- * Ελληνικό Ορθόδοξο Παρεκκλήσι και Λειτουργίες
- * Δεχόμαστε ιδιωτική εξόφληση, ασφάλεια για μακρόχρονη θεραπεία Medicaid & Medicare

Για περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο και για μια επίσκεψη στο χώρο παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο:

(847) 459-8700.

Δωρεάν Βίντεο για ομαδική παρουσίαση. Βρισκόμαστε μόνο 30 μίλια βόρεια του Σικάγου.

220 N. First Street, Wheeling, IL.60090
www.greekamericancare.org



Concorde Banquets...nestled in a beautifully private setting, our renowned banquet facility is designed to host grand weddings, anniversaries, conferences and other special events for up to 800 guests.

We are located just 20 minutes northwest of O'Hare in the quaint suburb of Kildeer, just adjacent to Arlington Heights, Barrington, Buffalo Grove, Deer Park, Hawthorne Woods, Inverness, Lake Zurich, Long Grove, Palatine, Rolling Meadows and Wheeling.

We look forward to making your special event a true Concorde experience.

CONCORD BANQUETS

20922 N. RAND RD., KILDEER, IL. 6004.

PHONE: (847) 438-0025

«Βασίλειον τον Μέγαν και τον Θεολόγον Γρηγόριον συν τω κλεινώ Ιωάννη τω την γλώτταν χρυσορρήμονι»

"Τους τρεις μεγίστους φωστήρας, της Τρισηλίου Θεότητος τους την οικουμένην ακτίσι, δογμάτων θείων πυρσεύσαντας, τους μελιρρύτους ποταμούς της σοφίας, τους την κτίσιν πάσαν θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας, Βασίλειον τον μέγα, και τον θεολόγον Γρηγόριον, συν τω κλεινώ Ιωάννη, τω την γλώτταν χρυσορρήμονι, πάντες οι των λόγων αυτών ερασταί, συνελθόντες ύμνοις τιμήσωμεν, αυτοί γαρ τη Τριάδι, υπέρ ημών αεί πρεσβεύουσιν"

(Απολυτίκιο των Τριών Ιεραρχών)

Στις 30 Ιανουαρίου, κάθε χρόνο, γιορτάζουμε τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών, όπως καθιερώθηκε από το 1100 μ.Χ.. Η γιορτή τους, από το 1842, λέγεται και Γιορτή των Γραμμάτων, μια και οι Τρεις Ιεράρχες ήταν Μεγάλοι Διδάσκαλοι αλλά και Πατέρες της Εκκλησίας.

Οι Τρεις Ιεράρχες είναι: ο Μέγας Βασίλειος, Ιωάννης ο Χρυσόστομος και Γρηγόριος ο Θεολόγος. Η γιορτή τους είναι η γιορτή της παιδείας και των γραμμάτων, γιορτή των δασκάλων και των μαθητών. Είναι τόσο Σχολική όσο και Χριστιανική. Οι Τρεις Ιεράρχες, ήταν άνθρωποι μορφωμένοι, σοφοί δάσκαλοι, φημισμένοι ρήτορες και συγγραφείς. Πρόσφεραν πάρα πολλά στα γράμματα, διαθέτοντας μάλιστα ολόκληρη την περιουσία τους.

Επίσης Χριστιανική γιατί και οι τρεις ήταν ευσεβείς, επιφανείς θεολόγοι, με κοινωνική προσφορά και φιλανθρωπικό έργο, που διέθεσαν τη ζωή τους στην πίστη τους για το Χριστό. Μελέτησαν αρχαίους κλασικούς συγγραφείς και φιλοσόφους

κατορθώνοντας να συμπιλώσουν το Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα με την Ορθόδοξη Πίστη.

Απέρριψαν ειδωλολατρικά στοιχεία και κράτησαν τις αρχές της διαλεκτικής σκέψης της ελληνικής παιδείας, ακολουθώντας τη συμβουλή του Αποστόλου Παύλου «να

δίπλα τους. Η μεγάλη καρδιά και το χριστιανικό μεγαλείο τους, γίνονταν στέγη για όσους είχαν ανάγκη. Ήταν τόση η καλοσύνη και η φιλανθρωπία, που δεν υπολόγισαν τα πλούτη και τα χρήματά τους. Τίποτα δεν κράτησαν για τον εαυτό τους. Όλα τα υπάρχοντα τα διέθεσαν για να δώσουν χαρά στις

"Η παιδεία" γράφει ο Χρυσόστομος, "είναι μέγιστο αγαθό για τον άνθρωπο, είναι μετάληψη αγιότητας"!!!!.

"Η παιδεία είναι πολύ ωφέλιμη στον άνθρωπο, αλλά απαιτεί πολύ επίμονη προσπάθεια, ώστε να ξεριζωθούν από την ψυχή του παιδαγωγού αδυναμίες και πάθη"!!!! λέει ο ουρανοφάντωρ γέροντας της Καισαρείας Βασίλειος.

"Δεν περιφρονούμε την παιδεία, όπως νομίζουν μερικοί. Αντίθετα, εκείνοι που έχουν τέτοια γνώμη είναι ανόητοι και αμαθείς, θέλουν όλοι να είναι σαν κι αυτούς, ώστε μέσα στην γενική αμάθεια να μην φαίνεται η δική τους άγνοια"!!!!, λέει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Πατριάρχης της Νέας Ρώμης.

Γιατί «Παιδεία» σημαίνει η μεταμόρφωση του ανθρώπου. Διαμέσου αυτής πλάθεται ο άνθρωπος στηριζόμενος με πίστη και αξίες. Ας αναλογιστούμε ότι στην Ευρώπη δεν μπήκαμε ως απόγονοι των Αρχαίων Φιλοσόφων μας. Η Ενωμένη Ευρώπη, «καλωσόρισε την χώρα της Φιλοκαλίας, την χώρα του Βασιλείου, του Γρηγορίου, του Χρυσόστομου».

Αυτούς γιορτάζουμε σήμερα. Όχι απλά τρία πρόσωπα αλλά τρία σύμβολα που κράτησαν ζωντανό το όραμα της γνώσης. Διαχρονικά πρότυπα ακεραιότητας και ήθους.



δοκιμάζουμε τα πάντα αλλά να κρατάμε το καλό». Θεμελίωσαν πυλώνες πάνω στους οποίους στήσανε γέφυρες, ανάμεσα στο κλασικό και το σύγχρονο, στη γνώση και την αρετή. Δώσανε άπλετα τα φώτα στην αναζήτηση της επιστημονικής αλήθειας και την πραγματική αλήθεια της αγάπης που γεννά ο Χριστιανισμός.

Δικαιολογημένα η εποχή τους ονομάστηκε: «Χρυσός Αιώνας της Εκκλησίας». Το έργο των Τριών Ιεραρχών είναι πολύ μεγάλο. Όλοι οι φτωχοί, οι άρρωστοι, τα ορφανά και οι ηλικιωμένοι έβρισκαν καταφύγιο

ανθρώπινες ψυχές που εκλιπαρούσανε για λίγο φροντίδα και προστασία.

Για 1800 περίπου έτη, οι διδαχές τους και ο τρόπος ζωής τους αποτελούν απάντηση στην σύγχρονη πραγματικότητα και ιδιαίτερα στο σύγχρονο σχολείο συνηθίζεται να λέγεται - περίτρανα πλέον- πως οι Τρεις Ιεράρχες πέτυχαν την σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού. Είναι δικαίος οι προστάτες των γραμμάτων, της Παιδείας μας. Οι τρεις Άγιοι τονίζουν πολύ χαρακτηριστικά την σπουδαιότητα της αληθινής παιδείας:

Γεωργία Γ. Καραβέργου.

ΑΛΛΑΖΟΜΕ ΩΡΑΡΙΟ
ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ
ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΑΝ ΣΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ
ΤΕΤΡΑΩΡΟ. ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ 7:00 πμ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 11:00 πμ.
ΕΛΠΙΖΟΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΤΑ
ΚΑΤΑΦΕΡΟΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ!



THEMIDA

A COLLABORATION OF



Διεθνικό γραφείο
Φιλίππου α. Κοτέα
Κοσμά Φ. Κοτέα
& συνεργατών

YOUR BRIDGE TO THE GREEK LEGAL SYSTEM

- Inheritance Law
- Real Estate Law
- International Law
- Taxation Law
- Immigration Law
- Notary Services
- Business Law
- Insurance Law
- Family Law

Allow THEMIDA to be Your Guide for All Greek Legal Matters

A 1030 West Higgins Rd. Suite #101, Park Ridge IL 60068

E info@themidalaw.com

T 847-653-3369 | F 312-230-0161

W www.ThemidaLaw.com

FB @ThemidaLaw



Από τον επιτυχή χορό της Ναυπακτιακής Αδελφότητας. Στην φωτογραφία το Διοικητικό Συμβούλιο: από Αρ. Έλενα Δήμος, Γραμματέας, Χρήστος Πράππας, Πρόεδρος, Γιάννης Καρδάρas, μέλος, Δαμιανός Καρδάρas, Αντιπρόεδρος Πήτερ Σταματόπουλος, Ταμίας και Τομ Τσαγανός, μέλος.



Το άγνωστο ζεύγος που πλησίασε τον εκδότη και έπι απλά του είπαν πως θά ήθελαν να δουν φωτογραφία τους στην "Ομογένεια". Η επιθυμία τους εξεπληρώθη!. Είναι ο Γιώργος και η Νίνα Δρακούλη.



Από την γιορτή των Ελληνικών Γραμμάτων: η μουσικός Ευτυχία Παπαγεωργίου που είναι ιδιοκτήτρια της μουσικής Σχολής "Ωδείο" διεθύνει την χορωδία μαθητών της Ελληνικής Αμερικανικής Ακαδημίας.



Μια άλλη εικόνα της χοροεσπερίδας της Ελληνικής Αμερικανικής Ακαδημίας.

Ιωάννα Βασιλακοπούλου
Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
Επιστημονική Υπεύθυνη ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, Πάτρα
Ιδρυτικό Μέλος Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας
Μίλησε μαζί μου στο www.gaiasdiet.gr

Τροφές για "άγιες" διαθέσεις του Αγίου Βαλεντίνου!



Πλησιάζει αυτή η μέρα του χρόνου που τα καταστήματα πλημμυρίζουν κόκκινες καρδιές, λουλούδια και σοκολατάκια κάθε λογής! Συμφωνώ, στο ότι αν θέλω να ερωτευτώ δεν περιμένω την 14η του Φλεβάρη, απλά έχω καλό κίνητρο να μαγειρέψω ένα άκρως ερωτικό και υγιεινό γεύμα για τον/την σύντροφο μας. Άλλωστε, 'όπως λέει η λαϊκή ρήση: «Ο έρωτας περνάει από το στομάχι». Απλά, πριν καταλήξει εκεί έχει κάνει μια κουβέντα με τον εγκέφαλο. Η ερωτική διάθεση, η σεξουαλική δραστηριότητα και η σχέση οποιουδήποτε τροφίμου με αφροδισιακή δράση ξεκινάει από το μυαλό μας. Υπεύθυνοι για τη μεταφορά των ερεθισμάτων είναι οι νευροδιαβιβαστές, που μεταφέρουν τα μηνύματα από και προς τον εγκέφαλο και συμβάλλουν στην καλή μνήμη και την καλή διάθεση.

Κάποια τρόφιμα θεωρούνται αφροδισιακά, επειδή δημιουργούν καλή διάθεση. Από την αρχαιότητα ακόμη υπήρχε η πεποίθηση ότι τροφές όπως οι ξηροί καρποί, τα σταφύλια ή τα θαλασσινά μπορούσαν να καταστείλουν τις ανθρωπίνες αναστολές και να ενισχύσουν τη σεξουαλική επιθυμία. Παλιά, οι αποκαλούμενες «αφροδισιακές» τροφές, η ετυμολογία των οποίων έχει τη ρίζα της στην Αφροδίτη, την αρχαία θεά της ομορφιάς, αποτελούν μια παμπάλαια όσο και παγκόσμια πρακτική.

Ας επιστρέψουμε όμως στα δικά μας... Η προετοιμασία λοιπόν και παρασκευή ενός δείπνου για τον σύντροφό μας είναι από μόνο του αφροδισιακό, ιδιαίτερα όταν δημιουργήσουμε την κατάλληλη ατμόσφαιρα και απολαύσουμε και 1 ποτηράκι κόκκινο κρασί. Για να μην την βγάλουμε όμως "ξεροσφύρι" ας πάρουμε μερικές πληροφορίες για κάποια τρόφιμα διαμορφώνοντας το μενού των δικών μας διαθέσεων!

Σοκολάτα η βασίλισσα: του πάθους και του έρωτα. Τη συνδέουν κυρίως με το ρομάντζο και το πάθος, αλλά σαν τρόφιμο περιέχει πολλές αντιοξειδωτικές ουσίες (π.χ. καφεΐνη - που διεγείρει το κεντρικό νευρικό σύστημα και δίνει στην καρδιά ενέργεια), ιχνοστοιχεία και μια χημική ουσία την φενυλεθυλαμίνη, γνωστή για τις ψυχοτρόπες ιδιότητες της. Η κατανάλωσή της λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα, την αύξηση της σεροτονίνης στον εγκέφαλο, ορμόνης που δίνει το αίσθημα της ικανοποίησης και που αυξάνει την επιθυμία και τη διάθεση για σεξουαλικά παιχνίδια. Για το λόγο αυτό, η αυξημένη κατανάλωση σοκολάτας, θεωρείται από πολλούς, υποκατάστατο του σεξ.

Θαλασσινά και οστρακοειδή, τα μέσα: για αύξηση της ερωτικής επιθυμίας. Είναι πηγή αμινοξέων και ψευδαργύρου, τα οποία συμβάλουν στην παραγωγή ορμονών, όπως των ανδρογόνων και της τεστοστερόνης επίσης είναι καλές πηγές νιασίνης (B3), η οποία δρα στα άκρα του αγγειακού συστήματος, προκαλώντας διαστολή και καλύτερη αιμάτωση των γενετικών οργάνων. Άρα και αύξηση της ερωτικής επιθυμίας.

Βράδυ σαν Μέλι: Τρόφιμο πλούσιο σε βιταμίνες και αντιοξειδωτικές ουσίες, που συμβάλουν στην καλή κυκλοφορία του αίματος και την καλή κατάσταση του οργανισμού και δίνουν ενέργεια στο σώμα. Παράλληλα, η γλυκιά γεύση και οσμή του αυξάνουν την ερωτική επιθυμία και διάθεση.

Ξηροί καρποί για λίμπιντο. Βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος χάρη στις αντιοξειδωτικές ουσίες, τον ψευδάργυρο και τις φυτικές ίνες που περιέχουν. Ενώ το διακριτικό και ιδιαίτερο άρωμά τους, ασκεί ερεθιστικές ιδιότητες στο γυναικείο φύλλο.

Χωρίς μυρωδικά-πικάντικα-καυτερά δε γίνεται: Είναι τροφές (π.χ. μουστάρδα, τζιντζερ, μοσχοκάρυδο, κανέλα, πιπέρι, τσίλι, κάρι, βανίλια, κ.τ.λ), που όταν καταναλώνονται σε μικρές ποσότητες αυξάνουν την θερμοκρασία του σώματος, εντείνουν την κυκλοφορία του αίματος και οδηγούν σε υπεραϊμία. Ταυτόχρονα, με τη μυρωδιά που αναδύουν, κεντρίζουν την φαντασία και αυξάνουν την ερωτική επιθυμία.

Φρούτα με φαντασία! Τα φρούτα μόνο από το σχήμα τους, παραπέμπουν σε παραλληλισμούς διάφορων ερωτικών οργάνων και εξάπτουν την φαντασία. Από την άλλη λόγο των βιταμινών, του καλίου (μπανάνα), της αυξημένης ποσότητας Β6 και βιταμίνης Ε (αβοκάντο), των αντιοξειδωτικών και των φυτικών ινών. Συμβάλουν στην καλή κατάσταση του μυϊκού ιστού, αυξάνουν την παραγωγή ορμονών, στην σωστή κυκλοφορία του αίματος, στον καθαρισμό των αγγείων του κεντρικού συστήματος και στη δημιουργία νευροδιαβιβαστών, και όλα αυτά σαν αποτέλεσμα έχουν την καλύτερευση της διάθεσης και την αύξηση της ερωτικής επιθυμίας.

Κλείνοντας ας πιούμε...ένα ποτήρι κόκκινο κρασί...είναι από μόνο του ανασταλτικό του άγχους και των καθημερινών προβλημάτων...εξάπτει τον ερωτισμό και τον ναρκισσισμό...σαν άλλοι Διόνυσοι λοιπόν ας γευτούμε την βραδιά και ας φροντίσουμε να μην παραμελούμε την διατροφή μας...Ένας καλός συνδυασμός διατροφής και άσκησης αυξάνει τον ερωτισμό μας!

Άλλωστε όλα θέμα σωστού συνδυασμού είναι!

The Law Firm of

Tony S. Kalogerakos & Associates

Personal Injury & Wrongful Death Attorneys

INJURED?

Aggressive, Experienced
and Compassionate
Representation You Can Count On

INJURY LAWYERS
OF ILLINOIS®



Chicago (312) 929-3807 Suburbs (847) 982-9516

www.InjuryRights.com

ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ



«Ο Κώστας και ο εκδότης βρισκόμαστε σ' ένα Resort named RIU στην Κόστα Ρίκα, χωρητικότητας 1500 ατόμων και η παραλία του είναι έρημη. δοκιμάσαμε και κολυπήσαμε στην θάλασσα. Υπέροχη! Που είναι όμωςνοι υπόλοιποι 1498;

Ισλαμικό Κράτος: "Βρισκόμαστε στο σπίτι σας"



«Βρισκόμαστε στο σπίτι σας» λέει η λεζάντα της σέλφι φωτογραφίας που δείχνει έναν τζιχαντιστή με καλυμμένο πρόσωπο ενώ πίσω του φαίνεται ένα χαρακτηριστικό κτίριο στο Χάιντ Παρκ της Νέας Υόρκης. Παρόμοιες λεζάντες συνοδεύουν τις τελευταίες εβδομάδες πολλές φωτογραφίες και βίντεο μαχητών του Ισλαμικού Κράτους οι οποίοι ποζάρουν μπροστά από χαρακτηριστικά μνημεία πόλεων της Δύσης.

Η προπαγάνδα του Ισλαμικού Κράτους έχει αλλάξει αφότου έπεσε η «πρωτεύουσά» του, η Ράκα, στη Συρία πριν από τρεις μήνες: αντί για βίντεο που επαινούν την ζωή στο «χαλιφάτο», ανεβάζει βίντεο που παροτρύνουν τους οπαδούς του να πραγματοποιήσουν τρομοκρατικές επιθέσεις στη Δύση και τους παρέχουν τις απαραίτητες οδηγίες. Το «χαλιφάτο» έχει συρρικνωθεί σε μια περιοχή στα σύνορα Συρίας και Ιράκ, όμως το «εικονικό χαλιφάτο» εξαπλώνεται.

Τις πρώτες εβδομάδες του 2018 παρατηρείται αύξηση της κίνησης στα τζιχαντιστικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Το Ισλαμικό Κράτος εμφανίζει τα πρώτα δείγματα ανασύνταξης του στα μέσα ενημέρωσης», είπε στην Washington Post η Ρίτα Κατς, διευθύντρια του SITE Intelligence Group που καταγράφει το τζιχαντιστικό περιεχόμενο στο Διαδίκτυο. «Η οργάνωση υπέστη μεγάλες ήττες αλλά πλέον κάνει έντονες προσπάθειες ανασύνταξης της προπαγανδιστικής μηχανής της, η οποία είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα όπλα της».

Παρά το κλείσιμο εκατοντάδων λογαριασμών του Ισλαμικού Κράτους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι τζιχαντιστές συνεχίζουν να βρίσκουν τρόπους για να διαδίδουν τα μηνύματά τους.

«Η αποδυνάμωση του Ισλαμικού Κράτους στα πεδία των μαχών δεν έχει μεταφραστεί ακόμη σε αποδυνάμωσή του στον κυβερνοχώρο» είπε στην αμερικανική εφημερίδα η Τάρα Μάλερ, πρώην αναλύτρια της ΓΙΑ και νυν σύμβουλος στο Counter Extremism Project. «Παρατηρούμε εντατικοποίηση της προσπάθειάς του να εμπνεύσει μοναχικούς λύκους να πραγματοποιήσουν επιθέσεις».

Η σέλφι του τζιχαντιστή στο Σέντραλ Παρκ αποτελεί μέρος μιας μεγάλης εκστρατείας που ξεκίνησε λίγες εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα και εντατικοποιήθηκε με το νέο έτος. Ο στόχος είναι να δείξουν ότι οι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους παραμονεύουν παντού στη Δύση - από τον Πύργο του Αιφελ στο Παρίσι ως την γέφυρα του λιμανιού του Σίδνεϊ στην Αυστραλία.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο συνοδεύονται από προτροπές - «κατασκευάστε εκρηκτικούς μηχανισμούς και τοποθετήστε τους εκεί όπου διασκεδάζουν ή βάλτε φωτιά στα σπίτια και στα δάση τους ή πατήστε όσους περισσότερους άπιστους μπορείτε με το αυτοκίνητό σας ή μαχαιρώστε τους επανειλημμένα» - και οδηγίες για τα πάντα, από την κατασκευή μιας βόμβας ως την μαζική δηλητηρίαση τροφίμων.

Σύμφωνα με τους ειδικούς που παρακολουθούν τα τζιχαντιστικά κανάλια, η προπαγανδιστική μηχανή του Ισλαμικού Κράτους δεν έχει μειώσει ούτε μετριάσει τα μηνύματά της τα οποία, για να φθάσουν στο μεγαλύτερο δυνατό κοινό, μεταφράζονται σε διάφορες γλώσσες, όπως ρωσικά, ουρντού και κινέζικα.

«Το ανεπίσημο υλικό του Ισλαμικού Κράτους στο ίντερνετ, εκείνο που ποστάρουν οι οπαδοί του, δεν έχει μειωθεί» είπε ο Σίβεν Σταλίνσκι, διευθυντής του Middle East Media Research Institute. «Υπάρχει τόσο πολύ υλικό, τόσοι πολλοί λογαριασμοί, τόσα πολλά νέα τσατ και περισσότερα εμφανίζονται καθημερινά».



Από τον χορό της Ελληνικής Αμερικανικής Ακαδημίας. Ο Πήτερ Παρθένης και το ζεύγος Σταύρος και Τζιούλη Μπασσέα.



Α! εδώ είναι στην πισίνα ανάμεσα στις φοινικιές κολυμβώντας, πάντα με



ένα ποτό στο χέρι, ζαλισμένοι, μισομεθυσμένοι και φωνακλούντες! Έτσι αυτοί νοιώθουν πως διασκεδάζουν.



Η ζωή έξω από τα τουριστικά κέντρα η συνήθης. Η Κόστα Ρίκα φημίζεται για την δημοκρατία της, την έλλειψη στρατού, την έλλειψη εγκληματικότητας και τους αυτηρούς νόμους...προστασίας του περιβάλλοντος το αντίθετο ακριβώς της Ελλάδας.

UNIVERSITY DERMATOLOGY AND VEIN CLINIC

**8110 S. CASS AVE.
DARIEN, IL 60561
PHONE: (630) 920-1900
FAX: (630) 920-1901**

**4605 W. GOLF RD.
SKOKIE, IL 60076
PHONE: (847) 679-5199
FAX: (847) 679-5490**

MEET OUR PHYSICIANS



Vassilios (Bill) Dimitropoulos, MD is a board certified Dermatologist who completed medical training at Rush University Medical Center, residency at the University of Michigan, and a Mohs Micrographic Surgery fellowship at Rush University. Dr. Dimitropoulos is an Assistant Professor and the Medical Director of the Dermatologic and Mohs Micrographic Surgery Program at the University of Illinois in Chicago. Dr. Dimitropoulos is also the Medical Director of the Clinical Research Study Center at University Dermatology and Vein Clinic. Clinical Interests include: Mohs Micrographic Surgery, Skin Cancer, Pigmented lesions, Skin tumors, Moles, Cysts, Geriatric skin care and aging, and skin care of immunosuppressant patients.



Valerie Laniosz, MD, PhD is a board certified Dermatologist who completed a combined medical and doctoral degree in Microbiology and Immunology at Rosalind Franklin University of Medicine and Science. After an internship in Internal Medicine at Loyola Medical Center, she completed a dermatology residency at Mayo Clinic in Rochester, Minnesota. Dr. Laniosz spent an additional year at Mayo Clinic doing Epidemiological and Clinical research. Dr. Laniosz enjoys seeing patients of all ages and all skin types with clinical interests in Acne, Hair Loss, Skin Cancer, Infectious disease of the skin, and complex medical dermatology.



Stamatis (Tom) Dimitropoulos, MD is a board certified Cardiologist who completed his medical training, Internal Medicine residency, and Cardiovascular disease fellowship at Rush University Medical Center. Dr. Dimitropoulos also completed a fellowship in Interventional Cardiology at William Beaumont Hospital in Royal Oak, Michigan. As director of the Vein Centers in the Skokie, Darien, and St. Joseph Offices, Dr. Dimitropoulos specializes in the diagnosis and treatment of chronic venous diseases and offers non-surgical treatment of varicose veins. All procedures are performed in the office, downtime is minimal, and most procedures are covered by insurance.

**ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΝ
ΤΕΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

Μοσχάρι λεμονάτο με λαχανικά

Κλασική και αγαπημένη συνταγή με υπέροχη γεύση

Υλικά για 4 άτομα

1 κιλό μοσχάρι (ελιά)- 2 πατάτες κομμένες στα τέσσερα-2 πράσα κομμένα σε ροδέλες-2 κλωναράκια σέλερι- 2 καρότα κομμένα σε ροδέλες- 1 μικρή σελινόριζα- 2 λεμόνια (για το χυμό τους)- 1 φύλλο δάφνης-½ κουταλάκι του γλυκού ρίγανη-, ½ κουταλάκι του γλυκού θυμάρι-½ κουταλάκι του γλυκού μπαχάρι- ½ κουταλάκι του γλυκού χοντροκομ-μένο πιπέρι- 1 κουταλιά της σούπας κορν φλάουρ- φλιτζάνι ελαιόλαδο- αλάτι-πιπέρι



Εκτέλεση

1. Πλένουμε καλά το κρέας για να φύγουν τα αίματα και να καθαρίσει. Το κόβουμε σε κύβους μεσαίου μεγέθους.

2. Στη συνέχεια το βάζουμε σε μια κατσαρόλα με νερό μέχρι λίγο πιο πάνω από τη μέση, προσθέτουμε το πιπέρι και τη δάφνη και το αφήνουμε να βράσει για 30 λεπτά.

3. Σε μια άλλη κατσαρόλα ρίχνουμε το ελαιόλαδο, ανοίγουμε τη φωτιά και περιμένουμε να ζεσταθεί το ελαιόλαδο.

4. Μόλις ζεσταθεί, βάζουμε μέσα το κρεμμύδι και το πράσο και τα σοτάρουμε για λίγα λεπτά μέχρι να μαλακώσουν.

5. Αμέσως μετά προσθέτουμε τους ελαφρώς βρασμένους κύβους κρέατος και τους σοτάρουμε και αυτούς. Στη συνέχεια προσθέτουμε νερό μέχρι να σκεπαστούν τα υλικά.

6. Αφού ρίξουμε το νερό, συμπληρώνουμε τα υλικά με τα μυρωδικά, τη ρίγανη, το θυμάρι, το μπαχάρι και αλατοπίπερο.

7. Ρυθμίζουμε τη φωτιά σε μέτρια ένταση και αφήνουμε το κρέας να μαγειρευτεί για άλλα 45 λεπτά. Αν χρειαστεί, στη διάρκεια του χρόνου αυτού, θα συμπληρώσουμε ζεστό νερό.

8. Στο χρονικό αυτό σημείο, ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα τις πατάτες, τα λαχανικά, τα καρότα, τη σελινόριζα, το σέλερι και αφήνουμε να μαγειρευτούν μαζί με το κρέας άλλα 45 λεπτά μέχρι να αρχίσει να χυλώνει η σάλτσα.

9. Με μια κουτάλα παίρνουμε λίγο ζωμό μέσα από την κατσαρόλα μέσα στον οποίο διαλύουμε το κορν φλάουρ και σουρώνουμε το μείγμα σε σουρωτήρι.

10. Στο μείγμα προσθέτουμε το χυμό λεμονιού, ανακατεύουμε καλά και το ρίχνουμε στην κατσαρόλα, την οποία ανακινούμε ώστε να πάει παντού.

11. Αφήνουμε την κατσαρόλα σε σιγανή φωτιά για λίγα λεπτά ώσπου να δέσει η σάλτσα και στη συνέχεια σερβίρουμε.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ



Εναέριοι κατοππρισμοί. Για άλλη μια χρονιά το κρατίδιο του Μονακό φιλοξένησε τσίρκα από όλον τον κόσμο στο πλαίσιο του 42th Monte-Carlo International Circus Festival. Ακροβάτες, κλόουν και δυστυχώς θηριοδαμαστές, εντυπωσίασαν με την τόλμη και την τέχνη τους το κοινό. Ανάμεσα σε αυτούς και οι εικονιζόμενες Marygna και Esmira από το Circus Theatre Bingo.



Παρανυφάκια. Με το εντυπωσιακό νυφικό και το πέπλο του γεμάτο μοντέλα έκλεισε η επίδειξη μόδας των Βουλγάρων σχεδιαστών Livia Stoianova και Yassen Samouilov με την επωνυμία "On aura tout vu". Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο της εβδομάδας μόδας του Παρισιού.



Η κυρία και οι άλλες... Για άλλη μια φορά οι λάτρες της Chanel την αποθέωσαν. Η κολεξιόν που παρουσίασε ο Karl Lagerfeld ήταν ρομαντική, δροσερή και ανθισμένη, πάντα όμως πιστή στο ύφος της ιδρύτριάς του, κάνοντας τις δημιουργίες της όπως πάντα, να ξεχωρίζουν από όλες τις άλλες.



Η... άλλη όψη του χιονισμένου Νταβός κατά το τριήμερο επίσκεψης των ισχυρών του κόσμου. Ανάμεσα στους ισχυρούς του κόσμου και τις σημαντικές αποφάσεις που λαμβάνονται, ένα «άλλο» Νταβός μαγνητίζει το βλέμμα του επισκέπτη και απαθανατίζεται στον φωτογραφικό φακό.

BELMONT FUNERAL HOME

ΣΤΙΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ
ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟΥ,
ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ
ΒΑΣΙΖΕΣΑΙ
ΣΤΟΥΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

7120 WEST BELMONT AVE.
CHICAGO, IL. 60639
PHONE

NEW

Breakthrough Technology From The Leading Gyros Supplier



KronoBROIL™

FLAME COOKED. CONE CARVED. AUTHENTIC GYROS SLICES FROM KRONOS.

Kronos' revolutionary manufacturing process flame cooks and carves layer upon layer of savory gyros cones to perfection delivering the *first authentic gyros slices*.



Festival Planning Made Easy >>>

Call 1(800)621-0099 for samples. Visit our website for more information.

Kronos Foods Corp. • www.KronosFoodsCorp.com • 800.621.0099

FREE POS Kit with Your Festival Order!



Visit The Festival Page On Our Website For Details.

ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ



Ο Κώστας και ο εκδότης σε μια εκδρομή στην γειτονική της Κόστα Ρίκας χώρα, την Νικαράγουα μπροστά σε μια λίμνη-κρατήρα εσβεσμένου υφαιστείου.



Σε αντίθεση τούτο, το υφαιστειο όπου βλέπετε τον κοχλάζοντα με λάβα κρατήρα του είναι ολοζώντανο και το 2005 ήταν η τελευταία του έκρηξη που έφτυσε τεράστιες ποσότητες λάβας και βράχων γύρω.



Μια άλλη άποψη του υφαιστείου με το περίεργο όνομα "Νιντίρι" με τους κάθετους τεράστιους βράχους και την μόνιμη εκροή δηλητηριωδών αερίων, που είναι επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία αν εκτεθείς συνέχεια.



Ο συναξιδιώτης του εκδότη Κώστας Ρες με φόντο την υψηλή κορυφή του υφαιστείου που πρόσφατα απηγορεύθη η είσοδος γιατί ήταν πολύ επικίνδυνο, με τον σταυρό των κονκισταδόρων που τον έστησαν εκεί για να αποτρέψουν τα δαιμόνια να βγαίνουν από την κόλαση και να ενοχλούν τους ανθρώπους.



Η Αμερικανίδα ηθοποιός Μία Φάροου, διάσημη για τον ρόλο της στην ταινία το «Μωρό της Ρόζμαρυ» του Ρόμαν Πολάνσκι, έχει μόλις στο μεταβί στο Νέο Δέλχι, στην Ινδία, για να βιώσει τον υπερβατικό διαλογισμό του διάσημου γκουρού Μαχαρίσι Μάχιες Γίογκι, «πνευματικού πατέρα» των Μπιτλς και διάσημου στη Δύση για τις διαλογιστικές τεχνικές του, το 1968.



Τρία χρόνια μετά το κρέμασμα των παπουτσιών του, ο Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο, ο θρυλικός Πελέ, κινείται στους ρυθμούς της σάμπα σε μία από τις πρόβες του μεγάλου Καρναβαλιού του Ρίο, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το 1980.



Ιρανοί αντικαθεστωτικοί διαδηλωτές επιδεικνύουν τα ματωμένα χέρια τους στις κάμερες, τα οποία έχουν βουτήξει στο αίμα των φίλων τους που τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με τον στρατό του Σάχη, στο κέντρο της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια της Ιρανικής Επανάστασης, το 1979.



Οι θεατές εισέρχονται στο παγοδρόμιο που θα λάβει χώρα η τελετή έναρξης των έβδομων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, στην Κορτίνα της Ιταλίας, το 1956.

ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΜΑΚΡΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ

Μπαμπας και Γιος

Συζήτηση μεταξύ του Τοτού και του μπαμπά του:- Τοτέ, νομίζω ότι τώρα που έγινες 15, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το σεξ.- Ναι πατέρα. Για πες μου, τι θες να μάθεις;

Το...Ασφαλιστήριο

Πάει ένας γέρος 80 χρονών στο ασφαλιστήριο και λέει στον ασφαλιστή: - "Καλημέρα παιδί μου. Θα ήθελα να κάνω μια ασφάλεια ζωής." Απορημένος ο ασφαλιστής, ρωτάει: - "Συγγνώμη για την αδιακρισία, αλλά την θα την κάνετε την ασφάλεια ζωής;" - "Ξέρεις παιδί μου, θα ταξιδέψω με τον πατέρα μου στην Ευρώπη." Ακόμη πιο απορημένος ο ασφαλιστής, ρωτάει: - "Και πάλι συγγνώμη, αλλά πόσο χρονών είναι ο πατέρας σας;" - "88." - "88; Και τι θα κάνετε στην Ευρώπη;" Απαντάει ο παππούς: - "Θα πάμε στον γάμο του παππού μου." Σοκαρισμένος πια ο ασφαλιστής, ρωτάει: - "Και πόσο χρονών είναι ο παππούς σας;" - "Είναι...Α! 105."

Και ο ασφαλιστής, περιμένοντας να ακούσει οτιδήποτε πια, ρωτάει: - "Μα καλά, του παππού σας σ'αυτήν την ηλικία του ήρθε να παντρευτεί;" - "Κουταμάρες μωρέ, τον πιέζουν οι γονείς του!"

Κόκκινο!

Ένας τύπος περνάει με κόκκινο φανάρι και ακριβώς μετά είναι ένας μπάτσος. Τον σταματάει και του λέει: -Καλά δεν είδες το κόκκινο φανάρι? -Ναι το είδα, εσένα δεν είδα!!!

Ευγενικά

Ένας ΤΥΠΟΣ πηγαίνει σε ένα μπαρ , πριν παραγγείλει ποτό,λέει στους υπόλοιπους θαμώνες σε δυνατό τόνο «ΟΠΟΙΟΣ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ ΑΣ ΣΗΚΩΘΗ ΕΠΙΑΝΩ». Τρεις σηκώθηκαν επάνω και λένε με μια φωνή:«ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΙ!».Ο τύπος τους λέει ευγενικά.:«σας παρακαλώ μπορείτε να σπρώξετε το αυτοκίνητο μου έως το βενζινάδικο!»

Ο Θανασης διαβάζει την εφημερίδα του,

Ο Θανάσης διαβάζει την εφημερίδα του, στη διάρκεια του πρωινού. Βλέπει μια είδηση για μια πολύ όμορφη ηθοποιό, που ήταν να παντρευτεί έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος ήταν γνωστό ότι είχε IQ πατάτας. Γυρνάει προς τη γυναίκα του, με την απορία ζωγραφισμένη στο πρόσωπο και λέει: - Ποτέ μου δεν μπόρεσα να καταλάβω πώς τα καταφέρνουν όλοι οι ηλίθιοι και παντ-ρεύονται πανέμορφες γυναίκες. Και η γυναίκα του απάντησε: - Σ ευχαριστώ πολύ, αγάπη μου!

Η χελώνα

Μια χελώνα περνούσε έξω από ένα μπαρ. Τσουπου τσουπου η χελώνα μπαίνει μέσα στο μπαρ, κάθεται στο σκαμπό και λέει στον μπάρμαν: - Ένα διπλό ουίσκι παρακαλώ. Την κοιτάζει ο μπάρμαν, βγαίνει έξω από το μπαρ, την αρπάζει και ταα-ααγκ, την πετάει έξω από το μαγαζί.

Μετά από 2 μέρες η χελώνα ξανά, τσουπου τσουπου μπαίνει πάλι στον μπαρ, ανεβαίνει στο σκαμπό, κοιτάζει τον μπάρμαν και του λέει: - Τώρα αυτό.... γιατί το έκανες;;

Η πατριδα

Σ ένα στρατώνα έρχεται ο στρατηγός και ρωτάει: - Πώς λέγεσαι; - Γιώργος. - Για πες μου, τι είναι η πατριδα; - Δεν ξέρω. - Στη θέση σου γρήγορα. Έλα εδώ εσύ! Πώς λέγεσαι; - Κώστας. - Δεν μου λες, τι είναι η πατριδα; - Μάνα μας, στρατηγέ μου! - Μπράβο παιδί μου! Στη θέση σου. Έλα εδώ εσύ! Πώς λέγεσαι; - Δεν λέγομαι. - Ε, άει στο διάολο... Στη θέση σου. Έλα εδώ εσύ. Πώς λέγεσαι; - Χάρης. - Τι είπαμε λοιπόν ότι

είναι η πατριδα;

- Η μάνα του Κώστα, στρατηγέ μου!

Όταν ο Θεός δημιούργησε τους Έλληνες.

Όταν ο Θεός δημιούργησε τα έθνη, έδωσε στο κάθε έθνος από δύο αρετές. Έτσι, έκανε του Αμερικανούς τακτικούς και νομοταγείς, τους Γερμανούς αποφασιστικούς και μελετηρούς, τους Ιάπωνες εργατικούς και υπομονετικούς, και ούτω καθεξής.

Για τους Έλληνες είπε, θα είναι έξυπνοι, τίμιοι και θα δουλεύουν στο δημόσιο. Όταν τελείωσε τη δημιουργία του κόσμου, τον πλησίασε ο αρχάγγελος Γαβριήλ και του είπε: -Κύριε, έδωσες σε όλα τα έθνη από δύο αρετές, αλλά στους Έλληνες έδωσες τρεις. Αυτό θα τους κάνει πολύ ισχυρούς και θα διαταράξει τις ισορροπίες πάνω στη γη. -Έχεις δίκιο Γαβριέλε, είπε ο Κύριος. Στάθηκε απρόσεκτος και αυτή η απροσεξία μου θα κάνει τους Έλληνες να κυριαρχήσουν σε όλο τον κόσμο. Κάτι πρέπει να κάνω αλλά δεν μπορώ να ανακαλέσω τις αρετές που τους έδωσα, κι άρχισε ο Θεός να ψάχνει να βρει μια λύση. -Το βρήκα! Θα παραμείνουν οι τρεις αρετές, αλλά κάθε Έλληνας θα μπορεί να κάνει χρήση μόνο των δύο. Κι έτσι έγινε: Αν ένας Έλληνας είναι τίμιος και δουλεύει στο Δημόσιο, δεν είναι τίμιος. Αν είναι έξυπνος και τίμιος, δεν δουλεύει στο δημόσιο.

Η ευχαριστη ειδηση

Μια βδομάδα μετά το γάμο, η γυναίκα ξυπνάει τον άντρα της, πριν καλά καλά χαράξει.- Αγάπη μου, έμαθα τα ευχάριστα νέα και σε ζήτησα άρον άρον να σου τα πω. Σε λίγο καιρό θα είμαστε τρεις στο σπίτι.

Παρά το άγριο ξύπνημα, ένα τεράστιο χαμόγελο ευτυχίας σχηματίζεται στο πρόσωπο του άντρα.- Αλήθεια κούκλα μου; Είσαι σίγουρη για το χαμόσυνο αυτό νέο;- Ναι, διάβασε το τηλεγράφημα που μόλις μου ήρθε:- "Ερχομαι απόψε με το τρένο των δέκα STOP Φιλιά STOP Η μαμά σου STOP".

Ο νεαρος.

Ένας νεαρός πάει στον πατέρα του και του λέει: Βρήκα μια γυναίκα ίδια η μαμά! - Και ο πατέρας του: "Και τι θέλεις από μένα? Κατανόηση?"

Ο παππάς

Ο καινούργιος παπάς της ενορίας ήταν τόσο νευρικός στην πρώτη του λειτουργία, που δεν μπορούσε να μιλήσει. Πριν από την επόμενη λειτουργία ρωτάει τον Αρχιεπίσκοπο, τι θα μπορούσε να κάνει για να χαλαρώσει. Ο Αρχιεπίσκοπος τον συμβουλεύει ως εξής: Την επόμενη φορά ρίξε μερικές σταγόνες βότκα στο νερό που θα πεις και θα δεις πώς θα χαλαρώσεις". Την Κυριακή ο παπάς ακολουθεί τη συμβουλή και πραγματικά νιώθει ότι θα μπορούσε να κάνει κήρυγμα χωρίς άγχος ακόμα και αν λυσομανούσε καταιγίδα. Μετά τη λειτουργία επιστρέφει στο σπίτι του, όπου μετά από λίγο εμφανίζεται Διάκος του Αρχιεπισκόπου και του παραδίδει ένα σημείωμα που έγραφε τα εξής:

Αγαπητέ πάτερ, την επόμενη φορά να ρίξετε μερικές σταγόνες βότκα στο νερό κι όχι μερικές σταγόνες νερό στη βότκα. Σας παραθέτω μερικές παρατηρήσεις, για να μην επαναληφθούν τα σημερινά.

* Δεν χρειάζεται να τοποθετείτε φέτα λεμονιού στο χείλος του δισκοπότηρου.

* Το κουβούκλιο στην πλευρά της εκκλησίας είναι το εξομολογητήριο, όχι το μπάνιο.

* Ο Αρχάγγελος είπε στην Παρθένο: "Χαίρε κεχαριτωμένη", όχι "Γεια σου πιπίνι".

* Καλό θα είναι να μην ακουμπάτε στο άγαλμα της Παναγίας πόσο μάλλον να το αγκαλιάζετε και να το φιλάτε με τέτοιο πάθος.

* Οι εντολές είναι 10 και όχι 12.

* Οι απόστολοι ήταν 12 και όχι 7. Κανείς τους δεν ήταν νάνος.

* Δεν αναφερόμαστε στον Ιησού Χριστό και τους αποστόλους ως "Ι.Χ. και Σία".

* Ο Ιούδας ήταν προδότης, όχι "σκατορουφάνος του κερατά" που είπες εσύ στους χριστιανούς.

* Ο Χριστός μας είπε στον Πέτρο ότι "πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις, θα με αρνηθείς", δεν του είπε: "Μέχρι να λαλήσουν τα κοκόρια θα μ'έχεις γράψει στ' α..... σου".

* Δεν επιτρέπεται να αποκαλούμε την κεφαλή της εκκλησίας μας "Νονό".

* Το καθγιασμένο ύδωρ είναι για να ευλογούμε, όχι για να δροσιζουμε τον σβέρκο μας.

* Ποτέ δεν κηρύτουμε καθισμένοι στα σκαλιά του ιερού και σε καμία περίπτωση δεν ακουμπάμε το πόδι μας πάνω στη Βίβλο.

* Ο άρτος χρησιμεύει για τη Θεία Ευχαριστία όχι ως απεριτίφ που συνοδεύει το κρασί.

* Η παρότρυνση να χορέψει το ποίμνιο ήταν ενδιαφέρουσα, δεν χρειαζόταν όμως και να χορέψει γιάγκα γύρω από την εκκλησία.

* Τις σκάλες του άμβωνα τις κατεβαίνουμε κανονικά, όχι τσουλήθρα στο κάγκελο.

* Και τέλος, την λειτουργία την τελειώνουμε με "Αμήν", όχι με "Ολέ!"* Α! Ναι!! Αυτός που καθόταν στην άκρη του ιερού και τον οποίο αποκαλέσατε "αδερφέρα" και "τραβεστί με μαζί" ήμουν εγώ!

Ελπίζω αυτά τα λάθη να διορθωθούν την ερχόμενη Κυριακή.

Με τιμή, Ο Αρχιεπίσκοπος.

Ο Γιαννης

Δύο φίλοι συναντιούνται:- Το ξέρεις ότι ο Γιάννης είναι τραυματισμένος άσχημα στο νοσοκομείο;

- Πως είναι δυνατόν; Τον είδα χτες βράδυ αγκαλιά με μια πανέμορφη κοκκινόμαλλα.- Τον είδε όμως και η γυναίκα του.....

Μετεμψύχωση

Δυο φίλοι συζητούν φιλοσοφικά.....

-Ρε Θανάση, εσύ πιστεύεις στη μετενσάρκωση; -Τι είναι μετεμψύχωση; -Ε αυτό που λένε ότι άμα πεθάνεις, ξαναγυρίζεις στη γη με άλλη μορφή, σαν ζώο ας πούμε ή σαν φυτό και κάτι τέτοια... -Δεν το ξέρω το θέμα... -Τότε, θα κάνουμε μια συμφωνία. Όποιος πεθάνει πρώτος, θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον άλλο και να του πει τι γίνεται εκεί πάνω, αν όλα αυτά είναι αλήθεια και αν ξαναγυρίζει κανείς εδώ κάτω με άλλη μορφή. -Εντάξει φίλε, έτσι θα γίνει! Μετά από χρόνια πεθαίνει ο Θανάσης πρώτος και ο φίλος του περιμένει να δει αν θα είναι συνεπής στη συμφωνία τους κι αν θα

επιδιώξει να επικοινωνήσει μαζί του. Μήνες μετά από τη κηδεία, όπως κοιμότανε στο κρεβάτι του ακούει κάποιον να τον φωνάζει με τρομερή φωνή... -Ναι; -Έλα φιλάρα, ο Θανάσης είμαι. Δεν επικοινωνήσα μαζί σου τόσο καιρό γιατί είχα πάθει υπερκόπωση.... Ο άλλος ενθουσιάζεται που ακούει το φίλο του μετά από τόσο καιρό και αρχίζει να τον ρωτάει: -Πώς περνάς ρε Θανασάρα, τι γίνεται εκεί πάνω; -Ζωή και κότα φίλε μου...Ξυπνάω το πρωί, τρώω, μετά κάνω έρωτα, μετά ξανά τρώω, ξανακάνω έρωτα...αυτό γίνεται από το πρωί μέχρι το βράδυ! Όλο φαί και πήδημα είναι η ζωή μου... -Πού είσαι βρε Θανάση; Στον Παρά-δεισο; -Ποιο Παράδεισο ρε φίλε; Κόκο-ρας σε ορνιθοτροφείο στα Μέγαρα είμαι!

Η μεγάλη ληστεια

Κάποιοι ψιλικατζήδες κακοποιοί , αποφασίζουν να παρατήσουν τις μικροκλοπές και να αρχίσουν τα μεγάλα κόλπα : Τράπεζες . Καταστρώνουν , λοιπόν, ένα ενδελεχές σχέδιο , κάνουν δεκάδες πρόβες και χτυπάνε . Πράγματι , δίχως πολύ κόπο καταφέρνουν να μπουκ σε μια τράπεζα . Μπροστά τους δεκάδες θυρίδες ασφαλείας . Ανοίγουν όλο χαρά την πρώτη αλλά το μόνο που βρίσκουν μέσα είναι ένα κύπελλο με κρέμα βανίλια . - Τι να κάνουμε ; λέει ο αρχηγός . Ας την φάμε τουλάχιστον . Τρώνε την βανίλια και ανοίγουν τη δεύτερη θυρίδα πάλι κρέμα βανίλια . Την τρώνε κι αυτή . Τα ίδια και στις επόμενες .. Τρώνε του σκασμού και φεύγουν απογοητευμένοι . - Τουλάχιστον , δε φύγαμε νηστικοί , μονολογούν . Την άλλη μέρα τα πρωτοσέλιδα έγγραφαν : Η μεγαλύτερη τράπεζα σπέρματος της Αθήνας , χτυπήθηκε χτες βράδυ από αγνώστους !

Γιατι οι αντρες;

Γιατί οι άντρες δεν μπορούν να κοιτάζουν τις γυναίκες στα μάτια;

Γιατί οι γυναίκες δεν έχουν τα μάτια στο στήθος.

Ο δολοφονος σπουργιτης

Οδηγούσε ένας τύπος όταν άκουσε κάτι να χτυπάει στο μπροστινό τζάμι του αυτοκινήτου του. Σταματά ανήσυχος, κατεβαίνει και βρισκεί ένα σπουργιτάκι ξάπλα στην άσφαλτο.

-Πωπωπω κρίμα το σκότωσα το καημένο! Σκύβει κάτω, το μαζεύει και σαν να φιλοζούσε το σπουργιτάκι, αλλά ήταν σε κώμα.

Το παίρνει, το πάει σπίτι του και το βάζει σε ένα κλουβί μέχρι να συνέλθει και να γίνει καλά. Αργότερα έφυγε από το σπίτι για δουλειές.

Συνέρχεται και το σπουργιτάκι σιγά-σιγά και κοιτάει και τι να δει ; Πάνω κάγκελα, δεξιά κάγκελα, αριστερά κάγκελα, μπροστά κάγκελα, πίσω κάγκελα. Τρελαίνεται το σπουργιτάκι και λέει: -Πωπωπω, τον σκότωσα τον άνθρωπο!!!!



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΡΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΓΙΩΡΓΟ ΣΚΛΑΒΟΥΝΗ

Ν' «ΑΠΟΚΑΛΥΦΤΟΥΝ» ΟΛΟΙ ΟΙ «ΜΑΣΚΑΡΕΜΕΝΟΙ» ΤΗΣ «NOVARTIS» ΚΑΙ ΤΑ 7 «ΝΑΙ» ΤΗΣ «ΥΠΟΘΕΣΗΣ» ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΦΕΡΕΙ ΤΑ ΠΑΝΩ –ΚΑΤΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Με αφορμή τις πρόσφατες Απόκριες όπου σύμφωνα με το έθιμο αυτό δεν επιτρέπεται ν' αποκαλύπτουμε τους μασκαρεμένους, αυτό δε σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο και μ' όλους εκείνους που είναι εδώ και μερικά χρόνια «μασκαρεμένοι» στην προσπάθειά τους να μην αποκαλυφθούν για τις μίζες που έπαιρναν από την ελβετική πολυεθνική φαρμακευτική βιομηχανία NOVARTIS σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και φυσικά σε βάρος του ελληνικού λαού και μάλιστα σε μια χρονική περίοδο όπου η κρίση του 2010 έφερε τους περισσότερους Έλληνες σε οικονομική και κοινωνική απόγνωση...

Το ότι υπάρχει και στη θυγατρική της Novartis στην Ελλάδα οικονομικό σκάνδαλο, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, όπως δεν το αμφισβητούν και οι αμερικανικές δικαστικές αρχές του οικονομικού εγκλήματος, που συνεχίζουν νέες έρευνες σε βάρος αυτής της εταιρείας.

Ως εκ τούτου ο ελληνικός λαός, θέλουμε να πιστεύουμε, ότι δεν κάνει «αμάν και πότε» θα μπουν στη φυλακή κάποιοι πολιτικοί, αλλά κάνει «αμάν και πότε» θα συλληφθούν και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη όσοι απ' ο δ ε δ ε ι γ μ ε ν ά εκλεψαν χρήματα οι τρεις «προστατευόμενοι» μάρτυρες, είναι επιστημονικά, δικονομικά και πολιτικά λάθος ν' απαξιώνονται, επειδή:

1. Οι «προστατευόμενοι» μάρτυρες είναι εκείνοι που έχουν κριθεί από την εισαγγελική έρευνα ως «αξιόπιστοι» κι ως εκ τούτου θα πρέπει να καταθέτουν με άλλα ονόματα, για να μη γίνουν γνωστοί και κινδυνέψει η ζωή τους

2. Τους «προστατευόμενους» μάρτυρες τους προστατεύει η υπάρχουσα ελληνική νομοθεσία (7/04/2014), ενώ στην αμερικάνικη νομοθεσία η προστασία των μαρτύρων αποτελεί «μοντέλο» για τις υπόλοιπες χώρες και με τους Αμερικανούς καθηγητές δικαίου, να συμφωνούν ότι το νομικό αυτό καθεστώς προστασίας έχει οδηγήσει στη φυλακή δεκάδες «βαρόνους» του οργανωμένου εγκλήματος.

Στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι οι «προστατευόμενοι» μάρτυρες, είναι αναξιόπιστοι, τότε ισχύει γ' αυτούς το διεθνές νομικό αξίωμα «Ενοχος ένοχον ου ποιεί», όπερ σημαίνει: «Ο ένοχος δε μπορεί με τη μαρτυρία του να ενοχοποιεί άλλον». Άρα; Αν οι τρεις βασικοί Έλληνες «προστατευόμενοι» μάρτυρες αποδειχτούν στη συνέχεια ότι συμμετείχαν κι αυτοί σε «λαδώματα», τότε αυτομάτως θα καταρρεύσει κι όλη η δικογραφία σε βάρος των Ελλήνων πολιτικών.

Ναι, είναι απαράδεκτο η δικογραφία να διαρρέει στη δημοσιότητα.

Αυτά επειδή με την «Υπόθεση NOVARTIS» προς το παρόν αφενός τίποτα δεν αποδεικνύει ότι οι δέκα Έλληνες πολιτικοί είναι ένοχοι κι αφετέρου είναι απαράδεκτο να υβρίζονται οι «προστατευόμενοι» μάρτυρες.

Στο μεταξύ επιμένουν πάντα οι

«δέκα» πολιτικοί (κ.Σαμαράς, Πικραμμένος, Λοβέρδος, Βενιζέλος, Γεωργιάδης, Αβραμόπουλος, Σαλμάς, Λυκουρέζος και Κουτρούμάνης) που σύμφωνα με δικογραφία εμπλέκονται στην «Υπόθεση Novartis», όπου μεταξύ αυτών ο κ. Σαμαράς υποστηρίζει, ότι «είναι η πιο αδιάτακτη και η πιο γελοία σκευωρία που έχει γίνει ποτέ», ο κ. Βενιζέλος, ότι «πρόκειται για μια εξευτελιστική κατάσταση για τη δικαιοσύνη και τη Βουλή που είναι η επανάληψη ως φάρσα του 1989», ο κ. Αβραμόπουλος, ότι « με ψιθύρους, ανυπόστατους φήμες κι ανώνυμους προστατευόμενους μάρτυρες στήθηκαν καταγγελίες που είναι ανύπαρκτες κι αυταπόδεικτα», ο κ. Γεωργιάδης, ότι, «ήρθαν ξαφνικά τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες, που μιλάνε μόνο για πολιτικά πρόσωπα και οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την έρευνα του FBI, όπου δε γίνεται λόγος για πολιτικά πρόσωπα», ο κ. Λοβέρδος, ότι « αυτό που συμβαίνει δεν είναι μόνο γελοίο, αλλά είναι τρισάθλιο» και ο κ. Στουρνάρας, ότι βρίσκεται εδώ και τρία χρόνια στόχος ο ίδιος και η οικογένειά του κι ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτή την «υπόθεση».

Από την άλλη μεριά η ελληνική κυβέρνηση διαμηνύει σε όσους την κατηγορούν ότι κάνει επικοινωνιακό παιχνίδι σε βάρος των απολιτικών της αντιπάλων κι ότι η «υπόθεση» αυτή είναι «προϊόν» εισαγγελικής αρχής και τίποτα άλλο...

Ως εκ τούτου η «Υπόθεση NOVARTIS» είναι πλέον στη διάθεση της προανακριτικής ή καλύτερα της προκαταρκτικής Επιτροπής της Βουλής η οποία θ' αποφασίσει αν έχουν παραγραφεί ή όχι αδικήματα που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην «Υπόθεση Ξοχασυιτ» κι αν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για ν' ασκηθούν ποινικές διώξεις.

ΠΕΡΙ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΩΝ Ο ΛΟΓΟΣ

Με δεδομένο ότι ένα μέρος της ελληνικής δημοσιογραφίας προφανώς «ξεχνά» ότι το επάγγελμα της δημοσιογραφίας είναι επιπλέον και λειτουργήμα, αλλά κι επιστήμη, λογικό είναι η ελληνική κοινή γνώμη να μπερδεύεται αρκετές φορές με την πληροφόρηση που δίνουν της πλάκας δημοσιογραφικά μέσα ενημέρωσης και φυσικά της «πλάκας» δημοσιογράφου...

Τελευταίο «παράδειγμα» η πραγματοποίηση των συλλαλητηρίων της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, όπου ακούστηκαν του κόσμου οι γελοιοότητες...

Ακούστηκαν και γράφτηκαν ότι στα συλλαλητήρια αυτά συμμετείχαν ακροδεξιά καθάρματα, φανατικοί χριστιανοί, αμόρφωτοι άνθρωποι, επαγγελματίες «πατριώτες», «στρατευμένοι» διαδηλωτές και κάθε είδους πατριδοκάπηλοι!!!

Απόψεις, δηλαδή, ανόητων ανθρώπων και μόνο...

Είλικρινά θέσεις και τοποθετήσεις που μόνο κακό κάνουν στην Ελλάδα, αλλά και στην αντιμετώπιση διαφόρων εθνικών της θεμάτων.

Φυσικά και τα κάθε είδους συλλαλητήρια δεν είναι δυνατόν να αντικαθιστούν τους διπλωμάτες, τις κυβερνήσεις και τα αρμόδια εθνικά και γνωμοδοτικά όργανα, αλλά από την

άλλη είναι παντελώς απαράδεκτο να λογίζονται ως καταδικαστέα, δεδομένου ότι, όπως και να το κάνουμε, εκφράζουν πάντα την κοινή γνώμη, εφόσον φυσικά δεν «καθοδηγούνται» από συγκεκριμένους «φορείς».

Στην πράξη, δηλαδή τα συλλαλητήρια εκφράζουν τον παλμό της κοινής γνώμης σε συγκεκριμένο εθνικό θέμα, εννοώντας τη διεθνή κοινή γνώμη για συγκεκριμένο εθνικό θέμα, εννοώντας το εθνικό συναίσθημα των νεαρών κατοίκων της χώρας και βεβαίως και σ' ένα μεγάλο βαθμό φρενάρουν ενδεχόμενες αβίαστες πολιτικές αποφάσεις και δη κυβερνητικές αποφάσεις.

Ως εκ τούτου τα δυο πρόσφατα συλλαλητήρια που έγιναν στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα καλώς έγιναν, επειδή ακριβώς αναφέρονταν σ' ένα εθνικό θέμα και επειδή σε αυτά συμμετείχαν Έλληνες κι όχι Τούρκοι!!!

Όσο για τον Μίκη Θεοδωράκη και τα σε βάρος του λεγόμενα και γραφόμενα μόνο ντροπή συνιστούν σ' αυτούς που τα πράττουν...

Προφανώς ξεχνάνε ότι η πολύχρονη πολιτική του μεγάλου μουσικοσυνθέτη εστιάζεται σε μια μόνιμη του αποστροφή σε ότι έχει να κάνει με γεγονότα ή επικείμενα γεγονότα, που κατά τη γνώμη του κάνουν ή πρόκειται να κάνουν κακό στην Ελλάδα...

Μια ζωή, δηλαδή, αγωνιστής και επαναστάτης ο Μίκης κι αυτό δε θα πρέπει κανείς να ξεχνά και να λησμονεί...

Όπως το ίδιο δε θα πρέπει να μη λαμβάνει υπόψη του ότι ο Μίκης Θεοδωράκης είναι κι ένας πολιτικός άνδρας που «πέρασε» μέσα από διαφορετικά πολιτικά «μετερίζια»... Το 1963 πρόεδρος των Λαμπράκηδων, το 1964 βουλευτής της ΕΔΑ, το 1981 βουλευτής του ΚΚΕ και το 1989 υπουργός Επικρατείας στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Μητσotάκη!

Παρατηρούμε λοιπόν και κάτι άλλο... Ότι εκ των πραγμάτων στα κάθε είδους συλλαλητήρια υπάρχει και πολιτικό «χρώμα», αλλά αυτό το γεγονός δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση την αναγκαιότητα αυτών των δημόσιων συλλαλητηρίων...

Επειδή ακριβώς, όπως προαναφέραμε, εκφράζουν ένα μέρος- μικρό ή μεγάλο- της κοινής γνώμης. Και η κοινή γνώμη έχει πάντα μέσα της και το λεγόμενο πολιτικό ένστικτο!.. Αυτά λοιπόν για τα συλλαλητήρια έτσι ώστε να ξέρουμε τι λέμε και τι κάνουμε...

ΤΟ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΤΟ «ΣΑΠΙΟ» ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟ

Με αφορμή την «Υπόθεση ΞΟΧΑΣΥΙΤ» διαπιστώνεται για άλλη μια φορά ότι το «σάπιο» εξακολουθεί να υπάρχει και να υφίσταται στην ελληνική κοινωνία κι ότι αν δεν παταχθεί, δυστυχώς θα «σαπίσει» όλη την ελληνική κοινωνία, που δε «θέλει» και δεν «επιδιώκει» να ξαναγυρίσει η χώρα και δη ο λαός της σε χρονικές περιόδους και σε γεγονότα τα οποία ούτε καν «θέλει»

να τα θυμάται...

Απαρχής θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα «δέκα» πολιτικά ονόματα που αναφέρονται στη σχετική δικογραφία που αφορά την «Υπόθεση NOVARTIS», δεν έχουν καμία σχέση και καμία ευθύνη με το όντως υπάρχον «σκάνδαλο των μιζών» και βεβαίως πολλά απ' αυτά που έχουν -κακώς- διαρρεύσει στη δημοσιότητα κι αναφέρονται σε «εξιστορήσεις» μαρτύρων κατηγορίας είναι όντως «τραβηγμένα από τα μαλλιά», αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι η εν λόγω έρευνα δεν θα πρέπει να συνεχιστεί έως εκεί που δεν παίρνει άλλο...

Είναι χρέος της ελληνικής δικαιοσύνης, της ελληνικής κυβέρνησης, των κομμάτων, αλλά και του Τύπου να «βοηθήσουν» στο βαθμό που τους αναλογεί, έτσι ώστε αφενός η ελληνική κοινωνία να αποβάλει μια για πάντα το «σάπιο» κι αφετέρου να μάθουμε ποιοι καρπώθηκαν μίζες 50 εκ. ευρώ καθώς επίσης και ποιοι ευθύνονται για τη μεγάλη οικονομική «χασούρα» των σχεδόν 2 δις. ευρώ που έχει το ελληνικό κράτος απ' αυτή τη ζοφερή υπόθεση...

Η Ελλάδα του σήμερα που έχει αρχίσει σιγά-σιγά να «στέκεται» στα πόδια της, μετά την πολύχρονη της κρίση, θα πρέπει από δω και πέρα να περπατά και σε καθαρό έδαφος κι όχι σε έδαφος με ακα-θαρσίες...

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ NOVARTIS ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ!

Για την «Υπόθεση NOVARTIS», να σημειώσουμε ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές επιχειρήσεις στο κόσμο, η οποία δημιουργήθηκε το 1996 στην Ελβετία, είναι γερμανικών συμφερόντων και δραστηριοποιείται στα φαρμακεία, στα νοσοκομεία και στη φροντίδα ματιών.

Ήδη οι πρακτικές της έχουν απασχολήσει διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και η Αμερική, όπου δυο και περισσότερα χρόνια Αμερικανοί εισαγγελείς ερευνούν τη θυγατρική της εταιρεία στην Αμερική σε συνεργασία και με πληροφορίες που έχουν κι από την ελληνική θυγατρική.

Ως εκ τούτου σύμφωνα με τις ελληνικές εισαγγελικές αρχές η δικογραφία αναφέρεται σε μίζες 50 εκ. ευρώ, που χορηγήθηκαν σε δέκα πολιτικά πρόσωπα προκαλώντας ζημία στο ελληνικό δημόσιο πάνω από 2 δις. ευρώ

Να λοιπόν η νέα πολιτική «βόμβα» που βρίσκεται ήδη πάνω στο τραπέζι της πολιτικής κοινότητας και σύμφωνα με εισαγγελείς και πολιτικούς παρατηρητές ενδέχεται να «σκάσει» και να σκορπίσει από δω κι από κει διάφορες «πολιτικές απατεωνιές» που θ' ανατρέψουν την ήδη υπάρχουσα ταρακουνούμενη πολιτική σκηνή, που οφείλεται αφενός στην προσπάθεια επίλυσης του «σκοπιανού» κι αφετέρου στο πρόσφατο συλλαλητήριο της Αθήνας, που «πρόβαλλε» διάφορα πολιτικά «μηνύματα»...

Αυτή η «Υπόθεση NOVARTIS», που συνεχίζει να διερευνείται από τις αμερικάνικες αρχές, προξενεί ήδη «τριγμούς» και στη θυγατρική της στην Ελλάδα η οποία διερευνάται για το χρονικό διάστημα 2006-2015.

Η όλη διαπλοκή έχει να κάνει με δωροδοκίες γιατρών, επιχειρηματιών,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΡΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΓΙΩΡΓΟ ΣΚΛΑΒΟΥΝΗ

δημοσιογράφων και πολιτικών, προκειμένου να «στηρίζουν» και να «εξυπηρετούν» τα επιχειρηματικά της συμφέροντα...

Δωροδοκίες που ήδη έχει «παραδεχθεί» η εν λόγω εταιρεία για τέτοιου είδους δωροδοκίες που έχει κάνει στην Αμερική.

Αν λοιπόν ο «φάκελος» που βρίσκεται στα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης διαθέτει στοιχεία επιβαρυντικά κατά επιχειρηματιών, κατά γιατρών και κατά πολιτικών που συνιστούν το αδίκημα τους «ξεπλύματος χρήματος», τότε οι πολιτικοί «σεισμοί» θα είναι συνεχείς και φυσικά καταστροφικοί για συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, που είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο, ότι θα διαμορφώσουν έναν εντελώς νέο ελληνικό πολιτικό γεωγραφικό χάρτη...

Εξυπακούεται ότι οι πολιτικοί «σεισμοί», θα υπάρξουν έστω και με μικρότερα ρίχτερ και στην περίπτωση που υπάρξουν αδικήματα που θα έχουν παραγραφεί...

Όπως και να έχουν τα πράγματα η κυβέρνηση έχει πλέον στα «χέρια» της ένα σημαντικό πολιτικό «όπλο» που θα το χρησιμοποιήσει αναλόγως και καταλλήλως...

Σχετικά με την «Υπόθεση NOVARTIS» έχουμε κι αναφορά του πρωθυπουργού κ. Τσίπρα, που υποστηρίζει ότι «Δε μπορεί να υπάρξει πατριωτισμός των «πανάμα πέιπερς», των «οφσόρ», του λαδώματος, της διαπλοκής, της εξαπάτησης του κράτους, της ιδιοποίησης του δημοσίου συμφέροντος, της μίζας και της διαφθοράς. Είναι εγκληματικά υποκριτικό πολιτικό άνδρες από τη μια να επιδίδονται σε διαγωνισμό πατριωτισμού και από την άλλη να θεωρούν νόμιμη και ηθική την αναγραφή των ονομάτων τους σε κακουρηματικές δικογραφίες»

ΠΕΡΙ «ΚΑΘΑΡΗΣ», «ΑΚΑΘΑΡΤΗΣ» ΚΑΙ «ΗΜΙΑΚΑΘΑΡΤΗΣ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ «ΕΞΟΔΟΥ»!!!

Αντί οι κάθε είδους «παπαρολόγοι» να εύχονται η ελληνική οικονομία να βγει τον Αύγουστο από το «μνημονιακό καθεστώς», κάθονται και μεμψιμοιρούν στην προσπάθειά τους να υποβαθμίσουν αυτή την επικείμενη «έξοδο» της ελληνικής οικονομίας είτε λόγω άγνοιας είτε λόγω κομματικής καφρίλας...Κι όμως το πρώτιστο εθνικό ζητούμενο είναι η «έξοδος» της εθνικής μας οικονομίας από το «μνημονιακό καθεστώς» να καταστεί γεγονός αυτή καθαυτή! Και οι Έλληνες αυτό ακριβώς εύχονται και ζητάνε... Να τελειώνουμε με τα κάθε είδους «μνημόνια -μνημόσυνα», έτσι ώστε από κει και πέρα ν' αρχίσουμε από μόνοι μας να ρυθμίζουμε τα οικονομικά του οίκου μας. Να μην έχουμε, δηλαδή, τα γνωστά «επώδυνα μέτρα» που κάθε φορά όλο και κάτι «αφαιρούν» από το πορτοφόλι μας κι όχι μόνο...

Με άλλα λόγια αυτό που θα εύχονταν οι «σωστοί» Έλληνες είναι όντως η επικείμενη μας αυτή «έξοδος» να είναι «καθαρή», χωρίς, δηλαδή, διάφορα επιπρόσθετα μέτρα. Στο σημείο αυτό όμως θα πρέπει να επισημάνουμε κι ορισμένα χρήσιμα διευκρινιστικά, προκειμένου να γνωρίζουμε πως ακριβώς θα είναι αυτή η επικείμενη «έξοδος» από το «μνημονιακό καθεστώς» στις 21 Αυγούστου του τρέχοντος έτους.

Απαρχής λοιπόν να επισημάνουμε, ότι η «έξοδος» μας αυτή ούτως ή άλλως θα βρίσκεται σε πρόσκαιρη «εποπτεία» για ένα κάποιο χρονικό διάστημα και τουλάχιστον για 15 χρόνια επειδή η Ελλάδα έχει δανειστεί πολλά περισσότερα χρήματα από τις άλλες χώρες που είχαν κι αυτές «μνημονιακά καθεστώτα», όπως η Ιρλανδία, η Κύπρος και η Πορτογαλία. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να «παρακολουθεί» για να μη «λοξοδρομήσει» και δεν μπορεί να εφαρμόζει επακριβώς τα πρωτογενή πλεονάσματα που έχει συμφωνήσει, ήτοι 3,5% από το 2019 και ύστερα...

Με βάση αυτή την πραγματικότητα που ισχύει και είναι δεδομένη για όλες τις χώρες που «απαλλάσσονται» από τα κάθε είδους «μνημόνια» η εκ των «δανειστών» υπάρχουσα οικονομική «εποπτεία» συνίσταται κάθε φορά σε μια διαρκή και μόνιμη απλή παρακολούθηση των εκάστοτε «μεταμνημονιακών περιόδων»...

Όμως! Δυνατόν μια «μεταμνημονιακή περίοδος» να έχει και μεγαλύτερο βαθμό εποπτείας αν συντρέχουν λόγοι που θα επιβάλλουν κάτι τέτοιο, ενώ αυτή η επαυξημένη «εποπτεία» δυνατό να είναι κι ακόμα μεγαλύτερη κι αυτή ακριβώς η «μεγαλύτερη εποπτεία» αν συμβεί στην περίπτωση της Ελλάδας, θα ονομάζεται «εποπτεία πιστοληπτικής γραμμής», η οποία θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο όλος της «μηχανισμός λειτουργίας» είναι άγνωστος, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει, αλλά που θα δημιουργηθεί για πρώτη φορά εφόσον οι «δανειστές» το κρίνουν σκόπιμο κι απαιτητό... Επομένως, ή η επικείμενη «έξοδος» της Ελλάδας θα συνοδεύεται από ένα πρόγραμμα «απλής εποπτείας», όπως ακριβώς συμβαίνει σήμερα και στις αναφερθείσες τρεις ή θα συνοδεύεται από ένα πρόγραμμα «αυξημένης εποπτείας», όπερ θα έχει συνεχείς ελέγχους στην «πορεία» της οικονομίας καθώς και υποχρεωτική εφαρμογή των όποιων εκκρεμών ή «παγωμένων» προαπαιτούμενων μέτρων ή θα συνοδεύεται από ένα πρόγραμμα «πιστοληπτικής γραμμής στήριξης» που θα ισχύει κατά πάσα πιθανότητα για 5 το πολύ χρόνια, θα «συνοδεύεται» από «ειδικούς όρους» που στην περίπτωση μη εφαρμογής τους θα προβλέπονται διορθωτικές «επεμβάσεις» σε διάφορους τομείς της οικονομίας, ενώ στο ενδεχόμενο που η χώρα δε μπορεί να «βγει» στις διεθνείς αγορές κι ως εκ τούτου θα έχει πρόβλημα ρευστότητας, αυτό το «πρόβλημα» θα «στηριχτεί» οικονομικά από τους «δανειστές».

Ειδικά τη «τρίτη περίπτωση» δεν τη δέχεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, επειδή «θεωρεί» ότι ως τον Αύγουστο θα έχει γεμίσει τον «κουμπαρά» με ένα ποσό της τάξης των 20 περίπου δις. ευρώ, το οποίο θα είναι αρκετό να την καλύψει στην περίπτωση που εμφανίσει πρόβλημα ρευστότητας. Ένα «αποθεματικό» που θα προέλθει από τρεις «εξόδους» στις διεθνείς μέσω της διάθεσης επταετών και δεκαετών ελληνικών ομολόγων.

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Το πρόσφατο συλλαλητήριο της

Αθήνας, δόνησε το κέντρο τη Αθήνας, αγιοποίησε τον Μίκη Θεοδωράκη, δυνάμωσε τον κ. Σαμαρά, προβλημάτισε την κυβέρνηση και πάνω απ' όλα υπήρξε καθόλα ειρηνικό!

Πιο αναλυτικά: Πολύ μεγαλύτερο σε όγκο και σε παλμό από το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης και το οποίο είχε βασικό σύνθημα «καμία ονομασία της Φίρομ που θα εμπειριέχει τον όρο Μακεδονία»... Μια γιγάντια δημόσια συνάθροιση διαμαρτυρίας, που παρόλο που δεν είχε πολιτικά συνθήματα, εντούτοις, ήταν αντικυβερνητική με βάση το «σύνθημά» της, για μη χρησιμοποίηση του όρου «Μακεδονία», αλλά κι από τη συμμετοχή όλων των επίσημων και μη δεξιών κομμάτων, αλλά και με την αντικυβερνητική ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη.

Οι οργανωτές υποστηρίζουν ότι το πλήθος ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο, ασφαλώς δεν ήταν οι συγκεντρωθέντες 140.000 όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία και βεβαίως οι συγκεντρωθέντες έκαναν τη μεγάλη διαφορά!

Να και σε περίληψη η ομιλία του Μίκη: «Καλοί μου Έλληνες, αδέρφια μου φασίστες, ρασιστές, τρομοκράτες, αναρχικοί, τραμπούκοι. Θα μάθατε ασφαλώς, ότι οι πατριώτες μας, που μας κυβερνούν, οι αριστεριστές, μάζευαν υπογραφές και χθες έριξαν μπογιές στο σπίτι μου, για να με εμποδίσουν να μιλήσω μπροστά σε σένα κυρίαρχε Λαέ. Μας κυβερνούν σήμερα εθνομηδενιστές. Περιφρονώ το φασισμό και ειδικά την αριστερόστροφη του πτυχή, όπως αυτή που μας κυβερνάει και αδιαφορεί για τη χώρα. Δεν πρέπει ν' αφήσουμε τους Σκοπιανούς να δημιουργήσουν τη Μακεδονία του Αιγαίου, που αυτός είναι ο στόχος τους... Ευθυνόμαστε όλοι μας για τα 26 χρόνια που τους αφήσαμε να κάνουν σήμερα τα όσα κάνουν και σήμερα να είμαστε αναγκασμένοι να απολογούμαστε για τον πατριωτισμό μας. -Σας ρωτώ: -Έχουμε ευθύνες; Να μην συμφωνήσουμε λοιπόν σε ονομασία που θα εμπειριέχει τον όρο Μακεδονία. Δεν πρέπει να υποχωρήσουμε γιατί αν το κάνουμε θ' ανοίξουμε διάπλατα τα σύνορά μας και σ' εκείνες τις διεθνείς δυνάμεις που θέλουν να σαλαμποποιήσουν τα Βαλκάνια. -Τόσο βλάκες μας θεωρεί ο Σκοπιανός πρωθυπουργός Ζάεφ; Σε άλλους λαούς να πει τις κουτοπονηριές του... Όχι σε μας... Να μη γίνουμε αρεστοί στην Αμερικ'γη και στο ΝΑΤΟ Την ευθύνη δεν πρέπει να τη χρεωθεί η κυβέρνηση μειοψηφίας, ούτε μια οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, ούτε η Βουλή. Την απόφαση θα πρέπει να την πάρει ο ελληνικός λαός με δημοψήφισμα».

Αυτά εν ολίγοις από τον Μίκη Θεοδωράκη Όντως το Συλλαλητήριο της Αθήνας «δυνάμωσε» τον κ. Αντώνη Σαμαρά!

Στις χαρές του λοιπόν ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς κι εύλογα έδωσε το παρών στο συλλαλητήριο, αφού το κεντρικό «σύνθημα» του συλλαλητηρίου στην ουσία «δικαιώνει» και τη δική του πολιτική που είχε πριν από 26 χρόνια στο θέμα της ονομασίας της Φίρομ. Τότε, δηλαδή, που συγκρούστηκε με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, επειδή δεν ήθελε σύνθετη ονομασία...

-Επιπλέον; Η πολιτική «θέση» του κ. Σαμαρά, έρχεται σε αντίθεση και με την πολιτική του πρώην πρωθυπουργού κ.Κώστα Καραμανλή, ο οποίος το 2008 στη Σύνοδο Κορυφής του Βουκουρεστίου είχε αποδεχτεί μαζί με τη τότε υπουργό Εξωτερικών κ. Μπακογιάννη σύνθετη ονομασία... Δεν είναι τυχαίο ότι στο συλλαλητήριο, συμμετείχαν μόνο «σαμαρικοί» βουλευτές αν εξαιρέσουμε τους Μακεδόνες κ. Καραόγλου και Καραμανλή, τον ανιψιό, τον κ. Νικήτα Κακλαμάνη και φυσικά τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Τζίτζικώστα. Ήταν, δηλαδή, παρόντες οι κ. Γεωργιάδης, Βορίδης, Κυριαζίδης, Μηταράκης, Κικίλιας, Βλάχης και Πλακιωτάκης.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει «λύση» στο «σκοπιανό», η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα δυο δημοψηφίσματα, αλλά επιπλέον είναι αντίθετη με τελευταία δημοσκόπηση που δείχνει ότι το 71,5% των ερωτηθέντων δε θέλει ονομασία της Φίρομ, που θα εμπειριέχει τον όρο Μακεδονία. Και φυσικά το συλλαλητήριο υπήρξε καθόλα ειρηνικό. Ούτε μια σφαλιάρα δεν έπεσε στο συλλαλητήριο, κάποια στιγμή είχαμε εκεί στην οδό Πανεπιστημίου ένα κυνηγητό της αστυνομίας σε ομάδα αναρχικών και σαφέστατα τ' εύσημα στην ελληνική αστυνομία!

«Ο κ. Τσίπρας δεν προσπάθησε ποτέ να δημιουργήσει συνθήκες εθνικής ενότητας. Περιφρόνησε τα πατριωτικά αισθήματα των πολιτών. Έσπειρε ανέμους και σήμερα θερίζει θύελλες» Αυτά από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.

Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 50 ΚΑΙ ΤΟΥ 60 «ΚΑΤΑΡΡΑΚΩΘΗΚΕ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ!!..

Πρέπει να μάθουμε κάποτε να εκτιμούμε και να «ζυγίζουμε» επακριβώς τις όποιες «καταστάσεις» που μας συμβαίνουν είτε σε προσωπικό είτε σ'εθνικό επίπεδο, προκειμένου να έχουμε κάθε φορά μια σαφή «εικόνα» των πραγμάτων, έτσι ώστε αυτή η «εικόνα» να μας οδηγήσει σε μια κατά κάποιο τρόπο μετέπειτα αισιόδοξη πορεία των διαφόρων αρνητικού τύπου γεγονότων...

Η ελληνική λοιπόν «κρίση» που ξέσπασε το 2010 φυσικά και ήταν κάτι το οικονομικά και κοινωνικά «τρομακτικό», το οποίο έφερε τα πάνω- κάτω στο μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, κυρίως έπληξε το κομμάτι εκείνο, το οποίο γεννήθηκε στη δεκαετία του 50 και του 60...

Ήταν, δηλαδή, όλοι εκείνες κι όλοι εκείνοι που ενώ κάτω από κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να είχαν κλείσει τον εργασιακό τους βίο με μια κάποια καλή «σοδειά» για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους, ξαφνικά βρέθηκαν «επί ξύλου κρεμάμενοι»...

-Που να βρουν νέα εργασία σε μια τέτοια ηλικία και που να βρουν το ψυχικό και ψυχολογικό κουράγιο για να ξεκινήσουν από την αρχή;

-Κι αν κάποιοι απ'αυτούς είχαν και τραπέζικά δάνεια;

-Όσο για τις υπόλοιπες γενιές; Έχουν ήδη αρχίσει να προσαρμόζονται με τις νέες επικρατούσες «συνθήκες»...

Λιγότερες καταναλωτικές,

(Συνέχεια σελ.18)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΡΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΓΙΩΡΓΟ ΣΚΛΑΒΟΥΝΗ

περισσότερο προσεκτικές στις εργασίες τους και φυσικά αρκετά «φιλοσοφημένες» από τις «παρενέργειες» της ελληνικής κρίσης...

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ...

Αυτή τη χρονική περίοδο και με αφορμή την «έκρηξη» της «υπόθεσης NOVARTIS», υπάρχουν ορισμένες «συμπεριφορές» που δεν μας αρέσουν, επειδή ευτελίζουν διάφορα εκ των πραγμάτων πρέπει να δεοντολογικά δεδομένα...

1. Δεν μας αρέσει που αρκετά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποιούν τη σχετική δικογραφία της υπόθεσης αυτής που κανονικά θα έπρεπε να ήταν μη δημοσιεύσιμη, δεδομένου ότι στην ουσία «διασύρουν» πολιτικούς που ούτε καν είναι κατηγορούμενοι...

2. Δεν μας αρέσει που μέρος της αντιπολίτευσης θεωρεί ότι πίσω απ' αυτή την υπόθεση υπάρχει πολιτική σκευωρία, που την έχει δημιουργήσει η ελληνική κυβέρνηση. Με άλλα λόγια η ελληνική κυβέρνηση έχει συνωμοτήσει με Έλληνες εισαγγελέες, με τον Άρειο Πάγο, με τον υπουργό Δικαιοσύνης με το αμερικάνικο υπουργείο Δικαιοσύνης και με το FBI. Αστεία, δηλαδή, πράγματα...

3. Δεν μας αρέσει που οι προστατευόμενοι μάρτυρες αποκαλούνται «κουκουλοφόροι», άρα είναι κάτι σαν καταδότες, κάτι σα δοσίλογοι και κάτι σαν παλιάνθρωποι, την ώρα όπου η «προστασία» τους έχει αποδοθεί πρωτίστως από το FBI και το μέτρο αυτό προβλέπεται κι από την ελληνική νομοθεσία και το οποίο «αναδομήθηκε» το 2014 από την κυβέρνηση Σαμαρά- Βενιζέλου.

4. Δεν μας αρέσει που ορισμένοι βουλευτές και υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης λίγο πολύ θεωρούν με διάφορους έμμεσους τρόπους τους πολιτικούς εκείνους που αναφέρονται στη δικογραφία, ότι είναι «υπόλογοι»!..

Η σημερινή Ελλάδα δεν έχει πλέον την πολυτέλεια για τέτοιου είδους συμπεριφορές, επειδή η ελληνική κοινωνία πάνω απ' όλα «θέλει» κι «απαιτεί» μια πολύ πιο υπεύθυνη στάση των πολιτικών και των δημοσιογράφων...

Ως εκ τούτου ας αφήσουμε την υπόθεση αυτή να την ερευνήσουν οι αρμόδιες «δικαστικές» αρχές είτε σ' επίπεδο βουλευτών είτε σ' επίπεδο «φυσικών» δικαστών!..

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!!!

Συμφωνούμε απολύτως με το πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Βερβεσό, ο οποίος υποστηρίζει ότι καλά θα κάνουν οι πάντες ν' αφήσουν την ελληνική δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της αναφορικά με την «Υπόθεση NOVARTIS»...

Κι έτσι θα πρέπει να έχουν τα πράγματα, επειδή σε διαφορετική περίπτωση η χώρα μας, θα μοιάζει σαν ένα απέραντο λαϊκό δικαστήριο που θ' απαξιώνει τους φυσικούς δικαστές και μάλιστα σε μια εποχή που η χώρα μας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δη της Ευρωζώνης, όπερ σημαίνει ότι ανήκει στην κατηγορία των αναπτυγμένων χωρών!..

Είναι πρόδηλο ότι σε καμία περίπτωση δε είναι δυνατόν σε μια σύγχρονη χώρα, όπως είναι η

Ελλάδα, να κριτκάρονται δημόσια οι «εκφραστές» του Κράτους Δικαίου... Δεν υπάρχει ότι το χειρότερο...

Αλίμονο αν καλλιεργείται μια τέτοια απαράδεκτη συμπεριφορά που στην ουσία «δυναμιτίζει» και καταστρέφει τον ίδιο τον πρέποντα νομοθετικό «πυρήνα» της χώρας...

Ας αφήσουμε λοιπόν την ελληνική δικαιοσύνη να κάνει το έργο της, έτσι όπως εκείνη «ξέρει» και «γνωρίζει»...

Και κάτι ακόμα! Αν ένα μέρος της ελληνικής πολιτικής κοινότητας έχει αρχίσει να «σαπίζει», αυτό δε σημαίνει ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να συμβεί και στην ελληνική δικαστική κοινότητα...

«ΗΡΕΜΙΑ» ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΡΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ» ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ...

Άντε λοιπόν πέρασαν και τα «κούλουμα», φάγαμε και ήπιαμε, το διασκεδάσαμε όσο το διασκεδάσαμε και τώρα καλά θα κάνουμε όλοι μας ν' αρχίσουμε να «ηρεμούμε» με όλη τη σημασία της λέξης, επειδή η ελληνική κοινή γνώμη νέχει μπροστά της «άκρως ενδιαφέροντα» θέματα που χρήζουν της πρέπουσας όσο κι ενδεδειγμένης οριστικής τους επίλυσης...

1. Το «σκοπιανό» απ' ότι φαίνεται έχει αρχίσει να «επεξεργάζεται» κι από αμφοτέρες ενδιαφερόμενες πλευρές κάτι που σημαίνει ότι καθόλη αυτή την «πορεία» επίλυσής του, θα πρέπει όλοι μας να βλέπουμε τα πράγματα με την ανάλογη σοβαρότητα και με τον ανάλογο ρεαλισμό.

2. Η «Υπόθεση NOVARTÉS» απ' ότι φαίνεται είναι ένα εν δυνάμει μέγιστο οικονομικό και συνάμα πολιτικό σκάνδαλο, που ενδεχομένως να προκαλέσει σεισμική δόνηση αρκετών ρίχτερ στην ελληνική πολιτική κοινότητα, κάτι που θα πρέπει όλοι μας να το αντιμετωπίσουμε με την ανάλογη σοβαρότητα και με τον ανάλογο ρεαλισμό.

3. Η επικείμενη «έξοδος» της εθνικής μας οικονομίας από το «μνημονιακό καθεστώς» τον προσηχτή Αύγουστο, είναι και μια «έξοδος», που θα πρέπει απ' όλους μας να «μεταφραστεί» με την ανάλογη σοβαρότητα και με τον ανάλογο ρεαλισμό.

4. Η συνεχής «προκλητικότητα» των συμμαχών μας Τούρκων σε βάρος της χώρας μας, δεν είναι δυνατό πλέον ν' αντιμετωπίζεται με το δόγμα «άστους ν' απειλούν, με μας είναι το διεθνές δίκαιο!» Επιβάλλεται λοιπόν μια καλύτερη διπλωματική αντιμετώπιση απομέρους μας, πριν κάποιος «φανταράκος» άθελά του δημιουργήσει απρόσμενη αρνητική κατάσταση κι επομένως το όλο θέμα θα πρέπει όλοι μας να το αντιμετωπίσουμε με την ανάλογη σοβαρότητα και με τον ανάλογο ρεαλισμό.

5. Η υπάρχουσα «παρουσία χιλιάδων προσφύγων και παράνομων αλλοδαπών» στη χώρα μας, αλλά και το ενδεχόμενο ν' αυξηθούν στο μέλλον εξαιτίας της περιέργης εξωτερικής πολιτικής που καλλιεργεί κι εφαρμόζει η γειτονική μας Τουρκία, είναι κι αυτό ένα «θέμα» που θα πρέπει όλοι μας να το αντιμετωπίσουμε με την ανάλογη σοβαρότητα και με τον ανάλογο ρεαλισμό.

Δε νομίζουμε ότι έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε...

ΤΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΤΑΝ «ΥΠΟΘΕΣΗ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ!

Στο συλλαλητήριο της Αθήνας που όπως και να το κάνουμε Έλληνες συμμετείχαν κι όχι Τούρκοι και το οποίο «δόνησε» την πρωτεύουσα, πέρα από το βασικό του «σύνθημα» που ήταν ονομασία της Φίρομ χωρίς τον όρο «Μακεδονία» είχε πρωτίστως κι έναν άλλο σκοπό που ήταν μάλιστα και διπλός!

Αφενός να «πολεμήσει» την κυβέρνηση κι αφετέρου να «δικαιολογήσει» τη τότε πολιτική του κ. Σαμαρά απέναντι στο «σκοπιανό» από τη θέση του υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που είχε ως αποτέλεσμα να συγκρουστεί μαζί του και ν' ακολουθήσει η πτώση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας...

Στην πρώτη περίπτωση είχαμε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, να αλλάζει την αρχική του άποψη για μια σύνθετη ονομασία που θα εμπεριέχει τον όρο «Μακεδονία», στην προσπάθειά του να «εκμεταλλευτεί» το συλλαλητήριο σε βάρος της κυβέρνησης που υποστηρίζει σύνθετη ονομασία που θα εμπεριέχει τον όρο «Μακεδονία» σύμφωνα με την κυβέρνηση του κ. Κώστα Καραμανλή το 2008 και στη δεύτερη περίπτωση είχαμε το ανέλιπστο «δώρο» που βρέθηκε στα χέρια του πρώην πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά, για να μπορέσει μέσω αυτού του συλλαλητηρίου, να βγάλει από πάνω του τη «ρετινιά» του «προδοτή» αφού το σύνθημα του συλλαλητηρίου «όχι ονομασία με τον όρο Μακεδονία» ήταν και το δικό του «σύνθημα» πριν από 25 χρόνια!!!

Ως εκ τούτου το συλλαλητήριο της Αθήνας ήταν και «υπόθεση» της Νέας Δημοκρατίας με δυο διαφορετικούς στόχους που μένει να «δούμε» αν και κατά πόσο πέτυχαν...

Σίγουρα πάντως ο μεγάλος «κερδισμένος» του συλλαλητηρίου της Αθήνας ήταν πρωτίστως η «δημοκρατική έκφραση» ενός σημαντικού μέρους της ελληνικής κοινής γνώμης!

ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΞΕΞΙΛΙΞΕΙΣ...

Άρχισαν λοιπόν οι ελληνικές πολιτικές εξελίξεις κι έχουν να δούμε πολλές ακόμα...

Έχουμε ήδη κι ένα ένατο κόμμα στο ελληνικό κοινοβούλιο!

Είναι το κόμμα του κ. Γιώργου Καρατζαφέρη, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, γνωστό και ως ΛΑΟΣ, μετά την ένταξή του σ' αυτό από τον ανεξάρτητο βουλευτή κ. Νίκο Μίχο, που παλιότερα ανήκε στη Χρυσή Αυγή.

Έτσι εδώ και λίγες ημέρες ο κ. Καρατζαφέρης, μέσω του κ. Μίχου ξαναμπήκε δυναμικά στο «πολιτικό παιχνίδι».

Σαφώς να περιμένουμε κι άλλες πολιτικές εκπλήξεις από επικείμενες νέες πολιτικές μετεγγραφές κι όχι μόνο...

Από κει και πέρα, ο κ. Καμμένος έκοψε το «βήχα» ορισμένων που έλπιζαν ότι θα ρίξει την κυβέρνηση...

«Την κυβέρνηση όχι μόνο δε θα τη ρίξω, αλλά θα βρισκομαι μαζί της, ως το τέλος της πολιτικής συμφωνίας που έχουμε κάνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως και το κάθε κόμμα έχει τα δικά του

πολιτικά «πιστεύω», εξακολουθώ να έχω εμπιστοσύνη στις διπλωματικές ικανότητες του υπουργού Εξωτερικών κ. Κοτζίτσα κι εμμένουμε πάντα στην άποψη ότι ο όρος «Μακεδονία» δε θα πρέπει να υπάρχει στην ονομασία της Φίρομ»

Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων και υπουργό Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο, ο οποίος στις λεγόμενες «κρυφές» δημοσκοπήσεις, έχει άνοδο των ποσοστών του.

-Οπότε;

Βρισκόμαστε πάντα στη δίνη των πολιτικών εκπλήξεων και πάντα το «μαχαίρι και το πεπόνι» το έχει πάντα ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας, ο οποίος ολοένα και περισσότερο αποδεικνύεται «δυνατός» πολιτικός «παίκτης»!

Στα νεότερα έχουμε και τη διαγραφή (10/2/2018) από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Μητσοτάκη του πρώην υπουργού και «δεξιού χεριού» του πρώην πρωθυπουργού κ. Καραμανλή, κ. Ευάγγελου Αντώνη επειδή διαφωνεί με πολιτικές θέσεις που κάνει ο αντιπρόεδρος του κόμματος κ. Γεωργιάδης, ενώ ο «καραμανλικός» βουλευτής κ. Βλάχος, θεωρεί ότι εφόσον το όνομα του κ. Γεωργιάδη εμπλέκεται στη δικογραφία για την «Υπόθεση Ξοχασυις», θα έπρεπε να παραιτηθεί προσωρινά από το αξίωμα του αντιπροέδρου του κόμματος, έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση...

ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΗ «ΦΟΡΜΟΥΛΑ» ΓΙΑ ΤΟ «ΣΚΟΠΙΑΝΟ» Ο Κ. ΚΟΤΖΙΑΣ!..

Σε πρόσφατη του τηλεοπτική συνέντευξη στο δημοσιογράφο της ΕΡΤ1 Σεραφείμ Κοτρώτσο, ο υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Κοτζιάς αποκάλυψε το τι σκέφτεται να κάνει για το «σκοπιανό»...

Έτσι είπε πάνω- κάτω ότι μέσα σ' αυτό το μήνα θα καταθέσει «προσχέδιο συμφωνίας» στον σκοπιανό πρωθυπουργό κ. Ζάαφ, όπου θα υπάρχει ενιαία δέσμη προτάσεων κι όχι διαπραγματευτική πολιτική διαδοχικών σταδίων και στις επιμέρους προτάσεις, θα υπάρχουν προτεινόμενες ονομασίες, προτεινόμενες αλλαγές άρθρων στο σκοπιανό Σύνταγμα καθώς και πρόγραμμα ανάπτυξης μεταξύ των δυο χωρών, ενώ οι προτεινόμενες ονομασίες δε θα είναι σ' αγγλικά, αλλά σε μια από τις γλώσσες της γειτονικής μας χώρας.

Προσέξτε τώρα και σύμφωνα πάντα με τον κ. Κοτζιά.

Αν το προτεινόμενο «προσχέδιο συμφωνίας», το αποδεχτεί η Φίρομ, τότε θα επικυρωθεί κι από τα δυο κοινοβούλια των χωρών με απλή πλειοψηφία.

Στο σημείο αυτό ο κ. Κοτζιάς διευκρινίζει ότι επειδή ο Σκοπιανός πρωθυπουργός κ. Ζάεφ δε διαθέτει στη Βουλή την πλειοψηφία των 2/3%, για να γίνει άμεση συνταγματική αναθεώρηση, το πρώτο ζητούμενο είναι ν' ανοίξει στη γειτονική μας χώρα ο δρόμος για τη συνταγματική αναθεώρηση και παράλληλα θα «ξεκλειδώσει» και η ένταξη της Φίρομ αρχικά στο ΝΑΤΟ και στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ως εκ τούτου εκτιμούμε ότι αν θα γίνουν όλα όπως τα υπολογίζει ο κ. Κοτζιάς, τότε με το που θα ψηφιστεί το «προσχέδιο συμφωνίας» στη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΡΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΓΙΩΡΓΟ ΣΚΛΑΒΟΥΝΗ

σκοπιανή Βουλή, θα υπάρξουν «δεσμεύσεις» της Φίρομ για συνταγματική αναθεώρηση και οι «δεσμεύσεις» αυτές θα γίνουν κατά πάσα πιθανότητα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, στην Αμερική και στον ΟΗΕ.

Σίγουρα δεν παίρνουμε θέση σε όλα αυτά, αναφορές κι εκτιμήσεις κάνουμε, αλλά οπωσδήποτε περισσότερο θα μπορούμε ν'αναφέρουμε όντν θα γίνει γνωστό το περιεχόμενο του «προσχέδιου συμφωνίας» που ετοιμάζει ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.

Ξέχωρα από τα παραπάνω να σημειώσουμε και τα εξής:

Θα είναι η μεγάλη διεθνής πολιτική έκπληξη αν τελικά επιλυθεί οριστικά και τελεσίδικα το «σκοπιανό» με βάση τα όσα γνωρίζουμε...

Οι Σκοπιανοί ναι μεν είναι αρκετά μπερδεμένοι με το θέμα της ονομασίας, αλλά και με τις αλλαγές που ζητάνε οι Έλληνες να γίνουν στο Σύνταγμα τους, τα πράγματα όντως είναι απαγορευτικά για να πάρουν απόφαση και να δεχτούν σύνθετη ονομασία για όλες τις χρήσεις και μερική συνταγματική αναθεώρηση...

Όντως η Αμερική συνεχίζει να πιέζει από όλες τις πλευρές τους Σκοπιανούς και το γεγονός αυτό διατηρεί ελπίδες για μια απρόσμενη θετική στάση-απόφαση των Σκοπιανών.

Πάντως χωρίς λύση του ονοματολογικού δεν είναι δυνατό να μπει η Φίρομ ούτε στο ΝΑΤΟ ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αν λοιπόν η γειτονική μας χώρα συνεχίζει να βρίσκεται εκτός ΝΑΤΟ και Κοινότητας, τότε ο χρόνος που θα κυλά θα είναι σε βάρος της, επειδή όλα τα ενδεχόμενα από δω και πέρα θα είναι ανοιχτά, με πιο πιθανό σενάριο εκείνο που «θέλει» το κράτος αυτό να τεμαχίζεται στα δυο ή ακόμα και στα τρία κομμάτια... Από την άλλη μεριά έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα η ελληνική κυβέρνηση δε μπορεί παρά να έχει την ίδια στάση που έχουν όλα σχεδόν τα κόμματα, πλην Ανεξάρτητων Ελλήνων, Ένωσης Κεντρώων και Χρυσής Αυγής.

Δηλαδή, σύνθετη ονομασία για όλες τις χρήσεις και μερική συνταγματική αναθεώρηση.

Το ερώτημα που τίθεται είναι: Μπορεί η Ουάσινγκτον να πιέσει την ελληνική κυβέρνηση να πάει σε συμβιβασμό και να μην επιμένει σε συνταγματική αναθεώρηση;

Κατά τη γνώμη μας δε το μπορεί επειδή αν κάτι τέτοιο το αποδεχτεί ο πρωθυπουργός κ.Τσίπρας, αυτομάτως θα υπογράψει και την εσαεί πολιτική του καταδίκη καθώς επίσης και την «εξαφάνιση» του ΣΥΡΙΖΑ...

Είναι επομένως πολύ δύσκολα τα πράγματα γύρω από το «σκοπιανό» και αν δεν επιληθεί δεν υπάρχει περίπτωση να αποφύγουν οι σκοπιανοί την εδαφική τους καταστροφή...

Ξέχωρα από τα παραπάνω η ελληνική κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει και τα της οικονομίας που μπορεί να πλησιάζουμε προς την οριστική μας έξοδο από το «μνημονιακό καθεστώς», αλλά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης «θέλει» να ξέρει αν

1.Η «έξοδος» θα είναι ή δεν θα είναι «καθαρή».

2.Αν θα μείνει ή δε θα μείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο ελληνικό δανειακό πρόγραμμα

3.Αν θα τα καταφέρει να δημιουργήσει ένα χρηματικό «απόθεμα» προκειμένου να το χρησιμοποιήσει στην περίπτωση που υπάρξει κάποιο χρηματοδοτικό «κενό» της επομένη της «εξόδου» της χώρας από το «μνημονιακό καθεστώς».

Επιπλέον ο μεγάλος «πονοκέφαλος» του πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα είναι αν θα τα καταφέρει να μην ισχύει η μείωση των ελληνικών συντάξεων από το 2019.

Κάπως έτσι έχουν λοιπόν τα πράγματα γύρω από την πορεία του «σκοπιανού»

και της ελληνικής οικονομίας κι ασφαλώς μαζί με τους «προβληματισμούς» της ελληνικής κυβέρνησης, μαζί της και οι «προβληματισμοί» και του μεγαλύτερου μέρους του ελληνικού πληθυσμού, που ευελπιστεί ότι θα του έρθουν καλύτερες ημέρες. Δικαιούται να το ελπίζει και σίγουρα το «απαιτεί» μετά τα όσα έχει τραβήξει αυτά τα χρόνια της κρίσης.

Επιπλέον να επισημάνουμε και τα παρακάτω.

Επειδή λοιπόν το «σκοπιανό» έχει αρχίσει μετά από 26 ολόκληρα χρόνια να περνάει από τα «γρανάζια» των διαφόρων πολιτικών σκοπιμοτήτων, γινόμαστε αυτές τις ημέρες «μάρτυρες» ασταθών απόψεων κι αντιλήψεων, προκειμένου το ένα κόμμα να παγιδέψει το άλλο με αφορμή, όπως προανέφερα, το «σκοπιανό»...

Το ν'αλλάξεις όμως από τη μια ημέρα τις απόψεις σου, τις αντιλήψεις σου και πάνω απ'όλα τις ιδέες σου, στην προσπάθειά σου να εκμεταλλευτείς τρέχοντα γεγονότα εθνικής σημασίας δεν είναι κι ότι το καλύτερο...

Δεν είναι δυνατό τη μια να υποστηρίζεις σύνθετη ονομασία και την άλλη να υποστηρίζεις το ακριβώς αντίθετο...

Δεν είναι δυνατό τη μια να είσαι εναντίον των συλλαλητηρίων και την άλλη να υποστηρίζεις το ακριβώς το αντίθετο...

Αυτό λοιπόν το σύμπτωμα της «αστάθειας» συμβαίνει αυτές τις ημέρες με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που διαπιστώνει ότι η κοινή γνώμη είναι αντίθετη με τον ΣΥΡΙΖΑ που δε «θέλει» τα συλλαλητήρια και που «θέλει» ονομασία της Φίρομ που θα εμπεριέχει τον όρο «Φίρομ».

Κι όμως πριν από λίγες ημέρες η Νέα Δημοκρατία ήταν αντίθετη με τα συλλαλητήρια και υπέρ σύνθετης ονομασίας που θα εμπεριέχει τον όρο «Μακεδονία»...

Κι όντως είναι 100% πετυχημένη η δήλωση του πρώην «καραμανλικού» υπουργού κ. Αντώνη γι'αυτά που συμβαίνουν στη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι «οι ιδέες δεν είναι πλαστελίνη»...

Μη νομίζετε όμως ότι κι από την άλλη «πλευρά» τα «παιδιά» δεν παίζουν με την πλαστελίνη...

Τουλάχιστον κάποια σημερινά στελέχη της κυβέρνησης παλιότερα δεν ενδιαφέρονταν

καν για το πώς θα ονομαζόταν η Φίρομ...

Δυστυχώς στην ελληνική πολιτική το κωμικοτραγικό είναι κι άλλο ένα σοβαρό σύμπτωμα...

Τελικά η όλη πορεία του Σκοπιανού έχει δρόμο ακόμα αν κρίνουμε κι από την πρώτη πρόσφατη συνάντηση των πολιτικών

αρχηγών των κομμάτων τη Φίρομ υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας της γειτονικής μας χώρας.

«Κάναμε μια πρώτη αποτίμηση των σχετικών προτάσεων του διαμεσολαβητή κ. Μάθιου Νίμιτς, πιστεύουμε ότι προέχει για τη χώρα μας να γίνουμε μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συνεχίσουμε αυτές τις συναντήσεις, για να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση για το «ονοματολογικό» της χώρας μας, φροντίζοντας παράλληλα να μην βλαφτεί η εθνική μας αξιοπρέπεια».

Πάνω-κάτω αυτό ήταν το γενικό συμπέρασμα όλων των σκοπιανών πολιτικών αρχηγών.

Επομένως θ'ακολουθήσουν κι άλλες συζητήσεις μεταξύ τους και κάτι ανάλογο ίσως γίνει κι εδώ στην Αθήνα.

Προς το παρόν ο Έλληνας πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας με δημόσια του ανακοίνωση που έκανε σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση προς τον ελληνικό λαό, εξέφρασε την άποψη ότι όλα θα πάνε καλά με το «σκοπιανό», υποστήριξε ότι θα βρεθεί μια σωστή κι επισημάνει πως θα εξασφαλιστούν πλήρως τα όσα ζητάμε κι ότι με όλα τα κόμματα μπορεί να τα βρει έχοντας μαζί τους μια κάποια συναίνεση, πλην του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του οποίου ο αρχηγός δε θέλει με τίποτα να συζητά για αυτό το θέμα μαζί του.

Οπωσδήποτε η ελληνική πολιτική «σκηνή» από δω και πέρα θα «ταρακουνιέται» αρκετά- συχνά και οι δονήσεις της, όπως έχουμε αναφέρει και συνάμα υποστηρίζει και σε προηγούμενό μας σημείωμα δυνατόν να επιφέρει απρόσμενες πολιτικές εκπλήξεις και καταστάσεις που ήδη «ήρθαν» σε μια πρώτη «δόση» με την «υπόθεση Ξοχασυιτ».

Σίγουρα δεν αποκλείεται «μεθαύριο» η σύναξη όλων των κεντροαριστερών πολιτικών δυνάμεων, όπερ σημαίνει ότι σε μια τέτοια περίπτωση ο κ. Τσίπρας θα σπεύσει να τα «βρει» με την κ. Φώφη Γεννηματά.

Όσον αφορά τον πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων φέρεται να είναι αποφασισμένος κάποια στιγμή να βρεθεί εκτός συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθειά του να δημιουργήσει το κόμμα της μεγάλης πατριωτικής, πριν το δημιουργήσει κάποιος άλλος, μεταξύ των οποίων είναι και ο σημερινός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Γεωργιάδης.

Εφόσον όμως βρισκόμαστε στην αρχή της πορείας οριστικής επίλυσης του «σκοπιανού» όλα τα ενδεχόμενα σενάρια εξακολουθούν να παραμένουν στο συρτάρι και ως εκ τούτου δεν έχουμε παρά να περιμένουμε το πώς θα πάνε οι συνομιλίες τόσο στην Αθήνα όσο και στα Σκόπια.

Θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο, ότι ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας έχει πάρει κάποιο υπεύθυνο διαβεβαίωση από την Ουάσινγκτον, για να επιμένει τόσο πολύ ότι στο τέλος θα βρεθεί η απαραίτητη συμβιβαστική λύση. Διαβεβαίωση όμως που δεν θα οδηγούν και σε βάρος μας συμφωνίας, επειδή αν γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να θεωρείται, όπως έχουμε «πει» κι άλλες φορές, τερματισμένη όχι μόνο

την πολιτική καριέρα του κ. Τσίπρας, αλλά κι όλως όσων συνοπογράψουν μια συμφωνία κόντρα στα εθνικά συμφέροντα...

Ένας καλλιτέχνης σφόδρα ειρηνιστής, με αριστερό προφίλ, που δε δίσταζε κι αυτό να το σατιρίζει καταφέροντας έτσι να γίνει αγαπητός απ'όλο σχεδόν τον ελληνικό πολιτικό κόσμο κι όχι μόνο...

Ο Τζίμης Πανούσης ή «Τζιμάκος», όπως τον αποκαλούσαν οι θαυμαστές του, τα τραγουδούσε όλα προβλέποντας συνάμα τα επερχόμενα γεγονότα...

Είχε προβλέψει την οικονομική και συχνά πυκνά επισήμανε με χιουμοριστικό τρόπο τα λάθη των εκάστοτε κυβερνήσεων, αλλά και την υποκρισία διαφόρων προσωπικοτήτων.

Ο Τζιμάκος δεν είναι πλέον ανάμεσά μας, αλλά θα τον θυμόμαστε «ακούγοντας» και «βλέποντας» το πλούσιό του σατιρικό καλλιτεχνικό έργο!

«ΠΙΠΙΛΕΣ», ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ...

Τρία πράγματα θα σας «πω», για να καταλήξω στο τι θέλω να σας «πω»...

Το πρώτο: Η γνωστή «πιπίλα», ότι ο κ. Τσίπρας αναίρεσε ως πρωθυπουργός όσα υποστήριξε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «πάλιωσε» πλέον και δε φτουράει, όπως το ίδιο «πάλιωσε» και δε φτουράει και η προηγούμενη «πιπίλα», ότι ο κ. Σαμαράς ως πρωθυπουργός αναίρεσε όσα υποσχόταν προεκλογικά ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αμφότεροι ως πολιτικοί, αλλά και οι κάθε πολιτικοί πάντα βασικό τους στόχο έχουν την εξουσία, διαφορετικά δεν θα ήταν πολιτικοί...

Το δεύτερο: Όταν όλα τα διεθνή «ανεξάρτητα οικονομικά δεδομένα», όπως είναι λόγου χάρη, η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι κοινοτικοί Θεσμοί, αλλά και το ελληνικό χρηματιστήριο, η διεθνής αγορά ομολόγων και τα πλέον έγκυρα μέσα ενημέρωσης της Αμερικής, της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Γερμανίας, διαβλέπουν ότι η Ελλάδα -κι όχι η ελληνική κυβέρνηση- βρίσκεται πλέον μία «ανάσα» πριν από την έξοδο της από το «μνημονιακό καθεστώς» κι από την άλλη έχουμε ορισμένους στην ημεδαπή να θέλουν να υποβαθμίσουν αυτή την «έξοδο», τότε αν μη τι άλλο, η αμφιβολία τους αυτή ή είναι πολιτικά κοντόφθαλμη ή είναι πατριωτικά απρεπής...

Το τρίτο: Όταν ορισμένα ελληνικά μέσα ενημέρωσης που υποστηρίζουν ακραιφνώς τη Νέα Δημοκρατία, έχουν αρχίσει εδώ και λίγες ημέρες να μετριάζουν την αντιπολιτευτική τους πολιτική εναντίον της κυβέρνησης, σίγουρα το κάνουν επειδή διαπιστώνουν από τη μια, ότι τα όποια «εμπόδια» που υπήρχαν στο δρόμο της κυβέρνησης, έχουν σχεδόν υπερπηδηθεί κι από την άλλη διαισθάνονται ότι κινδυνεύουν να χάσουν τους «πελάτες» τους, ήτοι τους αναγνώστες, τους ακροατές και τους τηλεθεατές, αφού κανένας έξυπνος επιχειρηματίας δε θέλει να διαφημίσει το προϊόν του σε ένα μέσο ενημέρωσης που είναι 100% ενημερωτικά μονόπλευρο ...

ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Όσο μελετάει κανείς την ιστορία, τόσο πτιό πολύ βεβαιοζται γιά την ανάγκη μελέτης της. Ο Ηρόδοτος αντιλαμβάνοταν την ιστορία ως την επιρροή καί επίδρασιν των θεών στην ζωή των ανθρώπων, ο



Θουκυδίδης ως τις αποφάσεις μεγάλων καί συνήθως πολιτικών ανδρών καί ο Πολύβιος ως την ηθική υπεροχή λαών καί ανθρώπων. Αντιλαμβάνονταν επίσης την ιστορία ως αποτελούμενη από κύκλους αλλά πως υπήρχε επίσης καί σκοπός στην ιστορία (λόγοι που συμβαίνουν τα γεγονότα) γιά άλλους κατευθυνόμενος γιά άλλους όχι. Ένα πράγμα όμως είναι σίγουρο, πως όσο μελατά κανείς το παρελθόν, το μέλλον (επ'ουσίας παρόν δεν υπάρχει διότι είναι τόσο φευγαλέο που περνούμε από το παρελθόν στο μέλλον χωρίς να το καταλαβαίνουμε) γίνεται πτιό ζωντανό, αποκτά διαφορετική διάστασιν καί πολλές φορές γίνεται εντόνως τρομακτικό.

Όπως όμως καί να κοιτάξουμε την ιστορία, βάσις είναι (είτε το παραδεχόμεστε είτε όχι) ο άνθρωπος, διότι στην τελική ανάγνωσιν ο άνθρωπος είναι εάν όχι ο κυριότερος, τότε ένας από τους κυριότερους άξονες από τον οποίον κινείται η ιστορία, αφού γύρω απ' αυτόν εξελίσσεται καί πάνω στις δικές του αποφάσεις καί πράξεις γράφεται. Γι' αυτό καί η ιστορία μπορεί να καλύψη από τα πτιό ειδικά έως τα πτιό ευρύ πεδία, από γεγονότα που κράτησαν μερικές στιγμές έως γεγονότα που κράτησαν χρόνια, από πράγματα που επηρέασαν λίγους ανθρώπους έως πράγματα που συγκρόνησαν τον κόσμο. Εν ολίγοις ιστορία χωρίς ανθρώπους δεν μπορεί καν να διανοηθεί, καί όσο υπάρχουν άνθρωποι θα υπάρχει καί ιστορία.

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Μία απλή καί μόνον ανάγνωσις της ιστορίας αρκεί ώστε να διαπιστώσθαι κανείς πως υπάρχουν κάποια θέματα μέσα στην ιστορία που κατά κάποιον τρόπο δημιουργούν κύκλους (επαναλαμβανόμενα προβλήματα καί προσπάθειες λύσεων των). Ο φιλόσοφος Γεώργιος Σανταγιάννα είχε γράψει κάποτε πως «όσοι δεν μπορούν να θυμηθούν το παρελθόν είναι καταδικασμένοι να το επαναλάβουν», καί ο πολός Γιλβέρτος Τσέστερτον είχε σημειώσει ευφυολογέστατα πως «οι άνθρωποι που κάνουν την ιστορία δεν έχουν ιδέα από ιστορία. Αυτό γίνεται εμφανέστατο από την ιστορία που κάνουν».

Αυτό όμως δεν είναι καί κατ' ανάγκην η υψηλότερη μορφή της ιστορίας ή καί της ιστορικής αναλύσεως. Οι άνθρωποι ανέκαθεν είχαν να αντιμετωπίσουν παρόμοια προβλήματα σε διαφορετική έντασιν αναλόγως προς τις εποχές καί τις γνώσεις τους. Παραδείγματος χάριν, μπορεί στην αρχαιότητα να μην είχαν να αντιμετωπίσουν προβλήματα ραδιενέργειας όπως π.χ. είχαμε να αντιμετωπίσουμε σχετικά πρόσφατα με τα πυρηνικά ατυχήματα του Τσέρνομπιλ ή της Φουκουσίμα, όμως φυσικές

καταστροφές βρίσκονται συχνότατα στην ιστορία, από πλημμύρες καί εκρήξεις ηφαιστείων έως τις πτώσεις μετεωριτών κ.ο.κ. Λιμοί, λοιμοί καί πόλεμοι υπήρξαν ανέκαθεν μέρη της ιστορίας καί είναι σίγουρον πως θα συνεχίσουν να υπάρχουν.

Επίσης αυτό που είναι σίγουρον είναι πως τα προβλήματα θα έχουν να αντιμετωπιστούν με παρόμοιο τρόπο αφού ανέκαθεν οι άνθρωποι είχαν καί θα έχουν τα ίδια πάθη να επηρεάζουν τις αποφάσεις τους. Παρά τις ομοιότητες όμως που παρουσιάζουν οι διάφορες ιστορικές εποχές, υπάρχουν καί μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Διότι όσο καί εάν τα πάθη βρίσκονται πάντοτε στον ανθρώπινο χαρακτήρα, το πώς αντιμετωπίζονται αλλά καί οι άνθρωποι οι οποίοι καλούνται να τα αντιμετωπίσουν όπως επίσης καί το εάν δέχονται να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα ή ακόμα καί εάν παραδέχονται πως υπάρχουν προβλήματα γιά να αντιμετωπιστούν διαφέρουν από εποχή σε εποχή καί εδώ είναι που μπορεί ο έμπειρος καί διακριτικός γνώστης της ιστορίας να δη το τι ή μάλλον το πού οδηγούν τα γεγονότα, χωρίς βεβαίως να μπορη ή να πρέπει να αναλαμβάνη τον ρόλο ενός Τειρεσία ή μίας Κασσάνδρας. Γι' αυτό, να θυμηθούμε καί λίγο την προαναφερθήσαν ρήσιν του Τσέστερτον, αυτοί που θα έπρεπε να διαβάζουν καί να μελετούν την ιστορία, την έχουν παντελώς αγνοημένη, οι πολιτικοί.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ

Ένα πασίγνωστο ανέκδοτο έλεγε «Είπε ο Νίτσε ο Θεός πέθανε».



Καί απάντησε ο Θεός ο Νίτσε πέθανε!» Αυτό το ανέκδοτο θα μπορούσε καί κατά κάποιον τρόπο να χαρακτηρήσει την σχέση της ιστορίας με την πολιτική, τουλάχιστον γιά την μοντέρνα καί ειδικά μεταμοντέρνα εποχήν μας (απλώς να διευκρινήσω πως το μοντέρνα πιάνει από την εποχήν του 17^{ου} καί 18^{ου} αιώνας μέχρι την σήμερα καί την θωλοκουλούρα του μεταμοντερνισμού).

Ένας από τους πρώτους που αναφέρθηκε στο τέλος της ιστορίας



ήταν ο Γερμανός φιλόσοφος Γεώργιος Εγγέλιος ό οποίος όμως ποτέ δεν

ανάπτυξε την θεωρία αυτή εάν την θεωρούσε πραγματικά πιθανή ή απλώς την ανέφερε ως παράδειγμα γιά την φιλοσοφία της ιστορίας του. Αυτός που τελικά ανέπτυξε την θεωρία (ή γιά να που'με την αλήθεια από θεωρία την έπλασε σε δόγμα) ήταν ο Κάρολος Μάρξ ο οποίος αντιλήφθηκε την ιστορία ως αποτελούμενη από στάδια, της οποίας το τελικό στάδιο ήταν ο κομμουνισμός του οποίου η τελική επικράτησις (με όποια μέτρα) καί παγκόσμια εξάπλωσις θα οδηγούσε στο τέλος της ιστορίας.

Μετέπειτα ακολούθησαν οι θεωρίες του σοσιαλισμού γιά τον επίγειο παράδεισο, η θεωρίες του ναζισμού γιά την χιλιετή αυτοκρατορία του Γ' Ράιχ, του φασισμού γιά την αναβίωσιν της Ρώμης, του Φραγκίσκου Φουκουγιάμα με το δυτικό κοινοβουλευτισμό κ.ο.κ.

Εδώ βεβαίως πρέπει να διευκρινήσουμε τι ακριβώς εννοείται με τον όρο τέλος της ιστορίας. Ο όρος αυτός έχει χρησιμοποιηθεί με τον ακριβή χαρακτήρα πως πρόκειται γιά το υψηλότερο σημείο το οποίον μπορεί να φτάση ο άνθρωπος (υψηλότερο δεν πρόκειται να υπάρξη ποτέ) οπότε στην ουσία τελειώνει καί η ιστορία του διότι δεν θα έχει υψηλότερα να ανέβη αφού θα έχει επιτύχη το τέλειο κοινωνικο-πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό ο όρος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται γιά γεγονότα που αναφέρουν θρησκείες γιά το τέλος του κόσμου ή της ανθρωπότητος π.χ. την Δευτέρα Παρουσία στον Χριστιανισμό ή την Νιρβάννα γιά τον Βουδισμό κ.ο.κ.

Με αυτού του είδους την ιδεολογία μπορούμε να δούμε πόσο εύκολα μπορεί να εκμεταλλευθή από ανθρώπους οι οποίοι μπορούν είτε να πέσουν καί οι ίδιοι θύματά της, αλλά πολύ περισσότερο να την χρησιμοποιήσουν ώστε να εκμεταλλευθούν καί να χειριστούν αγνούς ιδεολόγους καί ανθρώπους που έχουν κάνει το ολέθριο λάθος να την πιστέψουν, διότι πλέον μεταβάλεται όχι ως απλή ιδεολογία, αλλά ως θρησκεία θέτοντας τον εαυτόν της είτε παρουσιάζεται ως κόμμα, είτε ως φυλή, ή ό,τι άλλο ως υπέρτατο ρυθμιστή των ανθρώπων, της κοινωνίας καί του κόσμου. Καί αυτά ακριβώς τα πράγματα βλέπουμε καί σήμερα.

ΣΗΜΕΡΑ

Εάν κανείς πει πως δεν υπάρχει πρόβλημα στην εποχή μας θα είναι ή μεγάλος ψεύτης ή ηλίθιος, μπορεί κατά πάσα πιθανότητα καί τα δύο. Καί με αυτήν την φράσιν μπορεί κανείς να περιγράψει ευστοχέστατα την πολιτική κατάστασιν που επικρατεί ή εδώ την Αμερική ή στην πατρίδα μας την Ελλάδα, ή εν γένει σε πολλές χώρες του κόσμου, καί εάν μπορούμε να κάνουμε έναν πολύ σύντομο ιστορικό παραλληλισμό, μπορούμε άνετα να συγκρίνουμε την εποχήν μας με το τελευταίο στάδιο της Ρωμαϊκής Πολιτείας, προ του να δημιουργηθή η αυτοκρατορική περίοδος.

Υπάρχουν έντονα κοινωνικά προβλήματα πολλά καί εθνικά, χρηματοπιστωτική κρίσις, καί ακόμα περισσότερο, όποια λύσις γιά τα προβλήματα κωλύεται από την κομματική πολιτική μίας καί μισούνται τόσο πολύ μεταξύ τους, ώστε προτιμούν να δουν την χώρα να καταστρέφεται παρά να κερδίσουν οι πολιτικοί τους αντίπαλοι.

Βεβαίως μέχρι εκεί φτάνουν οι ομοιότητες διότι στην εποχή εκείνη της Ρώμης υπήρχαν άνθρωποι με πραγματικό τάλαντο όπως ήταν ο Ιούλιος Καίσαρ, ο Κράσσο, ο Πομπήιος, αλλά κυβερνώμενοι από τις πολιτικές τους φιλοδοξίες καί πάθη, άνθρωποι με τάλαντα καί ηθική εγκυρότητα όπως ήταν ο Κάτων ο Στωϊκός κ.ο.κ. ενώ στο παρόν πολιτικό πεδίο στην καλλιτέρα των περιπτώσεων κυριαρχούν οι μετριότητες, γιά να μην πω αθλιότητες, καί καλλίτερα να μην γίνη κουβέντα γιά την ηθική τους.

Όταν ο Οκταβιανός Καίσαρ (ο μετέπειτα Αύγουστος), ένας απομακ-ρυσμένος ανηψιός, καί θετός υιός του Ιουλίου Καίσαρος, νίκησε τον συνεργάτη του Ιουλίου Μάρκο Αντώνιο στην ναυμαχία του Ακτίου, επέστρεψε στην Ρώμη καί ανακοίνωσε πως ξανασύτλωσε την Πολιτεία, ενώ στην ουσία απλώς δημιούργησε τον Κλαύδιο οίκο των αυτοκρατόρων ο οποίος ανέδειξε τέτοιες προσωπικότητες όπως ο Καλιγούλας καί ο Νέρων. Έτσι καί σήμερα βλέπουμε την οφθαλμοφανή καταπάτησιν της αληθείας καί της στρεβλώσεως των γεγονότων, το πτιό πρόσφατο παράδειγμα τα σχόλια του Σύριζα γιά τα συλλαλητήρια στην Θεσσαλονίκη καί στις Αθήνες, ξεχνώντας πως κάθε φορά που κάνουν τέτοιου είδους δηλώσεις το φάσμα της ιστορίας βρίσκεται ακριβώς από πίσω τους που αργά ή γρήγορα θα παρουσιάση το πόσο γελοίοι καί ποταπά ανθρωπάκια μπορούν να γίνουν άνθρωποι από την αγάπη της εξουσίας.

Δυστυχώς όμως το μόνον πράγμα που δημιουργούν εν τω μεταξύ είναι μία πόλωσις ανάμεσα σε ανθρώπους που γίνονται ή οπαδοί (με όλη την σημασίαν της λέξεως, το κόμμα/κυβερνήτης σκέπτεται γι' αυτούς) ή σε ανθρώπους που δεν εμπιστεύονται καθόλου το πολιτικό σύστημα αλλά ταυτοχρόνως θέλουν να λαμβάνουν όσα περισσότερα μπορούν από αυτό, όπως ακριβώς στην αρχαία Ρώμη.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Έχω κατά το παρελθόν γράψει πως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε γενικότερα ως άνθρωποι αυτή την εποχή είναι ο άκρατος υλισμός καί όλα τα παράγοντά του όπως είναι η ηθική κατάπτωσης, ο ηδονισμός, η αμάθεια κ.ο.κ. Ένα απλό κάλεσμα γιά την επιστροφή σε αξίες καί γενικά αυτό που θα απεκαλείτο παλαιότερα ως αρετή, δεν είναι αρκετή. Πρέπει να υπάρξουν ζωντανά παραδείγματα, πρέπει να αναδειχθούν καινούργιοι Φωκίωνες, καινούργιοι Κάτωνες, άνθρωποι οι οποίοι θα μπορέσουν να ζήσουν με τον βούρκο τριγύρω τους αλλά ποτέ να μην γίνουν μέρος του, αλλά δεν θα μπορέσουμε να μοιάσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους εάν δεν τους γνωρίζουμε, καί γιά να τους γνωρίσουμε πρέπει να ανατρέξουμε εκεί όπου είναι καταγεγραμμένες οι πράξεις του, στην ιστορία, καί όσο κανείς την μελετήσει τόσο πτιό καλά θα καταλάβη τι εννοούσε ο Ευριπίδης όταν έγραφε:

«όλβιος όστις ιστορίης έσχε μάθησιν» (ευλογημένος, ευτυχισμένος είναι όποιος ξέρει ιστορία).

Νικόλαος Π. Γάβαρης
nikolaosgavaris@yahoo.com



Πολλά και ποικίλα τα τροπικά ζώα στην Κόστα Ρίκα μεταξύ των οποίων και και ο εικονιζόμενος απόγονος των δεινοσαύρων και μια τεράστια ποικιλία από



τροπικά πουλιά, και κάθε είδους ερπετά, εφ' όσον το κλίμα είναι τροπικό και οι ζούγκλα διατηρείται ανέπαφη στα πολυπληθή κρατικά πάρκα της χώρας και στην αρχική της μορφή.

Ezfly: Το εκπληκτικό ιπτάμενο πατίνι Το όχημα πετάει σε ύψος 3 χλμ. με ταχύτητα 120 χλμ/ώρ.



Εκτός από τα drones που μπορούν να μεταφέρουν ανθρώπους τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμφάνιση τους και διάφορων ειδών μηχανές από τα λεγόμενα jet pack (συσσκευές που τοποθετούνται στην πλάτη του κατόχου τους) μέχρι και ιπτάμενα σκούτερ και πατίνια η χρήση των οποίων παραπέμπει σε εικόνες ταινιών επιστημονικής φαντασίας.

Ο Γάλλος εφευρέτης Φρανκ Ζαπάτα κατασκεύασε ένα όχημα που μοιάζει με την ιπτάμενη εκδοχή του ηλεκτρικού πατινιού Segway. Οι πρώτες δοκιμές του Ezfly όπως ονομάζεται αυτό το όχημα έγιναν πριν από τρεις μήνες σε μια λίμνη στο Τέξας και πήραν μέρος δέκα επαγγελματικές πιλότοι. Στις δοκιμές το Ezfly λειτούργησε χωρίς κανένα πρόβλημα και όπως διαπιστώθηκε μπορεί να κινείται με ασφάλεια όχι μόνο κοντά στο έδαφος αλλά σε ύψη που αγγίζουν τα τρία χλμ ενώ αναπτύσσει ταχύτητες περίπου 120 χλμ/ώρα. Δόθηκε στην δημοσιότητα ένα βίντεο από αυτές τις δοκιμές το οποίο συγκέντρωσε αμέσως τα φώτα της δημοσιότητας.



GP Financial provides wealth protection services first and foremost with guarantees built into each and every solution. GP Financial is an independent wealth management firm based in Chicago with over 1,000 clients and approximately \$3.2 Billion in estate plans and assets under management. We're in the business of protecting and growing wealth for individuals, professionals and business owners. Everyone's needs are a little different and we design custom solutions to solve specific client challenges. We work with the largest and strongest financial institutions in the world to offer innovative solutions for Investments, Retirement Planning, Estate Planning and Annuities. To learn more about our wealth protection and growth solutions contact a member of our management team.

Investments, Annuities, Retirement Planning

Registered Representatives

2200 E. Devon Road Suite 266, Des Plaines, IL. 60018

Business: (847)-544-5895, Cell: (773)909-1940, Fax: (847) 544-5896 www.gp-financial.com

Για σταθερές επενδύσεις των χρημάτων σας εμπιστευθείτε την πείρα, ειλικρίνεια και ευθυκρισία του οικονομολόγου Γιώργου Πρασά, και των συνεργατών του, τηλεφωνείστε τους και μιλήστε τους στην γλώσσα μας.

Ελληνικό νησί στους 5 κορυφαίους ρομαντικούς προορισμούς για τους λάτρεις της φύσης

Η Σαντορίνη το Ελληνικό, πανέμορφο και δημοφιλές νησί βρίσκεται στην πρώτη θέση ανάμεσα στις 5 κορυφαίες προτάσεις της Booking.com αναφορικά με τους πιο «φωτογενείς» ρομαντικούς προορισμούς παγκοσμίως που συνδυάζουν ταυτόχρονα και τη φυσιολατρία. Σε άρθρο στο blog της η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης καταλυμάτων στον κόσμο συμπεριέλαβε πέντε δημοφιλείς προορισμούς ανά τον κόσμο στις προτάσεις της, για όλους εκείνους που θέλουν να ζήσουν το ρομάντζο σε ένα φυσικό σκηνικό που



κόβει την ανάσα. Τοπία με ιδιαίτερη «φωτογένεια» συγκεντρώνουν τα κλικ, αλλά και τη θετική ψήφο της Booking.com, η οποία προτείνει στους χρήστες της να επιλέξουν κάποιο από αυτά για την επόμενη απόδρασή τους.



φυσικές γέφυρες, αψίδες και τοίχους.



Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το εθνικό πάρκο Βσγκε Γαξοξ στη νοτιοδυτική Γιούτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαρακτηριστικό αξιοθέατο του πάρκου είναι το τεράστιο αμφιθέατρο που λαξεύτηκε με φυσικό τρόπο μετά από αιώνες διάβρωσης των βράχων, δημιουργώντας ένα μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο. Στο πάρκο θα παρατηρήσετε, επίσης, εντυπωσιακές

Τρίτο ακολουθεί το φυσικό πάρκο της λίμνης Αβαζυ στην επαρχία Βομφ της Τουρκίας. Πρόκειται για έναν απομακρυσμένο προορισμό στη βορειοδυτική Ανατολία, ο οποίος προτιμάται κυρίως από επισκέπτες που αναζητούν την ηρεμία της άγριας φύσης –ιδανική επιλογή η εξερεύνηση της λίμνης Abant και το περιβάλλον γύρω από αυτή.

Οι Hallstatt στην Αυστρία με το αλπικό φυσικό σκηνικό και τα πανέμορφα



κτήρια του 16ου αι. καταλαμβάνει την τέταρτη θέση. Χτισμένο στις όχθες της λίμνης Hallstattersee αποτελεί μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΦΞΕΤΓΟ και δημοφιλή προορισμό που συνδυάζει το υγρό στοιχείο με τον βουνίσιο αέρα και την πλούσια ιστορική, αρχαιολογική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Μαγευτικό το τοπίο στη λίμνη Υελαππο στη Νέα Ζηλανδία



Η πεντάδα ολοκληρώνεται με τη λίμνη Υελαππο στη Νέα Ζηλανδία. Το μαγευτικό σκηνικό που απλώνεται μπροστά σας συνδυάζει τις χιονισμένες βουνοκορφές με τα τερκοναζ νερά της λίμνης, δημιουργώντας μια αντιθετική εικόνα που μόνο θαυμασμό μπορεί να προκαλέσει. Μάλιστα, η ομορφιά του τοπίου γίνεται ακόμη πιο σαγηνευτική την περίοδο ανάμεσα σε

Ένα δώρο της φύσης στη σκιά του Ταϋγκετου



Μέσα στις τόσες γοητευτικές γωνιές της Μάνης, στη νότια Πελοπόννησο, η Καρδαμύλη αποτελεί την πιο εκλεπτυσμένη εκδοχή της τοπικής ομορφιάς. Καταπράσινο τοπίο με φόντο τα γαλανά νερά, άγριοι χρυσοπράσινοι ελαιώνες, απάνεμα λιμανάκια και στο φόντο χιονοσκεπείς βουνοκορφές, από αυτές τις αντιθέσεις

φτιάχνεται στην Καρδαμύλη ένα συναρπαστικό ψηφιδωτό. Απέχει περίπου 35 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα και συγκεντρώνει πολίτες του κόσμου, που γοητεύονται από τις ομορφιές της και τη σοφιστική ατμόσφαιρά της. Πετρόχτιστα σπίτια, περιποιημένοι πολύχρωμοι κήποι, στέγες με κεραμίδια μπλέκονται με την παλιά πόλη με τους αναστηλωμένους πύργους και αναδεικνύουν την Καρδαμύλη και τη Μεσσηνιακή Μάνη σε «στέκι»..

Οφθαλμοφανείς κομπίνες που συνεχίζουν να εξαπατούν

Όλων των λογίων οι απάτες και η ασύλληπτη ευπιστία του κόσμου



Δεν είναι σπάνιο ακόμα και τα πιο εξυπνοπούλια από μας να την πατάμε σε κάτι πράγματα μικρά, δηλαδή στις πλέον κοινές απάτες που τις ξέρουμε πια όλοι καλά. Γιατί συμβαίνει άραγε αυτό; Λίγο η απεισκευσία και η γνωστή βιασύνη με την οποία παίρνουμε ουκ ολίγες αποφάσεις στη ζωή μας. Και βέβαια είναι και το άλλο, ότι θέλουμε να γίνουμε όλοι πλούσιοι και το θέλουμε τώρα, κάτι που μας κάνει να φαντάζουμε λουκουμάκια

στους επιτήδειους. Αν τα παντρέψουμε αυτά με τις τεχνικές πίεσης και πειθούς που χρησιμοποιούν τα τζιμάνια οι αετονύχηδες, τότε όλοι είμαστε ευάλωτοι στις απάτες, ...**ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΜΕΡΙΚΑ ΤΡΑΝΤΑΧΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ**

Το email με τον νιγηριανό πρίγκιπα!

Εδώ μιλάμε για κομπίνια τόσο παλιά όσο και τα emails, λες και κυκλοφόρησε από την πρώτη στιγμή που ήρθε στη ζωή μας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο! Κι έτσι λαμβάνεις ένα mail από πρίγκιπα της Νιγηρίας που θέλει να σου δώσει μια καραβιά χρημάτων να την κρατήσεις ένα διάστημα και να του την επιστρέψεις αργότερα (με το αζημίωτο για τις υπηρεσίες σου, πάντα!). Σου ζητάει λοιπόν τον τραπεζικό σου λογαριασμό για να σου μεταβιβάσει το παχυλότατο ποσό, ενώ δεν είναι καθόλου σπάνιο να πρέπει να βάλεις και ένα μικροποσό, της τάξης των εκατοντάδων ευρώ, ώστε να διευκολύνεις τις διαδικασίες. Αναρίθμητοι πραγματικά άνθρωποι την έχουν πατήσει στα μήκη και τα πλάτη της Γης, αν και η ευημερούσα Δύση έχει εδώ τον πρώτο λόγο.

Η ιστοσελίδα Craigslist

Η διαβόητη ιστοσελίδα αγγελιών και δημοπρασιών φιλοξενεί τόνους απατεωνίσκων με προσφορές που κραυγάζουν απάτη, καθώς παραείναι καλές για να είναι αληθινές. Κι έτσι κάποιος βάζει αγγελία για ένα σπίτι που δεν είναι δικό του, είναι απλώς άδειο, με τη δελεαστικότερη τιμή να αναγκάζει έτσι πολλούς να καταθέτουν καπάρο για το ακίνητο, πληρώνοντας στην ουσία για κάτι που δεν υπάρχει. Κι έχεις χάσει και το αμάξι σου έτσι, που το πούλησες σε αγοραστή-φάντασμα. Ακόμα και πλαστά εισιτήρια για συναυλίες και παγκόσμια αθλητικά γεγονότα μπορείς να βρεις, όπως και φτηνά αεροπορικά, με τις εν λόγω κομπίνες να παραείναι πια κοινές για να τις συζητήσουμε αναλυτικότερα.

Γίνε πλούσιος στη στιγμή

Εδώ μιλάμε για πραγματική ηλεκτρονική μάστιγα, καθώς οι αντίστοιχες απάτες που σου εγγυώνται εύκολο και γρήγορο πλουτισμό κυκλοφορούν πια κατά χιλιάδες. Αντί να γίνεις όμως πλούσιος, καταλήγεις να χάσεις και τις λιγοστές σου οικονομίες! Και βέβαια το κερασάκι στην τούρτα εδώ είναι η απάτη με τις επιχειρήσεις-πυραμίδες, που γράφεται μέλος σε μια ηλεκτρονική επιχείρηση και πρέπει κατόπιν να εγγράψεις κι άλλους για να αρχίσεις να εισπράτεις τις αρμόζουσες αμοιβές

Το phishing

Τι είναι το διαβόητο phishing; Λαμβάνεις ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από μια εταιρία που μοιάζει νόμιμη αναφέροντάς σου κάποιο πρόβλημα με τον λογαριασμό σου ή ότι κάποιος παραβίασε το απόρρητό σου, ζητώντας σου κατόπιν να επιβεβαιώσεις τις απόρρητες πληροφορίες σου πατώντας συνήθως σε ένα link. Αν λοιπόν λάβετε αντίστοιχο email που ισχυρίζεται ότι ο τραπεζικός σας λογαριασμός έχει πρόβλημα, ακόμα κι αν μοιάζει νόμιμο και αξιόπιστο μέχρι εκεί που δεν παίρνει, αγνοήστε το ή επικοινωνήστε τουλάχιστον με την τράπεζά σας.

Απάτες με ηλικιωμένους

Οι ηλικιωμένοι μοιάζουν ιδανικός στόχος στους επιτήδειους. Και βέβαια η βασιλική οδός εδώ είναι κομπίνες που στοχεύουν στην εύθραυστη υγεία της τρίτης ηλικίας, τηλεφωνήματα δηλαδή που ζητούν από τον ηλικιωμένο πελάτη να επιβεβαιώσει τον λογαριασμό του (στην ασφαλιστική, για παράδειγμα), δίνοντας ταυτόχρονα ακόμα και το ρip του, υποκλέπτοντας έτσι εύκολα τα απόρρητα δεδομένα. Μια νέα απάτη που κάνει θραύση στη Δύση αφορά σε online φαρμακευτικές-φαντάσματα που είναι έτοιμες να σου πουλήσουν τα φάρμακά σου σε πολύ πιο ανταγωνιστικές τιμές από την αγορά.

Τουριστικές απάτες

Το ταξίδι σε μια ξένη χώρα μπορεί να αποδειχθεί μεγάλη πρόκληση, καθώς δεν είναι και λίγοι οι ντόπιοι απατεώνες που βάζουν στο στόχαστρο τους αθώους ταξιδιώτες. Ξεκινάμε με τα «αθώα», τα ταξί δηλαδή, που δεν είναι ασυνήθιστο να υπερχρεώνουν τους τουρίστες για την κούρσα, ενώ εξίσου συχνό είναι και το φαινόμενο να «ξεχνούν» βολικά μια βαλίτσα στο πορτμπαγκάζ και πριν καλά-καλά το καταλάβεις να γίνονται καπνός.

Μοντελο-απάτες

Νεαρές κοπέλες λοιπόν, ακόμα και παιδιά, που θέλουν να γίνουν διάσημες και πλούσιες την πατάνε ακόμα με εταιρίες που τους υπόσχονται την υλοποίηση των ονείρων τους αν δώσουν φυσικά μια μικρή προκαταβολή. Το πρακτορείο μοντέλων χρειάζεται δηλαδή μια μικρή αμοιβή για να σου κλείσει την πρώτη σου δουλειά(!). Και σαν να μη φτάνουν αυτά, το πράγμα μπορεί να γίνει σαφώς πιο ζοφερό, με τις κοπέλες να πέφτουν θύματα trafficking, με τη φήμη και το χρήμα που υπόσχονται στις νεαρές γυναίκες να μεταμορφώνονται στον ζωντανό εφιάλητη της σεξουαλικής σκλαβιάς...

Επενδυτικές κομπίνες

Εδώ μιλάμε για το άγιο δισκοπότηρο της κομπίνας, την εγγυημένη απόδοση δηλαδή της επένδυσής σου και τον άμεσο πλουτισμό σου! Από τρελές αποδόσεις μέχρι και ασύλληπτα επιτόκια, οι επενδυτικοί όμιλοι-φαντάσματα και οι αετονύχηδες εκπρόσωποί τους ξαλαφρώνουν τον κόσμο από τις οικονομίες του με μόνες εγγυήσεις τον λόγο τους!

• Whole Foods • Treasure Island • Mariano's • Pete's Fresh Market • Shop & Save •

Potash Bros. • Garfield's Beverage Warehouse • Joe Caputo's • Berkot's Super Foods • Brookhaven Markets • Eurofresh • Garden Fresh



WHAT AUTHENTICITY TASTES LIKE

WWW.TASSOS.COM



Harvestime • Casey's Meat Market • Village Market • Valli Produce Woodman's • South Loop Market • County Fair • Famous Liquors

• Costco Wholesale • Binny's Beverage Depot • Tony's Fresh Market • Angelo Caputo's •



Εδώ και χρόνια μια νέα εποχή ξεκίνησε στην γνωστή "ψησταριά". Οι νέοι ιδιοκτήτες, οι οικογένειες του Γιώργου και του Θανάση Μπουρνά, την άλλαξαν ριζικά. Νέο Μενού, νέο ντεκόρ, νέο προσωπικό και 100 τοις 100 υγιής Μεσογειακή κουζίνα με τα καλύτερα συστατικά της αγοράς για την Παρασκευή των σπιτίσιων φαγητών μας. Τα Ψάρια μας, το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, τα τυριά τα κρασιά, η ρίγανη, τα μυρωδικά και τα μπαχαρικά, όλα εισάγονται απο την Ελλάδα. Προσφέρουμε πάνω απο τριάντα ορεκτικά, πάνω απο πενήντα κύρια πιάτα 60 διαφορετικά κρασιά σπιτίσια γλυκά. Τα δυο αδέρφια, ο Γιώργος και ο Θανάσης με την 35ετή Πείρα τους, έχουν ένα όνειρο: να προσφέρουν τις καλύτερες σπιτίσιες γεύσεις, τις καλύτερες τιμές σ' ένα ζεστό φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον, όπου το φιλότιμο και η ελληνική φιλοξενία βασιλεύουν.

Μερικά απο τα σπιτικά φαγητά
 Κατσικάκι κοκκινιστό
 Αρνί φούρνου
 Χοιρινό με σέλινο
 Μοσχάρακι κοκκινιστό
 Φρικασέ
 Γιουβαρλάκια
 Γεμιστά
 Στιφάδο
 Μπακαλιάρικια
 Αρνί Ραγκού
 Κότα χυλόπιτες
 Γιουβέτσι



Επίσης φημιζόμαστε για τα σπιτικά μας γλυκά απο τα χέρια της Κωσταντίνας
 Εκμέκ-Καταίφι
 Μπουγάτσα
 Σοκολατίνα
 Γαλακτομπούρεκο
 Μπακλαβά
 Ρυζόγαλο
 Καραμελέ
 Γιαούρτι με φρούτα

PSISTARIA RESTAURANT

4711 W. TOUHY AVE. • LINCOLNWOOD, IL 60712

847.676.9400 • WWW.PSISTARIA.COM



Γιγάντιος ιονιστής θα καθαρίζει τον αέρα μιας... πόλης

Έχει ύψος 100 μέτρων, λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια και τοποθετήθηκε στην κινεζική πόλη Ξιάν



Στην πόλη Ξιάν, πρωτεύουσα της επαρχίας Σαανζί τοποθετήθηκε ένας καθαριστής αέρα που δεν λειτουργεί με ηλεκτρική αλλά με ηλιακή ενέργεια.

Είναι γνωστό το τεράστιο πρόβλημα της περιβαλλοντικής ρύπανσης που αντιμετωπίζουν οι μεγαλουπόλεις της Κίνας. Σε ορισμένες από αυτές μάλιστα οι κάτοικοι πολύ συχνά είναι υποχρεωμένοι να κινούνται στους δρόμους φορώντας μάσκες για να αποφύγουν την έκθεση στο νέφος που πνίγει την πόλη τους. Ένας τρόπος για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα οι κινεζικές Αρχές είναι η χρήση μεγάλων μηχανημάτων καθαρισμού του αέρα μέσα στις πόλεις.

Ένα τέτοιο μηχανήμα ύψους περίπου επτά μέτρων τοποθετήθηκε στο κέντρο του Πεκίνου πριν από δύο χρόνια αλλά γρήγορα αποφασίστηκε να διακοπεί η λειτουργία του. Αν και το μηχανήμα είχε δυνατότητα να καθαρίζει περίπου 30 χιλιάδες κυβικά μέτρα αέρα ανά ώρα λειτουργούσε με ηλεκτρική ενέργεια που παραγόταν σε εργοστάσια όπου γινόταν καύση ορυκτών καυσίμων. Έτσι η ζημιά που προκαλούσε στο περιβάλλον ο ιονιστής ήταν τελικά μεγαλύτερη από τα οφέλη της λειτουργίας του.

Όμως οι Κινέζοι δεν το έβαλαν κάτω και στην πόλη Ξιάν, πρωτεύουσα της επαρχίας Σαανζί τοποθετήθηκε ένας καινούργιος καθαριστής αέρα που δεν λειτουργεί με ηλεκτρική αλλά με ηλιακή ενέργεια. Ο μηχανισμός έχει ύψος 100 μέτρων και είναι έτσι ο μεγαλύτερος ιονιστής αέρα στον κόσμο. Σύμφωνα με τους κατασκευαστές του ο γιγάντιος ιονιστής μπορεί να φιλτράρει μονοξειδίο του αζώτου, διοξείδιο του αζώτου και διοξείδιο του θείου και άλλες τοξικές ουσίες από τις οποίες σχηματίζονται τα επικίνδυνα μολυσματικά νέφη στις πόλεις. Ο ιονιστής αυτός μπορεί (θεωρητικώς τουλάχιστον) να βελτιώνει την ποιότητα του αέρα σε μια περιοχή δέκα τετραγωνικών χλμ. Όπως έγινε γνωστό, οι πρώτες δοκιμές του τεράστιου ιονιστή ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία.



Την ετήσια χοροεσπερίδα της Ελληνικής Αμερικανικής Ακαδημίας τίμησαν και ελάμπρυναν με την παρουσία τους και τα μέλη του χορευτικού συγκροτήματος "Υπερηφάνεια". Το φολκlorικό, παραδοσιακό χορευτικό αυτό γκρουπ, όπου παρουσιάζεται, αφηγεί άριστες εντυπώσεις για την απρόσκοπη και αυθεντική εκτέλεση των παραδοσιακών χορών, αλλά και για τις φορεσιές του που είναι αποτέλεσμα δημιουργίας ενδελεχούς μελέτης στις πηγές του λαϊκού μας πολιτισμού.

Διάσημοι που ξεκίνησαν από το τίποτα κι έγιναν πλούσιοι

Πολλοί από τους διάσημους πριν αποκτήσουν δόξα και πολλά χρήματα πάλευαν με νύχια και με δόντια για τα προς το ζην. Κάποιοι μάλιστα βρίσκονταν στα όρια της φτώχειας και της εξαθλίωσης αφού ζούσαν κυριολεκτικά στο δρόμο. Κι όμως δεν το έβαλαν κάτω! Ας τους γνωρίσουμε μερικούς:

Jim Carrey

Ο Κιν Γασσες προέρχεται από πολύ φτωχή οικογένεια. Μάλιστα, ο ταλαντούχος κωμικός αναγκάστηκε να σταματήσει το Λύκειο και ζούσε με τους γονείς και την αδελφή σε ένα μικρό βανάκι με το οποίο πήγαιναν από πόλη σε πόλη στον Καναδά, αναζητώντας οποιαδήποτε εφήμερη δουλειά. Μάλιστα, οι οικονομικές δυσκολίες ήταν αυτές που τον έκαναν να αναπτύξει μία αίσθηση του χιούμορ για να αντιμετωπίσει τις δύσκολες καταστάσεις. Η περιουσία του υπολογίζεται γύρω στα 150 εκατομμύρια δολάρια.



Daniel Craig

Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται ο σημερινός «Τζέιμς Μποντ», στα πρώτα του βήματα ως ηθοποιός, ήταν τόσο φτωχός, ώστε για ένα μικρό διάστημα αναγκαζόταν να κοιμάται σε παγκάκια στα πάρκα του Λονδίνου. Σήμερα η περιουσία του εκτιμάται στα 65 εκατομμύρια δολάρια.



Jennifer Lopez

Η Jennifer Lopez έφυγε από το σπίτι της στα 18 της για να γίνει χορεύτρια. Η μητέρα της ήθελε η κόρη της να σπουδάσει. Αφού δεν μπορούσαν με τίποτα να τα βρουν, η λατίνα σταρ αποφάσισε να πάρει τα μπογαλάκια της και να φύγει από το πατρικό της. Για μεγάλο χρονικό διάστημα κοιμόταν στο καναπέ της σχολής χορού. Σήμερα η περιουσία της φτάνει τα 300 εκατομμύρια δολάρια. Δεν τα κατάφερε και άσχημα...



Harry Houdini

Σε πολύ μικρή ηλικία, ο Θασος Θοφδιζή ήξερε ότι ήθελε να γίνει μάγος. Έτσι έφυγε από το σπίτι του και ταξίδευε αναζητώντας την τύχη του. Τελικά κατέληξε στη Νέα Υόρκη. Στη διάρκεια αυτών των δύο ετών αναγκάστηκε να ζήσει στο δρόμο, να κατασκηνώσει στην ύπαιθρο, ακόμα και να μείνει σε καταφύγια για άστεγους. Ωστόσο τελικά, οι κόποι του δικαιώθηκαν. Η καριέρα του ξεκίνησε στα 17 του χρόνια.



Charlie Chapli



Ο πατέρας του έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή και ο θάνατός του στοίχισε τόσο στη μητέρα του που κατέληξε στο ψυχιατρείο. Έτσι ο Γθασιμ Γθαπιμιξ και ο αδερφός του έπρεπε να εξασφαλίσουν μόνοι τους τα βασικά για να ζήσουν. Μιας και οι δυο γονείς τους εργαζόνταν στο χώρο του θεάματος, τα δύο αγόρια αποφάσισαν να ακολουθήσουν τα βήματά τους

Steve Jobs



Ο Steve Jobs μεγάλωσε στο Σαν Φρανσίσκο και υιοθετήθηκε από μια οικογένεια εργατικής τάξης. Αργότερα παράτησε το Σεεδ Γομμεθε επειδή δεν είχε τα χρήματα για τα διδάκτρα, αλλά συνέχισε μόνο τις παρακολουθήσεις των μαθημάτων. Ξεκίνησε την Αππμε στο γκαράζ των γονιών του και τώρα πλέον έχει καταλήξει ο ιδρυτής και ΓΕΟ της Αππμε και η αξία του υπολογίζεται στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Sylvester Stallone

Κι ο «Ράμπο» δεν είχε στον ήλιο μοίρα και για τρεις εβδομάδες. Ο Sylvester Stallone κοιμόταν σε μια στάση λεωφορείου στη Νέα Υόρκη, επειδή δεν είχε να πληρώσει ούτε το νοίκι του σπιτιού του. Εκείνη την περίοδο είδε τυχαία μια αγγελία για πρωταγωνιστές στην ταινία «The Party at Kitty and Stud's», με αμοιβή 100 δολάρια τη μέρα. Η πρώτη ταινία «Ρόκι» ήταν αυτή που απογειώσε την καριέρα του.



Oprah Winfrey



Το φαινόμενο της αμερικανικής τηλεόρασης Ήταν η κόρη μιας ανύπαντρης και έφηβης μητέρας, που έπρεπε να αντιμετωπίσει τη φτώχεια της, τη σεξουαλική παρενόχληση και την εφηβική εγκυμοσύνη της. Βιάζεται σε ηλικία 9 ετών από έναν αριθμό συγγενών της (θείος και ξάδερφος), αλλά και από φίλο της μητέρας της. Μετακομίζει στο Τενεσί και γίνεται δεκτή στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Τενεσί. Έτσι ξεκινά δειλά-δειλά την περιπέτειά της με το ραδιόφωνο και την τηλεόραση στο Νάσβιλ. Σήμερα θεωρείται μία από τις πιο πλούσιες Αφρικοαμερικάνες και από τις πιο ισχυρές celebrities στον κόσμο, με περιουσία που αγγίζει τα 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

ΛΥΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ "ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ" ΣΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. ΑΚΟΥΣΤΕ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΑΣ ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ 24 ΩΡΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ.

WWW.THECHICAGOGREEKHOURS.COM

Mr. Zee's



FAMOUS CHICKEN

(773) 777-4676

**3960 N. Narragansett Ave.
Chicago, IL. 60634**

Dine-In • Carry-out • Catering

Let us cater your next event!

Hours

Monday-Saturday 10:00am - 10:00pm

Sunday 11:00am - 8:30pm

MR ZEE'S FAMOUS CHICKEN. Είμαστε ένα γνωστό οικογενειακό, φιλικό εστιατόριο που, εδώ και 20 χρόνια τώρα, φημιζόμαστε για την ασυναγώνιστη ψητή ή BBQ κότα που σερβίρουμε με διαφορετικούς τρόπους. Η γεύση, η καθαριότητα και η ποιότητα στα συστατικά και τα κρέατα των φαγητών μας είναι η πρωταρχική μας φροντίδα. Υπερηφανευόμαστε πως διαθέτουμε τα νοστιμότερα φαγητά στο Κέϊτερινγκ από όλους και στις πιο χαμηλές τιμές. Μπορείτε λοιπόν να έρθετε για μεση-μεριανό ή βραδινό φαγητό στο Mr. Zee's Famous Chicken στο 3960 N. Narragansett Ave. ή αφήνετε σε μας να φροντίσουμε το επόμενο σας Κέϊτερινγκ στον τόπο εργασίας σας ή σε οικογενειακές εκδηλώσεις στα σπίτια σας. Θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι με την εξυπηρέτηση, την ποιότητα και την σπιτίσια νοστιμιά των φαγητών μας. Το τηλεφώνό μας : (773) 7774676. Μιλήστε με τον Ντόριν.

odeion

SCHOOL of MUSIC

Discovery

Inspiration

Enrichment

Bouzouki

Guitar

Touberleki

Voice

Piano

and more...

Η Ελληνική
Μουσική Σχολή
του Σικάγο

The Greek
Music School
of Chicago



4115 Oakton St. Skokie, IL 60076

773.576.0445

odeionmusic@gmail.com odeionmusic.wixsite.com/odeion

ELMWOOD CEMETERY AND MAUSOLEUM

2905 Thacher Ave.
River Grove, IL 60171

Phone: (708)
Fax-(708) 453-

453-0273
5944



Ιφιγένεια (Λυνν) Πετράκου

Πολλές οικογένειες δεν νοιώθουν άνετα να συζητούν για θάνατο, αλλά δυστυχώς αργά ή γρήγορα όλοι μας θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την σκληρή πραγματικότητα στην ζωή μας. Αλλά, ο θάνατος δεν έρχεται πάντοτε στην προχωρήμενη ηλικία. Μερικές φορές έρχεται νωρίτερα λόγω διαφόρων ασθενειών.

Πολλοί άνθρωποι κατακτούν τον φυσικό φόβο του θανάτου με το να προσχεδιάζουν για τις ανάγκες ταφής τους. Ο προσχεδιασμός αυτός όχι μόνο απαλύνει στα παιδιά μας το ψυχικό τραύμα της απώλειας αγαπημένων προσώπων, αλλά και παγώνει το κόστος των εξόδων ταφής εξοικονομώντας πολλά χρήματα...

Η Ελληνοαμερικανίδα Ιφιγένεια (Λυνν) Πετράκου, εργάζεται για 15 χρόνια τώρα στο Memorial Park Cemetery, συμμετέχει ενεργά στην ζωή της Ελληνικής Κοινότητας και έχει βοηθήσει 100δες Ελληνικές οικογένειες να προσχεδιάσουν για το αναπόφευκτο, γλυτώνοντάς τες χιλιάδες δολάρια. Γνωρίζει πολύ καλά τις ταφικές σας ανάγκες και εργάζεται με σας να σας προσφέρει τις καλύτερες τιμές και στο Elmwood Cemetery and Mausoleum που τώρα έγινε Διευθύντρια εκεί, αλλά και σε όλα τα Νεκροταφεία του Σικάγο. Τηλεφωνείστε λοιπόν στην Ιφιγένεια (Lynn) στο (708) 453-5944 για ένα ραντεβού στο 2905 Thatcher Ave. River Grove, IL 60171 ή τηλεφωνείστε της απ' ευθείας στο κινητό της στο (847) 209-3241.

Building stronger communities since 1964.

At Parkway Bank, our solid reputation for active involvement in our communities is one of our core strengths. From donations to local charities, to programs that teach schoolchildren the fundamentals of financial responsibility, we firmly commit our energy and enthusiasm to making our communities better places to live.

Another of our strongest assets: our employees. Many have been a part of the Parkway team for over 25 years, using their substantial experience and financial expertise to serve our neighborhoods.

Visit us today and experience the Parkway difference for yourself!



24 convenient Chicagoland locations!
www.ParkwayBank.com • 888-498-9800

Locally Owned

 **PARKWAY BANK**

What a Community Bank Should Be.



**Η ΤΡΑΠΕΖΑ
 ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ**



Ridgewood Memorial Park

Georgia Kostopoulou-Mermigis, Family Service Counselor

9900 N. Milwaukee Ave. Des Plaines, Il. 60016

Phone: (847) 903-2630 Direct (847) 375-8230



Georgia Kostopoulou-Mermigis

Οι δυσκολίες της Τρίτης Ηλικίας είναι πολλές και οι επιβαρύνσεις της υγείας πιο μεγάλες. Στο Νεκροταφείο Ridgewood Memorial Park, η Georgia Mermigis, που μιλάει αππαιίστως Ελληνικά, μπορεί να σας βοηθήσει να προσχεδιάσετε όλα τα σχετικά με το αναπόφευκτο σε όλα τα 42 Dignity Νεκροταφεία του Ιλλινόϊς έτσι ώστε τα παιδιά σας να μην χρειαστεί να επιβαρυνθούν περαιτέρω, όταν το μοιραίο συμβεί. Τηλεφωνείστε της Τζώρζιας λοιπόν στο (847) 375-8230 ή σταματείστε να την δείτε στο 9900 North Milwaukee Ave. Στο Des Plaines. Στο Νεκροταφείο μας υπάρχει και το μοναδικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Λαζάρου, που διευκολύνει πολύ τις ταφικές σας ανάγκες.



Η σημασία της «συγγνώμης» στην οικογένεια

Τι διδάσκει τα παιδιά αλλά και τους γονείς



«Η «συγγνώμη» είναι μια λέξη μαγική που κρύβει μέσα της βάθος και έντονα συναισθήματα. Είναι μια λέξη που γεφυρώνει τους ανθρώπους, συνειδησίες και ενδυναμώνει σχέσεις» τονίζει η ομάδα της Γραμμής 115 25 και του Συμβουλευτικού Κέντρου του Μαζί για το Παιδί.

Όπως σημειώνει: «Ειδικό βάρος αποκτά όταν την λέμε στα παιδιά μας καθώς μέσα από αυτήν παραδεχόμαστε τα λάθη μας, τις παραλείψεις μας αλλά και τις αδυναμίες μας. Είναι ένα ισχυρό παιδαγωγικό εργαλείο καθώς μαθαίνουμε στα παιδιά την ανάληψη της ευθύνης για την πράξη τους και τα βοηθάμε να επεξεργαστούν τα συναισθήματα που απορρέουν από την πράξη ή συμπεριφορά, την αξία και την παραδοχή του λάθους και τις έννοιες της συγχώρεσης και της ειλικρίνειας.

Διευρύνουμε τον ορίζοντα της σκέψης τους καθώς τα παιδιά μιμούνται τους γονείς τους και μαθαίνουν να παραδέχονται τα λάθη τους και ταυτόχρονα να αποδέχονται τα λάθη των άλλων κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Παράλληλα ενισχύουμε την ενσυναίσθησή τους αφού τους βοηθάμε να αναγνωρίσουν και τη θέση του άλλου που είναι ο δέκτης μιας μη θεμιτής πράξης ή συμπεριφοράς.

Είναι λογικό και κοινά αποδεκτό πως τα παιδιά με τη φαντασία τους για να καλύψουν κάποια αταξία τους θα πλάσουν μια ιστορία που πολύ πιθανό το ψέμα να είναι το κύριο συστατικό της. Αν όμως τα παιδιά έχουν διδαχθεί να είναι πομπό και δέκτες μιας συγγνώμης τότε θα τη ζητήσουν και το όποιο θέμα έχει προκύψει θα είναι διαχειρίσιμο. Και στο κάτω-κάτω οι γονείς πρέπει να ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει στη ζωή του παιδιού τους για να μπορούν να το καθοδηγήσουν με τρόπο ορθό και να μην βρεθούν να αντιμετωπίζουν κινδύνους πολύ μεγαλύτερους στη συνέχεια.

Μην αφήσετε στιγμή να πάει χαμένη

Η συγγνώμη που ζητάμε από τα παιδιά μας κρύβει και τη δική μας αυτογνωσία. Το πότε και πως πρέπει να την λέμε την καθορίζουν οι στιγμές της καθημερινότητας. Εκεί όπου χιτίζεται η δομή του χαρακτήρα του παιδιού. Δεν είναι μια λέξη που πρέπει να χρησιμοποιείται επιπόλαια, μόνο έπειτα από αρκετή σκέψη. Το να ζητάμε συγγνώμη είναι μια πράξη ωριμότητας και θάρρους και υποδηλώνει ότι έχουμε κατανοήσει το λάθος μας και δεν σκοπεύουμε να το επαναλάβουμε. Μη διστάσετε καθόλου να ζητάτε κι εσείς συγγνώμη από το παιδί σας, όταν ακόμη και εν αγνοία σας κάνετε κάτι εις βάρος του.

Πάρτε λίγο χρόνο και εξηγήστε του σε τι αναφέρεστε, πως νιώσατε και γιατί ζητάτε συγγνώμη. Μέσω αυτής της διαδικασίας του δείχνετε ότι το σέβεστε, ότι η γνώμη του μετράει για εσάς και ενδιαφέρεστε για τα συναισθήματά του.

Δεν χάνετε το κύρος σας ως γονείς, αντίθετα, δείχνετε γενναιότητα και με αυτόν τον τρόπο λειτουργείτε ως παράδειγμα για το παιδί σας για την ειλικρίνεια, την αξία της συγχώρεσης και την απελευθέρωση των αρνητικών συναισθημάτων που μπορεί να επηρεάζουν τη σχέση σας».



ΑΤΤΙΚΙ-ΠΙΤΤΑΣ WINS BLIND TASTING ACCOLADES!

2008, 2011, 2014 and 2017! It seems like a tradition to win the awards of blind tasting of Superior Taste Award. Again, this year, ΑΤΤΙΚΙ Greek Honey was awarded the highest degree of distinction (3 stars) attributed only to excellent flavored and quality products.

The Superior Taste Award is one of the world's most important food prizes, supported by the internationally recognized organization, International Taste & Quality (ITQI). The jury consists of distinguished chefs and gourmets, recognized as international authorities and which are members of the most eminent organizations (Hellenic Chefs Association, Academie Culinaire de France, Federazione Italiana Cuochi, etc).

Even if we have earned a lot of prizes, we continue with the same eager and with great love to create for you what really matters!

f AttikiHoney @AttikiHoney www.attiki-pittas.gr



krinos

Importer • Distributor • Manufacturer of Specialty Foods
Atlanta (678) 377-0098 • Chicago (708) 344-6500 • New York (718) 729-9000

Ο Έλληνας που γύρισε με τα πόδια από το Νταχάου

Η κόρη του Χαράλαμπου Κουκιά μάς αφηγείται την τραγική ιστορία του



«Ο πατέρας μου πέθανε νέος, 69 χρόνων, και μάλιστα λίγο πριν πεθάνει μου το είχε πει, σαν να το γνώριζε, ή σαν να αποφάσισε ο ίδιος να φύγει μακριά από μια ζωή που τον είχε στην κυριολεξία κουράσει πολύ, παρόλο που απέφευγε να το δείχνει. Ήταν πολύ χαμογελαστός πάντα, περήφανος και χαμογελαστός.

Ακόμα κι αν έβλεπε κανείς ορισμένες αντιδράσεις του δεν θα μπορούσε να καταλάβει παρά μόνο αν γνώριζε. Για παράδειγμα η απέχθεια που είχε στις πατάτες. Κατά την διάρκεια του εγκλεισμού τους, οι πεινασμένοι κρατούμενοι μάζευαν πατάτες από τα χωράφια. Όποιον τολμούσε να κλέψει πατάτες, οι Γερμανοί τον εκτελούσαν. Εξαθλιωμένοι όμως από την πείνα,

αψηφούσαν τον κίνδυνο κι έκλεβαν πατάτες τις οποίες έτρωγαν με τα χώματα όπως τις έβγαζαν από τη γη. Από τότε ο πατέρας μου δεν ξανάβγαλε πατάτες στο στόμα του, δεν ήθελε ούτε να τις βλέπει»...

Ο Χαράλαμπος Κουκιάς ήταν από την Σμύρνη, γεννηθείς 01-01-1922 εν πλω, σύμφωνα με την ταυτότητά του. Μέχρι την κήρυξη του πολέμου, ο πατέρας μου έζησε αρκετά καλά. Μετά ήρθε το απόλυτο γκρέμισμα γιατί εκτός από τα 4 χρόνια που φυλακίστηκε στο Νταχάου η επιστροφή του συνοδεύτηκε κι από τεράστιες απώλειες». Αφορμή της σύλληψής του ήταν ο τσακωμός του με έναν Γερμανό λοχαγό, ο οποίος παρενοχλούσε μια κοντινή συγγενή. Ο πατέρας μου, ήταν πρωταθλητής στην κολύμβηση και στο μποξ. Έτσι όταν την έστησε στον Γερμανό, τον ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου. Μετά από το περιστατικό αυτό, έζησε για έξι μήνες κρυπτόμενος σε ένα βουνό της Εύβοιας, στην Δάφνη. Μέχρι που κάποιος τον ειδοποίησε ότι οι Γερμανοί σταμάτησαν να τον αναζητούν. Μόλις επέστρεψε σπίτι του τον συνέλαβαν σχεδόν αμέσως. Το επόμενο πράγμα που θυμόταν να ακολουθεί τη στιγμή της σύλληψής του ήταν να τον κλείνουν σε ένα βαγόνι, χωρίς παράθυρο, μαζί με άλογα και το τρένο να ξεκινάει. Αυτή η πόρτα ξανάνοιξε στο Νταχάου. Αυτή είναι η αρχή της ιστορίας» όπως μας ενημερώνει η κόρη του Κυριακή Κουκιά.

Από εκεί και πέρα οι μνήμες είναι σκόρπιες. «Ο πατέρας μου είχε τραυματιστεί τόσο ψυχικά από το στρατόπεδο που μιλούσε πολύ λίγο. Και οι διηγήσεις είχαν τέτοια τραγικότητα που ως παιδιά μας φαινόταν φαντασιακές.

Άλλες σκόρπιες μνήμες της ζωής στο Νταχάου ήταν οι αποδράσεις. «Δεν πρέπει να ήταν από τους ήσυχους που έσκυβαν το κεφάλι γιατί συχνά στις διηγήσεις του παρεμβάλλονταν οι λέξεις αποδράση και απομόνωση. Κάποια στιγμή ανέφερε πως δραπέτευσαν μαζί με κάποιους Γάλλους και μερικούς Ιταλούς και κρυβόντουσαν στον πύργο του Άιφελ μέχρι να έρθουν οι άνθρωποι της αντίστασης να τους βοηθήσουν. Εντέλει κάποιος τους πρόδωσε και έπεσαν εκ νέου στα χέρια των Γερμανών. Μετά από αρκετό ξύλο βρέθηκαν πάλι στο βαγόνι ενός τρένου ζσει (Η εργασία απελευθερώνει), ο Χαράλαμπος Κουκιάς, ο οποίος δεν ήταν ούτε κουμμουνιστής, ούτε εβραϊός δούλευε στα χυτήρια όπως μας ενημερώνει η κόρη του.

Όταν τον ρωτούσαμε για το σημάδι που είχε στο στήθος μας απαντούσε με μια φυσικότητα πως είναι από τον βούρδουλα. Την αιτία του βούρδουλα βέβαια δεν την θυμόταν, ή δεν ήθελε να την θυμηθεί. Εικάζω από σκόρπιες και πάλι διηγήσεις πως αρνήθηκε να καταδώσει κάτι που γνώριζε στους Γερμανούς». Ο κ. Κουκιάς ανέφερε συχνά πως οι λοιποί κρατούμενοι τύγχαναν διαφορετικής μεταχείρισης από τους εβραϊούς και τους κουμμουνιστές, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει πως δεν ήταν εξίσου σκληρή. «Οι εβραίοι μας έλεγε πως βρίσκονταν χωρισμένοι με συρματοπλέγμα από τους υπόλοιπους, και χώρια ήταν και οι κουμμουνιστές.

«Τότε έκανε και την τελευταία απόδραση. Όταν άρχισαν οι σύμμαχοι να βομβαρδίζουν το Βερολίνο, κι αφού έμαθαν από τον σύνδεσμό τους με την αντίσταση, πως έρχονται οι Ρώσοι φοβούμενοι μην πέσουν στα χέρια τους, ο πατέρας μου με κάποιους Γιουγκοσλάβους δραπέτευσαν. Διένυσαν απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων, με τα πόδια ή με όποιο άλλο μέσο, κυρίως ζώο, έβρισκαν διαθέσιμο στη διαδρομή.

Μόλις όμως πέρασαν στην Γιουγκοσλαβία, την Λαϊκή Ομοσπονδιακή Δημοκρατία του Τίτο τότε, στην Ελλάδα είχε αρχίσει ο εμφύλιος. Αυτός ήταν και ο λόγος που φυλακίστηκε και πάλι μόλις έφτασε εκεί. Σώθηκε από μια γυναίκα, ονόματι Κάρλα, με την οποία ήρθε μαζί στην Ελλάδα, πάλι με τα πόδια, πάλι κρυπτόμενος καθόλη τη διαδρομή». Εκτός από τις μνήμες του Νταχάου, ο Χαράλαμπος Κουκιάς, αναγκάστηκε να ξεχάσει και τις εκείνες του εμφυλίου πολέμου.

«Πέρα από την προσωπική του ταλαιπωρία, όταν επέστρεψε, τα είχε χάσει όλα. Τον πρώτο καιρό στο Νταχάου πέθανε ο πατέρας του. Η μητέρα του κατά την αναζήτησή του, μάλλον μέσω του Ερυθρού Σταυρού παίρνει την πληροφορία πως το παιδί της είναι νεκρό. Μέχρι και μνημόσυνο του είχε κάνει. Λίγο αργότερα η καρδιά της δεν άντεξε την στεναχώρια και πέθανε κι εκείνη. Γυρνώντας λοιπόν πίσω δεν βρίσκει ούτε τους γονείς του ούτε ίχνος από την παρουσία τους. Η μητέρα του, θεωρώντας τον νεκρό, είχε προικίσει με αυτή τις ανιψιές της. Μέχρι και το πατρικό του είχε πουληθεί και ώσπου να παντρευτεί, ένα περίπου χρόνο, διέμενε σε ξενοδοχείο. Φυσικά δεν τα διεκδίκησε ποτέ γιατί όπως έλεγε δεν τα είχαν κλέψει, τους τα είχε χαρίσει η μητέρα του».

Η συνέχεια εξελίχτηκε ήρεμη. Παντρεύτηκε με την μητέρα μου στα 28, σύμφωνα πάντα με την ταυτότητά του, και έκανε την μεγάλη οικογένεια που επιθυμούσε.

Compliments of

John G. Adinamis Funeral Directors, LTD

Funeral Arrangement Facility and
Administrative Office:

2720 South River Road, Suite 154
Des Plaines, IL 60018
Tel: (847) 375-0095
Fax: (847) 375-0097

Providing services from
Smith-Corcoran Funeral Homes

6150 N. Cicero Ave.
Chicago, IL 60646

1104 Waukegan Rd.
Glenview, IL 60025

185 E. Northwest Hwy.
Palatine, IL 60067

24 Hour Service (847) 375-0095

Other chapel facilities available within Chicago and Suburbs for your convenience.

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ανατροφή δίδυμων παιδιών

Για κανένα λόγο και με κανέναν τρόπο μην αφήσετε να εννοηθεί ότι συγκρίνετε το ένα με το άλλο



Το σωστό μέγεθος των δίδυμων έχει ιδιαιτερότητες και απαιτούνται προσεκτικοί χειρισμοί σε ορισμένα θέματα. Το νοσηρ.ησ συγκέντρωσε και καταγράφει αυτά που πρέπει να προσέξετε.

Για κανένα λόγο και με κανέναν τρόπο μην αφήσετε να εννοηθεί ότι συγκρίνετε το ένα με το άλλο. Μπορεί να γεννήθηκαν με ελάχιστα λεπτά διαφορά και να μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό, όμως παραμένουν διαφορετικές προσωπικότητες.

Να έχετε πάντα την ίδια συμπεριφορά και ίδια αντιμετώπιση απέναντι στα δίδυμα, αφού αγαπάτε και τα δυο το ίδιο, συν ότι είναι απαραίτητο να διατηρούνται ισορροπίες μέσα στο σπίτι.

Όσο... γλυκούλι και να είναι για εσάς ή τον περίγυρό σας ή όσο λεπτομέρεια και να φαντάζει στο μυαλό σας, δεν είναι καλό για τα παιδιά να τα ντύνετε με τα ίδια ρούχα. Είπαμε, πρέπει να τα αντιμετωπίζετε σα να είχατε δύο παιδιά που γεννήθηκαν διαφορετική στιγμή και όχι ως σιαμαία!

Να έχετε πάντα στο μυαλό σας να περνάτε χρόνο με κάθε παιδί ξεχωριστά, έστω κι αν είναι βολικό να ακολουθείτε πάντα κοινά προγράμματα. Το ίδιο άλλωστε δε θα κάνατε-έστω κάποιες φορές-αν δεν ήταν δίδυμα;

Αφήστε το καθένα να επιλέξει με τι θέλει να ασχοληθεί, έτσι ώστε να καταφέρει να αυτοπροσδιοριστεί χωρίς πίεση ή χειραγώγηση από εσάς.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

SOTIRIS REKOUMIS/ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
7902 MAPLE ST. MORTON GROVE, IL 60053

Εσωκλείω έμβασμα \$30.00 και σας παρακαλώ να μου στείλετε τη "Ομογένεια" για το 2018 στην εξής διεύθυνση

(Συμπληρώστε τα στοιχεία σας με κεφαλαία γράμματα)

LAST NAME-----

FIRST NAME-----

ADDRESS-----

CITY-----STATE-----Z.C.-----

TELEPHONE: (.....)

CMAS Inc. Cemeteries, Memorials And Services

We are an independent cemetery broker representing lot owners who have moved out of the area or who've made other arrangements and now wish to sell their cemetery property.

RIDGEWOOD CEMETERY

SECTION 18 A
FULL PACKAGE FOR 2

2 GRAVES
2 VAULTS
2 VAULT HANDLING FEE'S
2 OPENING/CLOSINGS M-F
COMPANION MONUMENT
SAVE THOUSANDS!!!

MEMORIAL PARK CEMETERY

8 GRAVES
AVAILABLE
IN SPRUCE

SAVE OVER
\$3,000.00
PER GRAVE!



These locations are NOT available through the cemetery offices.
Please contact us for more information.

Cindy M. Swerdon, President
P.O. Box 2243
Northlake, IL 60164
Phone: (708) 702-8971
E-mail: cswerdon@cmasinc.net
Visit our website at www.cmasinc.net



www.YourDiscountPharmacy.net

YOUR DISCOUNT PHARMACY



Devon Discount Pharmacy

(Hamdard Center)

773-465-8688

1542 W. Devon Ave.
Chicago, IL 60660

OakMill Pharmacy

847-518-0750

8118 N. Milwaukee Ave.
Suite 104
Niles, IL 60714

GUARANTEED LOW-LOW PRICES
FAST FRIENDLY & PROFESSIONAL SERVICE
IDPA & MEDICARE ACCEPTED
MOST MAJOR INSURANCE PLANS HONORED

Και στο καθένα από τα δύο αυτά Φαρμακεία υπάρχει και ένας Ελληνόγλωσσος Φαρμακοποιός με το όνομα «Ανδρέας» που στην μητρική μας γλώσσα θα απαντήσουν όλα τα ερωτήματά σας, θα σας προσφέρουν εγγυημένα χαμηλότερες τιμές, γρήγορη επαγγελματική εξυπηρέτηση και δωρεάν διανομή φαρμάκων. Σταματείστε να πληρώνετε τρελλές τιμές στα φάρμακά σας. Τηλεφωνείστε τους και γλιτώστε χρήματα.

Ρεβίθια λεμονάτα

Ένα πιάτο ιδανικό για τις κρύες μέρες
του χειμώνα



ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Υλικά για 4 άτομα

- 400 γραμμάρια ρεβίθια αναποφλοιώτα
- 2 μέτρια κρεμμύδια χοντροκομμένα
- αλάτι
- πιπέρι
- ελαιόλαδο
- χυμό λεμονιού
- ψιλοκομμένο κρεμμύδι
- μαϊντανό

Εκτέλεση

1. Ξεπλύνουμε τα ρεβίθια και τα βάζουμε αποβραδής να μουλιάσουν με 2 κουταλιές σούπας αλάτι.
2. Την άλλη μέρα, τα πλένουμε και τα ελέγχουμε για να αφαιρέσουμε ίσως κάποια που δεν έχουν φουσκώσει ή είναι χαλασμένα.
3. Τα βάζουμε στην κατσαρόλα και προσθέτουμε 3-4 ποτήρια νερό. Μόλις πάρουν βράση αφαιρούμε τους αφρούς.
4. Προσθέτουμε το κρεμμύδι, λίγο ελαιόλαδο και κλείνουμε την χύτρα να βράσουν για 20 λεπτά.
5. Μετά τα 20 λεπτά ανοίγουμε την χύτρα και προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι.
6. Αφήνουμε να σιγοβράσουν για 15 λεπτά ακόμα για να χυλώσουν και να εξατμιστούν τα παραπανίσια υγρά.
7. Αν τα θέλουμε πιο χυλωμένα, σπάμε μερικά ρεβίθια με την βοήθεια μιας κουτάλας.
8. Σερβίρουμε με φρέσκο ελαιόλαδο, ψιλοκομμένο κρεμμύδι, μαϊντανό, χυμό λεμονιού και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY

SWEETCONNECTIONBAKERY.COM
773.283.4430 main
773.283.9375 fax

info@sweetconnectionbakery.com
800.869.6199



5569 Northwest Highway • Chicago, Illinois • 60630

CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY

5569 NORTHWEST HIGHWAY

CHICAGO, IL. 60630-PHONE: (773) 283-4430, FAX: (773) 283-9375

Το όνομα που τα λέει όλα, σε ότι αφορά την ζαχαροπλαστική. Η εταιρία μας διασθέτει τα μέσα και μπορεί να τροφοδοτήσει Εστιατόρια, Ξενοδοχεία, αίθουσες συνεσιάσεων, υπεραγορές, παντοπωλεία και άλλες επιχειρήσεις σ' όλες τις Μεσοδυτικές πολιτείες, αλλά και όλα τα νοικοκυριά στην περιοχή του Σικάγου. CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY: Μοναδικός και πρωτοποριακός τρόπος παραγωγής, συσκευασίας και διανομής. Μια επίσκεψή στις εγκαταστάσεις μας στο 5569 N. Northwest Hwy και Bryn Mawr θα σας πείσει αμέσως. Μια παραγγελία στην εταιρία μας και θα διαπιστώσετε την ανωτερότητα στην ποιότητα, την γεύση και την παρουσίαση όλων των 300 προϊόντων μας. Στο εργοστάσιό μας διαθέτουμε και κατάστημα λιανικής πώλησης με 40% μόνιμες εκπτώσεις σ' όλα τα γλυκά μας. Για γάμους λοιπόν, βαφτίσεις, γεννέθλια και κάθε είδους κοινωνικές εκδηλώσεις ή χορούς συλλόγων τώρα γνωρίζετε πού θα βρείτε είδη ζαχαροπλαστικής ή είδη αρτοποιίας και μάλιστα σε τιμές χαμηλότερες κατά 40% από οπουδήποτε αλλού. Chicago Sweet Connection Bakery: Η Νέα Εποχή στα γλυκά. (773) 283-4430.

Ποιος ήταν, πραγματικά, ο «χασάπης των Βαλκανίων»



Ο Ράτκο Μλάντιτς είναι ο στρατηγός των σφαγών

«Τα διαπραχθέντα εγκλήματα κατατάσσονται μεταξύ των πλέον απεχθών που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα και περιλαμβάνουν γενοκτονία και εξόντωση ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», κατέληξε ο πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κατά την ανάγνωση της ετυμηγορίας για τον σφαγέα της πρώην Γιουγκοσλαβίας.

Ο Μλάντιτς δεν θα μπορούσε να αποφύγει τα ισόβια δεσμά και αυτά ακριβώς πήρε για τα μαζικά εγκλήματά του στον Πόλεμο της Βοσνίας, όταν μετατράπηκε σε άγγελο του κακού προβαίνοντας σε εθνοκαθάρσεις και μαζικές σφαγές.

Η Σφαγή της Σρεμπρένιτσα ήταν εξάλλου το χειρότερο επεισόδιο μαζικής δολοφονίας μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, κάνοντας αυτό το «χασάπης των Βαλκανίων» να φαντάζει λίγο για τον αιμοσταγή φονιά των αλλοεθνών.

Οι μεγαλύτερες θηριωδίες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Βοσνίας έφεραν άλλωστε τη ζοφερή υπογραφή του στρατηγού των Σερβοβόσνιων. Και μιλάμε για έναν τριετή πόλεμο (1992-1995) που άφησε πίσω του περισσότερους από 100.000 νεκρούς, αλλά και 2,2 εκατομμύρια πρόσφυγες.

Δεν ήταν μόνο η Σρεμπρένιτσα, αλλά και η πολιορκία του Σαράγιεβο, οι «αδέσποτοι» βομβαρδισμοί, οι εθνοκαθάρσεις Κροατών σε πόλεις και χωριά, η εξολόθρευση του μουσουλμανικού στοιχείου, ακόμα και η αιχμαλωσία των κυανόκρανων του ΟΗΕ. Ό,τι έκανε ο μοχθηρός στρατηγός των Σέρβων της Βοσνίας στα τρία αυτά χρόνια ήταν τέτοια που τον έκαναν να το βάλει στα πόδια μετά το τέλος του πολέμου.

Παρά το γεγονός ότι ήταν ήρωας, ακραιφνής πατριώτης αλλά και υπερασπιστής του λαού του για μια καλή μερίδα των υποστηρικτών του, ο Μλάντιτς πέρασε τα υπόλοιπα 16 χρόνια κρυμμένος. Μετά την απαγγελία του κατηγορητηρίου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την Πρώην Γιουγκοσλαβία το 1995 δηλαδή.

Οι τίτλοι τέλους θα έπεφταν στην πρόσφατη δίκη του, όταν η ετυμηγορία θα έκανε λόγο για «κοινή εγκληματική επιχείρηση» που είχε στόχο τη δίωξη των μη Σέρβων της Βοσνίας. Ο 74χρονος φυγάς Μλάντιτς σηκώθηκε και ούρλιαζε «ψέματα, ψέματα, όλα είναι ψέματα», μόνο που τώρα η Ιστορία τον είχε επιτέλους κρίνει...

Ο Μλάντιτς είχε ήδη πολεμήσει ως συνταγματάρχης του γιουγκοσλαβικού στρατού κατά των αποσχιστικών κροατικών δυνάμεων και είχε τη φήμη του παράτολμου στρατιωτικού να τον ακολουθεί. Στις 2 Μαΐου 1992, έναν μήνα μετά τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας που υπέγραψε η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, ο Μλάντιτς και οι στρατηγοί του πολιορκούν το Σαράγιεβο, αποκόβοντάς το από τον υπόλοιπο κόσμο. Ακόμα και το νερό και το ηλεκτρικό έκοψαν. Αυτή θα ήταν η πρώτη πράξη της τετράχρονης σχεδόν Πολιορκίας του Σαράγιεβο (5 Απριλίου 1992 έως 29 Φεβρουαρίου 1996), οι 1.425 μέρες της οποίας τη μετατρέπουν στη μεγαλύτερη χρονικά πολιορκία της σύγχρονης πολεμικής ιστορίας. Έναν χρόνο περισσότερο ακόμα και από την Πολιορκία του Λένινγκραντ!

Όταν στις 12 Μαΐου 1992, μετά την αποχώρηση της Βοσνίας από τη Γιουγκοσλαβία, ιδρύεται ο στρατός της Βοσνίας, ο Μλάντιτς αναλαμβάνει επικεφαλής του, μια θέση που κράτησε μέχρι τον Δεκέμβριο του 1996.

Κάπου 7.000-8.000 βόσνιοι μουσουλμάνοι, άντρες και αγόρια, σφαγιάστηκαν από τους Σερβοβόσνιους του Μλάντιτς στη μαρτυρική Σρεμπρένιτσα εκείνο τον Ιούλιο του 1995. Άλλοι 20.000 πολίτες εκδιώχθηκαν στο πλαίσιο της εθνοτικής καθαρότητας που ζητούσε ο Μλάντιτς και η πολιτική ηγεσία για την επόμενη μέρα της Βοσνίας.

Αυτή η σφαγή, το χειρότερο μαζικό έγκλημα που έβλεπε η Ευρώπη μετά τη ναζιστική λαίλαπα, ήταν που ακούστηκε στα πέρατα του δυτικού κόσμου, ο οποίος καλούσε επιτακτικά πια σε τέλος των τριετών εχθροπραξιών στη Βοσνία. Θα άφηνε βέβαια βαθιά σημάδια στις εθνοτικές ομάδες της Βοσνίας και θα υπονόμει οποιαδήποτε απόπειρα συμφιλίωσής τους.

Όταν συνελήφθη ο πρώην πρόεδρος της Γιουγκοσλαβίας, Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, το 2001, τα ίχνη του Μλάντιτς χάθηκαν μυστηριωδώς.

Τον Ιούλιο του 1995, το Διεθνές Δικαστήριο της Πρώην Γιουγκοσλαβίας του απένειμε κατηγορίες για γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αλλά και για τις εθνοκαθάρσεις των βόσνιων μουσουλμάνων και των Κροατών της Βοσνίας. Ο Μλάντιτς κατέφυγε στο Βελιγράδι για να γλιτώσει τις διώξεις και δεν κρυβόταν μάλιστα καθόλου.

Έναν χρόνο αργότερα όμως, στις 26 Μαΐου 2011, ο πρόεδρος της Σερβίας, Μπόρις Τάντιτς, ανακοίνωσε πως η σερβική μυστική αστυνομία τον είχε συλλάβει σε ένα χωριουδάκι (Λαζάρεβο) καμιά 80αριά χιλιόμετρα βόρεια του Βελιγραδίου.

Οι μυστικοί αστυνομικοί του Υπουργείου Εσωτερικών που τον βρήκαν σε ένα αγροτόσπιτο δεν τον αναγνώρισαν, αν και εκείνος τους υποδέχτηκε ιπποτικά: «Βρήκατε αυτόν που αναζητάτε», τους είπε με σχετική περιφρόνηση.

Ο θάνατος στην Αρχαία Ελλάδα - Πού πήγαιναν οι καλοί και πού οι κακοί.



Οι αρχαίοι Αθηναίοι, σύμφωνα με τους νόμους τους Σόλωνα, ήταν υποχρεωμένοι να φροντίζουν τους ηλικιωμένους γονείς τους και ακόμα να φροντίζουν τα της ταφής τους.

Όποιος πολίτης παρέβαινε αυτά τα καθήκοντα, πλήρωνε πρόστιμο και έχανε τα πολιτικά του δικαιώματα, δηλαδή εθεωρείτο «άτιμος», ή και τον εξόριζαν από την πόλη.

Αθηναίοι και Έλληνες, στην αρχαιότητα, πίστευαν πως οι θεοί προσφέρουν απλόχερα τα αγαθά στους θνητούς και αυτοί, σεβόμενοι τους θάνατους ευεργέτες, οφείλουν να τα απολαύσουν μέχρι τελευταίας ευκαιρίας. Διαφορετικά, θα προσβάλλουν τους γενναϊόδωρους θεούς.

Σύμφωνα με τις ιδέες αυτές, λοιπόν, εκτιμούν, αγαπούν και απολαμβάνουν την επίγεια ζωή, αντιμετωπίζουν τον θάνατο με δέος, φόβο και θλίψη, συνεπώς φοβούνται τον νεκρό, που θεωρούν «μιασμένο» (μολυσμένο). Ο θάνατος ήταν η συντέλεια, καθώς ελάχιστοι πίστευαν στην αθανασία της ψυχής και ότι αυτό συνεπάγεται.

Ο Όμηρος διαχωρίζει την ψυχή (από το ρήμα ψύχω > πνέω – αναπνέω) σε κυρίως ψυχή (ζωή – ανάσα – πνοή) και σε θυμό που είναι η ψυχή μας ως φορέας ψυχικών και πνευματικών ιδιοτήτων. Κατά τον Όμηρο, το σώμα είναι ο άνθρωπος καθαυτόν, που φθείρεται με τον θάνατο. Η ψυχή μετά θάνατον γίνεται σκιά ωχρή, χωρίς αξία, που πλανάται στον Άδη κι ύστερα εξανεμίζεται, χάνεται. Παρόμοιες ιδέες έχει και ο Αριστοτέλης, ο οποίος δηλώνει πως ο άνθρωπος είναι σώμα και ύλη, ψυχή και είδος.

Κατά τον Αριστοτέλη η ψυχή είναι ενδιάμεσο μεταξύ ανθρώπων και θεού, γεννιέται και σβήνει με το σώμα. Μονάχα ο νους έρχεται απ' έξω («θύραθεν»), είναι «το ανώτερο μέρος της ψυχής, προγενέστερο και κύριο, απλούν και απαθές» και είναι ύλη.

Η αθανασία της ψυχής. Υπέρ της αθανασίας της ψυχής τάσσονται οι Ορφικοί, οι Πυθαγόρειοι και οι Πλατωνικοί. Οι θεωρίες τους συγγενεύουν πολύ με τη μεταγενέστερη χριστιανική θεωρία περί ψυχής. Κοινή σε όλους είναι η άποψη ότι η ψυχή «ουσία άυλη, άφθαρτη και αθάνατη», «κάτι το άορατον, ασώματον, πάγκαλον και θεϊόν», γι' αυτό είναι αθάνατη. Ενώ το σώμα είναι «ορατόν και σύνθετον και γαιώδες και ανθρώπινον», γι' αυτό είναι θνητό και πιθανόν να παραλογίζεται (Πλάτωνος, Φαίδων).

Ο Σωκράτης στις τελευταίες στιγμές νιώθει πως με τον θάνατό του θεραπεύεται από τη νόσο (δηλαδή το κλείσιμο της ψυχής, μέσα στο φθαρτό σώμα). Για να εκφράσει, λοιπόν, την ευγνωμοσύνη του προς τον θεό Ασκληπιό, δίνει εντολή στον Κρίτωνα να θυσιάσει για λογαριασμό του έναν κόκορα. Την ίδια ερμηνεία, που θέλει το σώμα να είναι φυλακή της ψυχής, υποστηρίζουν οι Ορφικοί. Χαρακτηριστικά προσβέδουν πως «η ψυχή εγκαταλείπει προσωρινά το σώμα την ώρα του ονείρου και για πάντοτε την ώρα του θανάτου». Όλοι τους, επίσης, ομιλούν για δικαιοσύνη, ηθική αγνότητα και τιμωρία ή δικαίωση στον άλλο κόσμο.

Η επικούρεια άποψη. Αντίποδας των προηγούμενων είναι η Επικούρεια άποψη. Ο Επίκουρος δέχεται τον πλατωνοαριστοτελικό διαχωρισμό της ψυχής σε: άλογο (ψυχή – anima) και σε λογικό (νους – animus).

Όμως διαφέρει από τους άλλους, διότι πιστεύει πως και τα δύο μέρη της ψυχής είναι φθαρτά και υλικά. Βασίζεται στην ατομική θεωρία του Δημόκριτου, δηλαδή ερμηνεύει την ψυχή και τον νου ως συμπτώματα, εκδηλώσεις της ύλης.

Κατά τον Επίκουρο, η ψυχή αποτελείται από λεπτότατα άτομα, διάχυτα στο σώμα, και πεθαίνει μαζί με το σώμα. Ενδιαφέρουσα είναι η άποψή του περί θανάτου: «... Άρα το πιο φρικιαστικό απ' όλα τα δεινά, ο θάνατος, είναι ένα τίποτα για μας. Απλούστατα επειδή, ενόσω εμείς θα ζούμε, εκείνος θα είναι απών, ενώ, όταν θα εμφανιστεί, εμείς δεν θα υπάρχουμε. Ο θάνατος, λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση ούτε με τους ζωντανούς, ούτε με τους πεθαμένους, αφού όσο οι ζωντανοί είναι ζωντανοί δεν υπάρχει, και οι πεθαμένοι, δεν θα ζουν όταν φανεί...» (Επίκουρου, Επιστολή προς Μενοικέα, Περί Ευτυχίας).

Η αρχαία ελληνική θρησκεία άφηνε απόλυτη ελευθερία σκέψης και έκφρασης, είχε δοξασίες με καθαρά πνευματικό περιεχόμενο και υψηλές ηθικές αξίες. Όπως λόγου χάριν, στα Ηλύσια Πεδία βασιλεύουν -μετά θάνατον- οι θνητοί που διακρίθηκαν για τις αρετές τους. Αντιθέτως, στα σκοτεινά παλάτια του Άδη οδηγούνται οι νεκροί θνητοί, όσοι δεν αξιοποίησαν τα προσόντά τους και τις δυνατότητες που τους χάρισαν οι θεοί κατά τη διάρκεια του βίου.

Σε αυτούς συγκαταλέγεται αυτός που λάθρα βιώσας, όπως αναφέρει ο Όμηρος. Δηλαδή αυτός που πέρασε από τον εφήμερο βίο χωρίς να γίνει αντιληπτός, χωρίς να αξιοποιήσει τα χαρίσματα των θεών. Στο κατώτατο σημείο του Άδη, στα Τάρταρα, καταλήγουν όσοι έχουν διαπράξει σοβαρά εγκλήματα. Ο Τάνταλος, ο Σίσυφος, οι κόρες του Δαναού τιμωρούνται από τους θεούς και υποβάλλονται σε χωρίς τέλος μαρτυρία.

Σπαρταριστές και αστείες ατάκες διασήμων

Το χιούμορ είναι χάρισμα και ο άνθρωπος που το διαθέτει, είναι χαρισματικός! Πετυχημένο ή όχι, το χιούμορ δεν έβλαψε ποτέ κανέναν και βγάζει πάντα από τη δύσκολη κατάσταση. Αν αυτός που το διαθέτει είναι και διάσημος, τότε ο συνδυασμός, αν μη τι άλλο, έχει ενδιαφέρον. Όπως ενδιαφέρον έχει και η σωστή ατάκα, που πρέπει να διαθέτει δόσεις σοφίας, ενίοτε και ειρωνείας ή και χιούμορ. Ο συνδυασμός και των τριών, απλά σκοτώνει. Όπως οι παρακάτω ατάκες που ειπώθηκαν από χείλη διασημοτήτων και που υπογραμμίζουν εύστοχα την διαύγεια



του πνεύματος.

* «Όταν κάθεται με ένα ωραίο κορίτσι για δυο ώρες, σου φαίνεται σαν δυο λεπτά. Αν καθίσεις σε μια αναμμένη σόμπα για δυο λεπτά, σου φαίνεται σαν δυο ώρες. Αυτό είναι η σχετικότητα», **Αϊνστάιν-φυσικός**.

* «Όταν θα πεθάνω, θέλω να γίνει με ήρεμο τρόπο όπως πέθανε ο παππούς μου-στον ύπνο του. Όχι ουρλιάζοντας όπως αυτοί που επέβαιναν στο αυτοκίνητό του», **Bob Monkhouse, Βρετανός κωμικός**

* Πάντα να δανειζόσαι από πεσιμιστή. Δεν θα τα περιμένει πίσω», **Όσκαρ Ουάιλντ, συγγραφέας και ποιητής**

* «Πετυχημένος άντρας είναι αυτός που βγάζει πιο πολλά λεφτά από όσα μπορεί να ξοδέψει η γυναίκα του. Πετυχημένη γυναίκα είναι αυτή που μπορεί να βρει έναν τέτοιο άντρα», **Lana Turner, ηθοποιός**

* «Ο θεραπευτής μου μου είπε ότι ο τρόπος για να βρω την εσωτερική ειρήνη, είναι να τελειώσω ότι άρχισα. Μέχρι στιγμής, έχω τελειώσει δυο σακουλάκια με Ν Ν και δυο σοκολατένια κέικ. Αισθάνομαι ήδη καλύτερα», **Δαχε Βασσς, Αμερικανός συγγραφέας**

* «Γνώση είναι το να ξέρεις ότι η ντομάτα είναι φρούτο: σοφία είναι να το να μη τη βάζεις σε μια φρουτοσαλάτα», **Νιμετ Λίξημοξ, Βρετανός δημοσιογράφος**

* «Ζήτησα από τον θεό ένα ποδήλατο, αλλά ξέρω πως ο θεός δεν λειτουργεί έτσι. Οπότε έκλεψα ένα ποδήλατο και ζήτησα να με συγχωρέσει», **Emo Philips, Αμερικανός κωμικός**

* «Μη διαφωνείς ποτέ με έναν ηλίθιο. Θα σε ρίξει στο επίπεδό του, και θα σε κερδίσει με την εμπειρία του», **Ησεη Λιξη, Αμερικανός συγγραφέας**

* «Οι άντρες έχουν δυο συναισθήματα: πεινασμένοι και κ...μένοι. Αν τον δείτε χωρίς σ...ση, φτιάξτε του ένα σάντουιτς», **ανώνυμος**

* «Αν κλέψεις από ένα συγγραφέα, είναι λογοκλοπή: αν κλέψεις από πολλούς, είναι έρευνα», **Wilson Mizner, Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας**

* «Αν νομίζεις ότι κανείς δεν νοιάζεται αν είσαι ζωντανός, δοκίμασε να παραλείψετε μερικές δόσεις από το δάνειο αυτοκινήτου», **Flip Wilson, Αμερικανός ηθοποιός**

* «Ένας χρηματιστής με προέτρεψε να αγοράσω ένα απόθεμα που θα μπορούσε να τριπλασιάσει την αξία του κάθε χρόνο. Του είπα, «Στην ηλικία μου, εγώ δεν αγοράζω ούτε πράσινες μπανάνες», **Claude Pepper, Αμερικανός πολιτικός**

* «Η υπομονή είναι κάτι που θαυμάζεις στον οδηγό που είναι πίσω σου, αλλά όχι σε αυτόν που είναι μπροστά σου», **Bill Mcglashen**

* «Παιδιά: Περνάς τα πρώτα 2 χρόνια της ζωής τους να τα μάθεις να περπατάνε και να μιλάνε. Στη συνέχεια, περνάς τα επόμενα 16 χρόνια με το να τους λες να καθίσουν κάτω και να σκάσουν», **ανώνυμος**

* «Διπλωμάτης είναι αυτός που θα σου πει να πας στο διάλογο με τέτοιο τρόπο που θα ανυπομονείς να κάνεις το ταξίδι», **Caskie Stinnett, συγγραφέας**

* «Με το να εργάζεσαι πιστά οκτώ ώρες την ημέρα μπορεί τελικά να σε κάνει αφεντικό και να δουλεύεις δώδεκα ώρες την ημέρα», **Robert Frost, Αμερικανός ποιητής**

* «Μπορείς να ζήσεις μέχρι τα εκατό, αν απαρνηθείς όλα τα πράγματα που σε κάνουν να θέλεις να ζήσεις μέχρι τα εκατό», **Γούντι Άλεν, σκηνοθέτης, ηθοποιός**

* «Είναι αλήθεια πως η σκληρή δουλειά δεν σκότωσε κανέναν, αλλά γιατί να το ρισκάρεις;», **Ρόναλντ Ρίγκαν, 40ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ηθοποιός**

* «Το πρόβλημα με το να είσαι συνεπής είναι ότι κανείς δεν είναι εκεί για να το εκτιμήσει», **Franklin P. Jones, δημοσιογράφος-ευθυμογράφος**

* «Πριν παντρευτώ, είχα έξι θεωρίες για το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά: τώρα έχω έξι παιδιά, και καμία θεωρία», **John Wilmot, Βρετανός ποιητή**

* «Λένε ότι η Πολιτική είναι το δεύτερο αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου. Έχω διαπιστώσει ότι έχει πολλές ομοιότητες με το πρώτο», **Ρόναλντ Ρίγκαν, 40ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ηθοποιός**

* «Δεν είναι που με τρομάζει ο θάνατος. Απλώς, δεν θα ήθελα να είμαι παρών όταν θα συμβεί», **Γούντι Άλεν, σκηνοθέτης, ηθοποιός**

* «Υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι: οι καλοί και οι κακοί. Οι καλοί κοιμούνται καλύτερα, αλλά οι κακοί φαίνεται ότι περνούν καλύτερα ξύπνιοι», **Γούντι Άλεν, σκηνοθέτης, ηθοποιός**



Από τον χορό της Ναυπακτιατικής Αδελφότητας: το ζεύγος Δήμος - Σία με τον Κώστα Σωτηρόπουλο.



Στην φωτογραφία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την πρωτοκαθεδρία.



Μαθητές της Ακαδημίας ερμηνεύουν άριστα απόσπασμα από την Αντιγόνη



Μιά εντυπωσιακή άποψη του κόσμου στην χοροεσπερίδα της Ελληνικής Αμερικανικής Ακαδημίας.

Ο γρηγορότερος φαγάς του κόσμου που μοιάζει σαν να ήρθε από... άλλο κόσμο

Στα άδυτα της παράξενης ζωής του τυφλοπόντικα με μύτη αστερία



Τριάντα ολόκληρα χρόνια μελέτης και ανάλυσης χρειάστηκαν για να καταλάβει η επιστήμη τι είναι αυτό το περίεργο ζώο με την εξωγήινη μύτη!

Τυφλοπόντικα με μύτη αστερία τον λένε απλά και περιγραφικά (Γοξδσμφσα γσιτυαυα επιστημονικά) και είναι στα σίγουρα ένα από τα πλέον μυστηριώδη ζώα της φύσης, τόσο σε όψη όσο και συνήθειες. Γιατί αν έρθεις πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του, θα πιστέψεις σίγουρα πως κάτι συνέβη στο κεφάλι του, μιας και μοιάζει σαν να έχει αντικατασταθεί από ένα χταπόδι. Ένα χταπόδι με 22 ροζ πλοκάμια ωστόσο.



Και για ένα ζώο που είναι μάλιστα σχεδόν τυφλό, το αμερικανικό αυτό είδος τυφλοπόντικα είναι εξωφρενικά γρήγορο, τόσο γρήγορο μάλιστα που η επιστήμη το χαρακτηρίζει ως τον γρηγορότερο θηρευτή της φύσης, αφού μπορεί να βρει και να καταβροχθίσει ένα σκουλήκι ή ένα έντομο σε μόλις 1/4 του δευτερολέπτου!

Αυτό το μικρό σαρκοβόρο караδοκεί στα υγρά χώματα και κρατά το κεφάλι του σε διαρκή κίνηση, καθώς στον υπόγειο κόσμο του η όραση είναι πρακτικά άχρηστη. Αντιθέτως, νιώθει τις κινήσεις της λείας του ακουμπώντας ή χτυπώντας αυτό το αστέρι που έχει στο πρόσωπο στο χώμα. Και το χτυπά τόσο γρήγορα που μέσα σε ένα δευτερόλεπτο μπορεί να αγγίξει 10-12 διαφορετικά σημεία!

Και δεν το κάνει βέβαια καθόλου τυχαία. Με κάθε χτύπημα, κάπου 100.000 νευρά στέλνουν πληροφορίες στον εγκέφαλό του για τα πάντα. Κι αυτά τα 100.000 νευρά είναι πέντε φορές περισσότερα από όσα υπάρχουν στο ανθρώπινο χέρι, όλα τους στοιβαγμένα σε μια μύτη μικρότερη από τα ακροδάχτυλά μας.

Και παραμένει ένα από τα μόλις δύο ζώα που μπορούν και μυρίζουν κάτω από το νερό! Αφήνοντας υποθαλάσσιες φυσαλίδες, τις οποίες ρουφά κατόπι με τον αστέρα που έχει για μύτη. Κι αυτά είναι ελάχιστα μόνο από τα απίστευτα πραγματικά δεδομένα που τον αφορούν, όπως ομολογεί και ο νευροεπιστήμονας του Vanderbilt University, Ken Catania, που τον έχει βάλει στο μικροσκόπιο εδώ και χρόνια: «Αν χρησιμοποιού συχνά τη λέξη “απίστευτος”, είναι γιατί έτσι νιώθω πραγματικά για αυτόν».

Ο Catania παρουσίασε πρόσφατα την τριαντακονταετή έρευνά του πάνω στο συγκεκριμένο είδος τυφλοπόντικα, αφήνοντας άφωνους τους ζωολόγους και τους εξελικτικούς βιολόγους. Βρήκε, ας πούμε, ένα τεράστιο μοτίβο αστέρια στον εγκέφαλο του τυφλοπόντικα, σωστή αντανάκλαση του πραγματικού αστέρια που έχει στη μύτη. Κάθε φορά που πιέζει λοιπόν το αστέρι του στο έδαφος, δημιουργεί ένα αντίγραφο στον εγκέφαλό του, χαρτογραφώντας ουσιαστικά την περιοχή σαν κομμάτια ενός παζλ που μόνο αυτός καταλαβαίνει.

Ο τυφλοπόντικας με μύτη αστερία είναι το μόνο από τα 39 είδη τυφλοπόντικα που ζει ακόμα και σε έλη, καθώς η περιβόητη αυτή μύτη του επιτρέπει να αρπάζει λεία από υγρά και αφιλόξενα στα χερσαία ζώα περιβάλλοντα. Κάθε κίνηση που συλλαμβάνει ο αστέριάς του, μετατρέπεται σε ηλεκτρικά σήματα στο νευρικό του σύστημα, ξέροντας πού και τι ακριβώς υπάρχει γύρω του...



Ο Πατήρ Σωτήριος Μαλαμής και η Συντονίστρια Κάθυ Βλαχογιάννη.



Μια από τις τόσες κυρίες που αφιλοκεδώς θυσίασαν ατέλειωτες ώρες για να οργανωθεί μια τόσο επιτυχής χοροεπεριόδη. Στην φωτογραφία η Γεωργία Ποντίκη.



Το δεύτερο μέλος του δυναμικού τριου για την οργάνωση, η Ντίνα Πάππας Παναγός.



Στην φωτογραφία το τρίτο μέλος η Ελένη Παπασημάκη.

Der Spiegel: «Κυνήγι για το θησαυρό της Μεσογείου»



Το γερμανικό περιοδικό der Spiegel στην ηλεκτρονική του έκδοση δημοσιεύει άρθρο για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου με τίτλο «Κυνήγι για το θησαυρό της Μεσογείου» και υπότιτλο «Γεωστρατηγικό powerplay».

Όπως αναφέρει το γερμανικό περιοδικό «στη Μεσόγειο υπάρχουν τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου και πολλοί θέλουν να εξορύξουν την πρώτη ύλη. Τώρα κλιμακώνεται η διένεξη ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο, αλλά κι ανάμεσα στην Τουρκία και την Κύπρο».

Πολλά συζητούνται στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου. Είναι πολύ πιθανό όμως ότι το ενδιαφέρον εστιάζεται και στη Μεσόγειο. Κι ο λόγος είναι, το φυσικό αέριο. Πολλά παραμεσόγεια κράτη τσακώνονται αυτόν τον καιρό για το ποιος επιτρέπεται και πού να αναζητήσει και να εξορύξει την πρώτη ύλη. Η Τουρκία με την Κύπρο και την Ελλάδα, το Ισραήλ με το Λίβανο. Τουρκικά πολεμικά πλοία εμποδίζουν από την Παρασκευή της προηγούμενης εβδομάδας τον ιταλικό ενεργειακό όμιλο ENI να φτάσει με το πλοίο-γεωτρύπανο "Ταιπεν 12000" την περιοχή προς εξερεύνηση.

Το υπόβαθρο αυτής της επιχείρησης μπλοκαρίσματος είναι η εδώ και δεκαετίες διαρκούσα διένεξη στο τρίτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου. Η Κυπριακή Δημοκρατία, η κυβέρνηση της οποίας κυβερνά το νότιο τμήμα από τη Λευκωσία, είναι μέλος της ΕΕ από το 2004. Δεν αναγνωρίζεται από την Τουρκία. Τώρα η κυβέρνηση της Άγκυρας έχει τη γνώμη ότι η αναζήτηση πρώτων υλών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των Τουρκοκυπρίων περιφρονεί τα δικαιώματά τους και μαζί τα δικά της. Στο περιθώριο της συνόδου κορυφής για την καταπολέμηση του ΙΚ στο Κουβέιτ αυτή τη βδομάδα, οι ΥΠΕΞ της Τουρκίας και της Ιταλίας συζήτησαν επίσης για το θέμα αυτό.

Το ιταλικό ΥΠΕΞ – σύμφωνα με το Dpa – δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι αναμένει να βρεθεί μια «κοινή λύση, σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και τα συμφέροντα τόσο της ENI, των χωρών της περιοχής όσο και των δύο κυπριακών κοινοτήτων». Προς το παρόν όμως δεν διαφαίνεται συμβιβασμός. Το μπλόκο στην ανατολική Μεσόγειο καλά κρατεί.

Ετσι, σε πρώτη φάση, στην οικονομικά πληγείσα από την ευρωκρίση Κυπριακή Δημοκρατία απομένει μόνο η ελπίδα για τα άλλα, αδιαφιλονίκητα κοιτάσματα αερίου, μεταξύ των οποίων και το Block 12, το επονομαζόμενο «Αφροδίτη». Κι αυτό συνορεύει με τις συμφωνημένες πριν μερικά χρόνια θαλάσσιες οικονομικές ζώνες της Αιγύπτου, του Ισραήλ και του Λιβάνου. Στο βυθό της Μεσογείου στένεψαν τα πράγματα.

Και τα δυο εχθρικά κράτη της Μέσης Ανατολής, Ισραήλ και Λίβανος, 'τρώγονται' λόγω του φυσικού αερίου. Η κυβέρνηση της Ιερουσαλήμ προωθεί εντατικά την αναζήτηση αερίου. Εδώ και πέντε χρόνια γίνεται εκμετάλλευση των 282 δισ. κυβικών μέτρων κοιτάσματος "Tamar", το οποίο απέχει περίπου 80 χλμ. περίπου από το λιμάνι της Χάιφα. Του χρόνου αναμένεται να έχει εξερευνηθεί το πολύ μεγαλύτερο κοιτάσμα «Λεβιάθαν», 621 δισ. κυβικών μέτρων.

Τώρα έχει ξεσπάσει διαμάχη για μια μεγάλη περιοχή έκτασης 1.742 τ.χλμ., το οποίο διεκδικούν οι δύο χώρες. Ο ισραηλινός ΥΠΕΞ Α Λίμπερμαν προειδοποίησε, στα τέλη Ιανουαρίου, τις διεθνείς εταιρείες να μη συμμετάσχουν στην έρευνα και εκμετάλλευση, γιατί – όπως είπε – θα ήταν «λάθος». Υπονοούσε την ENI, τη γαλλική Total και τη ρωσική Novatek.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου εμφανίζεται απτόητη. Την περασμένη Παρασκευή ο υπ. Ενέργειας Σεζάρ Αμπτί Χαλίλ υπέγραψε συμφωνίες με την κοινοπραξία. Ο αμερικανός ΥΠΕΞ Ρεξ Τίλερσον, σε επίσκεψή του την Πέμπτη στη Βηρυτό, προσπάθησε να διαμεσολαβήσει ανάμεσα στη λιβανέζικη και στην ισραηλινή θέση, αλλά αποχώρησε χωρίς αποτέλεσμα.

Κι έπειτα τίθεται και το ερώτημα πώς η Κύπρος και το Ισραήλ θα μπορέσουν στο μέλλον να εξάγουν εν γένει το φυσικό αέριο. Υπό συζήτηση βρίσκεται ένας αγωγός από το Ισραήλ μέσω Κύπρου και Ελλάδας να το μεταφέρει στην Ιταλία.

Οι υπ. Ενέργειας των τεσσάρων χωρών υπέγραψαν στα τέλη του περασμένου χρόνου σχετική δήλωση προθέσεων. Το έργο όμως θεωρείται μάλλον μη ρεαλιστικό, λόγω του υψηλού κόστους, της γεωπολιτικής κατάστασης και των τεχνικών προκλήσεων.

Το 2015 η ENI βρήκε έξω από την παραθαλάσσια πόλη Port Said, σε βάθος 1500 μέτρων κοιτάσμα φυσικού αερίου έκτασης περίπου 100.000 τ.χλμ. – το "Zohr". Θεωρείται το μεγαλύτερο εύρημα που ανακαλύφτηκε ποτέ στη Μεσόγειο και αναμένεται να καλύπτει τις ανάγκες της Αιγύπτου σε αέριο για τις επόμενες δεκαετίες. Ο Πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι εγκαινίασε πανηγυρικά το κοιτάσμα πριν από δύο εβδομάδες.



Η ψυχή της Ελληνικής Αμερικανικής Ακαδημίας ο Δημήτρης Λογοθέτης, Πρόεδρος του ιδρύματος και ηγετική μορφή για την επιβίωσή της.



Ο μάγος στο fundraising επί του έργου! Καταπληκτικός! είναι ο Άγγελος Σπυρίδατος.



Ο πήτερ Μαρούτσος τιμήθηκε με το βραβείο Service Award. Υπηρέτησε την Ακαδημία για δέκα χρόνια σαν Ταμίας και οι γνώσεις του οι λογιστικές ήσαν πολύτιμες για την οικονομική επιβίωσή της.



Ο Δημήτρης Λογοθέτης είχε πολλά να πει για την απίθανη φιλανθρωπική καριέρα του Γιώργου Μπεχράκη, επιχειρηματία, ερευνητή, φαρμακοποιού και μεγάλου ανθρωπιστή που τιμήθηκε με το βραβείο "Heritage."

XL MANUFACTURING INC.



AUTOGYROS



FOR COOKING GYROS, SHAWARMA and TACOS AL PASTOR

LAMB ROTISERRE GRILL



Model 400



Model LRG 200

54"x24"x24"



Model LRG 100

54"x24"x9 1/2"



XL Manufacturing, Inc.
 2717 West Lawrence Avenue
 Chicago IL 60625
 Phone: 773.271.8900
 Fax: 773.271.8903

e-mail: xlmanufacturing@sbcglobal.net

www.XLManufacturing.net
www.Autogyrosonline.net



Hristos (Chris) Lalopoulos, a name that equals more than 30 years of Dependable Service and Dedication.